

22 Οκτωβρίου 2016

Ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως ανοίγει μια ζεστή αγκαλιά κυρίως για τα μικρά παιδιά στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως επί της Πλατείας Ανεξαρτησίας

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)





Με τη Χάρη του Θεού και με τη βοήθεια της Παναγίας μας και φέτος ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως ανοίγει μια ζεστή αγκαλιά κυρίως για τα μικρά παιδιά. Αυτή η αγκαλιά ονομάζεται Κατηχητικό Σχολείο.

Πολλές φορές θα έχετε αναρωτηθεί, γιατί επιμένουμε τα μικρά παιδιά να παρακολουθούν μαθήματα κατήχησης. Η απάντηση είναι απλή. Μέσα από το Κατηχητικό μας, μαθαίνουν έμπρακτα τι θα πει αγάπη. Αυτή είναι, που κάνει τους Χριστιανούς να ξεχωρίζουν μέσα στον κόσμο και να μεγαλουργούν στο όνομά της. Δεν στέλνουμε τα παιδιά μας στο Κατηχητικό για να γίνουν καλοί Χριστιανοί. Επιδιώκουμε πρώτα απ' όλα να γίνουν καλοί άνθρωποι, με αρχές και αξίες! Βέβαια, στην πορεία καταλαβαίνουμε, πως καλός άνθρωπος δεν μπορεί παρά να είναι ο καλός Χριστιανός, σημασίες συνυφασμένες, που αναπτύσσονται παράλληλα σε ένα παιδί.

Δεν χρειάζεστε εμένα να σας πω, πόσο δύσκολη εποχή διάγουμε και ότι οι αξίες των ανθρώπων περνούν κρίση. Έχουμε δε, φτάσει σε σημείο, να επαινούμε την πονηριά και την απάτη να την θεωρούμε αξιοζήλευτη.

Εμείς στο Κατηχητικό, θέλοντας να αντισταθούμε σ' αυτή την αποξένωση από τον Θεό, επιμένουμε να κινούμαστε μέσα στην αγκαλιά της Εκκλησίας, να θεωρούμε την Ενορία σπιτικό μας και όλους τους ανθρώπους όμοιούς μας και

αδέλφια μας.

Επειδή, όμως, ένας Χριστιανός διδάσκει μόνο με τις πράξεις του, προσπαθούμε όλα μας τα μαθήματα να είναι βιωματικά και ομαδοσυνεργατικά. Μαθαίνουμε την αγάπη και την αλληλεγγύη μέσα από την φιλανθρωπική μας χριστουγεννιάτικη εορταγορά, μαθαίνουμε για τα Μυστήρια της Εκκλησίας, ζυμώνοντας πρόσφορα και φτιάχνοντας κόλλυβα, και ο σαβανωμένος Λάζαρος, που έρχεται από τον Άδη, ζωντανεύει μπροστά μας, διδάσκοντας πως το να γνωρίζουμε πως ο Χριστός γεννήθηκε είναι ιστορία, το να γνωρίζουμε ότι ο Χριστός γεννήθηκε και σταυρώθηκε για εμάς είναι σωτηρία.

Κάπως έτσι η κουβέντα για τους τόσους Αγίους, που πολλά υπέφεραν για την πίστη μας ανοίγει! Τα μαρτύρια, και οι διωγμοί τους γίνονται παράδειγμα για εμάς, και δοξάζουμε τον Θεό, που εμείς δεν ζούμε σε τέτοιες εποχές. Παραδειγματιζόμαστε ακόμα από τα τόσα θαύματά τους, από τη δύναμη της ψυχής τους, που συγχωρεί και συντρέχει τους ζητούντας τον Κύριο. Μαθαίνουμε, επίσης, πως όσο εύκολα λέμε το «Κύριε, ελέησον» και ζητάμε βοήθεια, έτσι πρέπει να λέμε και το «Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι», και να δοξάζουμε το όνομά Του.

Πολλοί θεωρούν πως το Κατηχητικό είναι ένας απαρχαιωμένος και στείρος τρόπος διδασχής, χωρίς να αναλογίζονται πως μέσα απ' αυτό τα μικρά παιδιά έρχονται σε επαφή με τη θρησκεία, με την ιστορία και την Παράδοσή μας. Εν γένει, έρχονται κοντά στον Θεό. Σ' Αυτόν, που δίνει τη δύναμη και Χάρη Του σε όποιον Τον θέλει κοντά του. Κι έτσι ο άνθρωπος δεν λιγοψυχά και δεν απογοητεύεται πότε, καθώς ξέρει πως ακόμα κι όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, Κάποιος είναι δίπλα του και νοιάζεται για αυτόν, Κάποιος γι' αυτόν έχει. Αυτός ο Κάποιος δεν μπορεί να είναι άλλος, παρά ο ίδιος ο Κύριός μας.

Έχοντας αυτά στο μυαλό μας και αγαπώντας αυτό που κάνουμε, ξεκινούμε και φέτος την καινούρια κατηχητική χρονιά, με την ελπίδα να βοηθήσουμε κι εμείς, με όποιον τρόπο μπορούμε, στο να γεμίσει το μυαλό των παιδιών μας με σκέψεις και η καρδιά τους με θεία ευλογία, ενάντια στην εκφυλιστική εποχή, που ζούμε.

Από το **Σαββάτο 22 Οκτωβρίου 2016 και κάθε Σάββατο από τις 10.30 το πρωί**, στο **Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως επί της Πλατείας Ανεξαρτησίας**, όπου στον **πρώτο όροφο** στεγάζεται και το Πνευματικό Κέντρο του Ναού μας, θα γίνεται το μάθημα του **Κατηχητικού μας Σχολείου**, με τη βοήθεια των Εφημερίων της Ενορίας μας, που θα διδάσκει και φέτος η κ. Αγγελική Αν. Χαϊδά, Καθηγήτρια Φιλολογος, με την στήριξη των συνεργατιδών της κ. Αθανασίας, κ. Ασπασίας, κ. Δήμητρας, κ. Μαρίας και κ. Ελένης.

Όσοι γονείς η κηδεμόνες επιθυμούν, μπορούν να παίρνουν ένα κέρασμα, που τόσο φιλόξενα μπορεί να προσφερθεί σε διπλανή αίθουσα, όσο τα παιδιά θα μαθαίνουν ευχάριστα «του Θεού τα γράμματα».

Με πολύ χαρά θα καλωσορίσουμε στο Κατηχητικό του Αγίου Βασιλείου της Τριπόλεως τα παιδιά σας, δηλαδή τα παιδιά μας, τα παιδιά τα οποία είναι αυτά που θα συνεχίσουν τη ζωή και θα παραδώσουν και στις ερχόμενες γενιές τα ήθη και τα έθιμά μας και, σίγουρα, τη θρησκεία μας και τον ελληνικό πολιτισμό μας.

Η εποχή που το Κατηχητικό μας θα σπείρει σαν καλός σπορέας τον λόγο του Κυρίου στις καρδιές των παιδιών ήρθε. Κάθε Σάββατο, λοιπόν, έχουμε σπορά.