

29 Αυγούστου 2016

## Στην Αμφίκλεια μέσα σε μια σπηλιά βρίσκεται χτισμένο ένα παμπάλαιο και πανέμορφο εκκλησάκι.

[Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός / Προσκυνήματα-Οδοιπορικά-Τουρισμός](#)



*vaggelis.sam*

Στα ανατολικά της Αμφίκλειας μπορεί οποιοσδήποτε λάτρης της φύσης να

διασχίσει την απόκρημνη χαράδρα της «Βαρσάμωσ» απολαμβάνοντας τη φύση και τη βλάστηση σε όλο το μεγαλείο της και να καταλήξει σε μια παμπάλαια εκκλησία που χαρίζει μια μοναδικότητα στο τοπίο.



*vaggelis.sam*

Το ιστορικής αξίας παλιό σπηλαιομονάστηρο της Αγίας Ιερουσαλήμ, «Αγιασαρλής» ή «Γερσαλής» όπως το λένε οι ντόπιοι βρίσκεται κρυμμένο μέσα σε μια μεγάλη σπηλιά, σε υψόμετρο περίπου 900 μέτρων.



*vaggelis.sam*

Πρόκειται για ένα μπαλκόνι ανεπανάληπτης θέας προς την περίφημη Χαράδρα της Βαρσάμωσ. *vaggelis.sam* Χτίστηκε το 1080 μΧ από Ναΐτες Ιππότες της 4ης Σταυροφορίας. Στα μέσα του 18ου αιώνα το ξωκλήσι υπαγόταν στη Μονή του Όρους Σινά.



*vaggelis.sam*

Κατά της διάρκεια της επανάστασης του 1770 η Μονή καταστράφηκε από επιδρομές Τουρκαλβανών. *vaggelis.sam* Κατά την περίοδο της Επανάστασης του 1821, η Μονή αποτέλεσε τροφοδότη και κέντρο ανεφοδιασμού των εξεγερμένων της Στερεάς Ελλάδας αλλά και καταφύγιο των κατοίκων της Αμφίκλειας. Λέγεται ότι στο εκκλησάκι είχε το καραούλι του ο Οδυσσέας Ανδρούτσος.



*vaggelis.sam*

Ανήμερα στη γιορτή του, τη δεύτερη μέρα του Πάσχα, στην Αμφίκλεια διοργανώνονται εκδηλώσεις με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια.



*vaggelis.sam*



*vaggelis.sam*

## ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓ. ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

ΑΓΑΠΗΤΕ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗ

ΑΓΑΠΗΤΕ ΠΕΡΙΗΓΗΤΗ

ΑΓΑΠΗΤΕ ΟΡΕΙΒΑΤΗ



« Όταν ανεβήκαμε για πρώτη φορά εδώ πάνω, θαυμάζοντας από κοντά την απίερνητη μεγαλοσύνη αυτής της ιστορικής εκκλησίας, και αναρωτώντας την θέση στην χαράδρα του κεραμαϊκού, με λίγη διαπιστώσαμε ότι μέσα σ'αυτών τον χώρο δεν υπάρχει κάποιο ενημερωτικό υλικό, που να μαρτυρά λίγα ιστορικά γεγονότα γ'αυτών εδώ το από μέρος. Αναζητώντας πληροφορίες καταφέραμε να βρούμε αυτά τα λιγοστά διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία, όπου με χαρά σας τα παρουσιάζουμε. Η εκκλησία αυτή λέγεται ότι κτίστηκε περίπου στα μέσα του 12ου αιώνα, από τους σπάτες του τάγματος των Ναϊτών της 4ης σταυροφορίας, καθώς πήγαιναν προς τα Ιεροσόλυμα, και γ'αυτό της έδωσαν αυτή την ονομασία. Μια άλλη εκδοχή υποστηρίζει ότι κάποιος «Ναΐτης» επιστέφοντας από τα Ιεροσόλυμα, έμεινε εδώ πάνω και έκανε ασκητική ζωή. Και οι δυο εκδοχές δεν είναι σαφώς τεκμηριωμένες, καθώς αυτές οι μαρτυρίες μεταφέρονται από στόμα σε στόμα μέσα στους αιώνες. Ήγυρα όμως και οι δυο περιπτώσεις δείχνουν να συγκλίνουν, και να έχουν κάποια σχέση με την εκπατρεία των Ναϊτών προς και από τα Ιεροσόλυμα. Αυτό άλλωστε μαρτυρά και η ονομασία της εκκλησίας. Αυτό το «πολυεθνικό» χριστιανικό τάγμα, αποτελούσαν από περίπου 20.000 σπάτες και στρατιώτες, κυρίως από κράτη της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης, και έδρασε από το 1118 έως το 1314. Κατά την κάθοδο τους προς την χριστιανική «πρωτεύουσα» των Ιεροσολύμων εκείνη την εποχή, κατέλαβαν τη νησί της Ρόδου το 1309, όπου το χρησιμοποίησαν σαν «μιστική βάση». Μετά την πολιορκία και τελικά την κατάληψη του νησιού από τους Οθωμανούς το 1522, όσοι Ναΐτες επιβίωσαν, φυγαδεύτηκαν και βρέθηκαν τελικά καταφύγιο σε ένα άλλο νησί της μεσογείου, την Μάλτα. Εκεί εγκαταστάθηκαν και έφτιαξαν ένα παρόμοιο φρούριο σαν κ'αυτό της Ρόδου όπου σώζεται έως και σήμερα. Εδώ πάνω σε υψόμετρο 852 μέτρων, και στο γεωγραφικό μήκος 22.59517, και πλάτος 38.61759, η εκκλησία της Αγ. Ιερουσαλήμ διατηρείται μέσα στους αιώνες, προφυλαγμένη υπό την σκεπή της μεγάλης σπηλιάς. Οι αλληγορίες έχουν καταστραφεί στο μεγαλύτερο τμήμα τους, και ένα μικρό δείγμα της δουλειάς των αγιογράφων διατηρείται στην κόγχη του ιατρού. Με την πάροδο του χρόνου οι ντόπιοι άρχισαν να αποκαλούν την εκκλησία και ως «Γεραλή». Επίσης κάποιες άλλες μαρτυρίες αναφέρουν, ότι το σημείο αυτό αποτέλεσε «λημέρι» του εθνικού ηγώνιστή Οδυσσέα Ανδρούτσου, ο οποίος δρούσε στην περιοχή κατά τα χρόνια της επανάστασης.»

**Τιμής ένεκεν** προς τους Ναΐτες σταυροφόρους, αλλά και προς τους Έλληνες Αξιωματικούς και σπάτες, που έδωσαν την ζωή τους για την πατρίδα σε καιρό πολέμου και ειρήνης, κατασκευάσαμε τον σταυρο-σύμβολο των «Ναϊτών» μεσοτών, (Σημερινή σημαία της Μάλτας) και το δωρίζουμε σ'αυτή την ιστορική εκκλησία.

Ευχόμαστε σε όλους εσάς, που είχατε το κουράγιο, την δύναμη, την πίστη, και την θέληση να ανεβείτε ως εδώ πάνω, ο Θεός να σας έχει πάντα καλά και να σας προσπεύσει.

Συμπροσφύραμε ο Θεός να σας χαροποιήσει.

vaggelis.sam





*vaggelis.sam*

Πηγή: [dinfo](#)