

Η Θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Παραμυθίας στην Ιερά Μονή Παντοκράτορος Αγίου Αθανασίου Κερκύρας (φωτό και video)

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία](#) / [Θαύματα και θαυμαστά γεγονότα](#) / [Πολυμέσα - Multimedia](#) / [Προσκυνήματα-Οδοιπορικά-Τουρισμός](#)



Πλήθος κόσμου υποδέχθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 5 Αυγούστου 2016 αντίγραφο της Θαυματουργής εικόνας της Παναγίας της Παραμυθίας από την Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου Αγίου Όρους, στην Ιερά Μονή Παντοκράτορος Αγίου Αθανασίου (Αγρός), στη βόρεια Κέρκυρα.

Τη Θαυματουργή εικόνα της Παναγίας μας υποδέχθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριος, ο οποίος και προεξήρχε της λιτανεύσεως που πραγματοποιήθηκε με τη συνοδεία Φιλαρμονικής και με τη συμμετοχή κλήρου και λαού.

Ακόμη ο Σεβασμιώτατος καλωσόρισε τον Ηγούμενο της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου Γέροντα Εφραίμ και τη συνοδεία του, ομοίως και τους δωρητές της Ιεράς εικόνας της Παραμυθίας, η οποία αποτελεί πιστό αντίγραφο εκείνης που

βρίσκεται στην Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου, τον κ. Παύλο και τη σύζυγό του Όλγα μετά των τέκνων τους, τονίζοντας ότι η Κέρκυρα είναι τόπος αγιασμένος από τον Άγιο Σπυρίδωνα και την Αγία Θεοδώρα, τόπος που δέχθηκε το Ευαγγέλιο από τους μαθητές του Αποστόλου Παύλου, Αγίους Ιάσονα και Σωσίπατρο, τόπο τον οποίο διαπόιμανε ο Άγιος Αρσένιος προερχόμενος εξ'ανατολής κατά το 10ο αιώνα και όπου ο Άγιος Απολλόδωρος μαζί με τον Άγιο Σπυρίδωνα και τους υπολοίπους Πατέρες, έδωσαν την Ορθόδοξη ομολογία στην Α' Οικουμενική Σύνοδο.

Επιπροσθέτως ο κ. Νεκτάριος αναφερόμενος στη γυναικεία Ιερά Μονή Παντοκράτορος Αγίου Αθανασίου, υπογράμμισε ότι διακονείται από μια ευλογημένη αδελφότητα, υπό την πεπνυμένη καθοδήγηση της Γερόντισσας Ευφημίας. Από την ημέρα αυτή και στο εξής η ιστορία της Μονής αλλάζει, καθώς η παρουσία της Παναγίας της Παραμυθίας που πλέον θα συνδέεται πνευματικά με τη Μονή Βατοπαιδίου, θα παραμυθεί και θα παρηγορεί τόσο τις αδελφές της Μονής, όσο και τους προσκυνητές, αποτελώντας ιερό φυλακτήριο.

Εν συνεχεία ομίλησε ο Ηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου Γέροντας Εφραίμ, τονίζοντας ότι με τη εικόνα της Παραμυθίας συμβαίνει το εξής παράδοξο. Όταν την αντικρίζουν άνθρωποι ανευλαβείς και αδιάφοροι με την πνευματική ζωή, αμέσως κατανύσσονται, συντρίβονται και ζητούν βοήθεια πνευματική, μα πρωτίστως ζητούν να εξομοληθούν.

Επίσης ο Γέροντας Εφραίμ ανέφερε ότι οι αδελφοί που αγιογράφησαν το αντίγραφο της εικόνας της Παραμυθίας, τοποθέτησαν τρίμματα του λειψάνου του Αγίου Μαξίμου του Γραικού.

Τέλος ομίλησε η Γερόντισσα Ευφημία, υπογραμμίζοντας ότι με βαθιά συγκίνηση και ευγνωμοσύνη η αδελφότητα υποδέχεται την Θαυματουργή εικόνα της Κυρίας Θεοτόκου της Παραμυθίας, της καταφυγής και παρηγορίας των καρδιών, όλων των πιστών που καταφεύγουν εν ευλαβεία και πίστει σε Εκείνη. Προς τη στοργική Μητέρα όλων των κοπιόντων και πεφορτισμένων και δει τον μοναζόντων και μοναζουσών.



για την πατρική
τους δωρητές
ές.





Πηγή: imcorfu.gr