

12 Αυγούστου 2016

Οι Εθελοντές Γιατροί της Κύπρου στην Κένουα (ΦΩΤΟ)

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία](#) / [Θαύματα και θαυμαστά γεγονότα](#) / [Προσκυνήματα-Οδοιπορικά-Τουρισμός](#)





Τις τελευταίες μέρες, οι γιατροί υποστηρικτές για πολλά χρόνια στο έργο της ιεραποστολής με ιατρική περίθαλψη στα παιδάκια, κτίσιμο υπερσύγχρονου ορφανοτροφείου, επισιτιστικά προγράμματα επί καθημερινής βάσης στα φτωχά και άπορα παιδάκια, προσπάθησαν να καλυτερεύσουν τις συνθήκες διαβίωσης όχι μόνον των μικρών παιδιών αλλά και του υπόλοιπου κόσμου.

Καθημερινά προσπάθησαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Στο νηπιαγωγείο και το δημοτικό που βρίσκονται ακριβώς δίπλα στη Μητρόπολη γίνεται εντατική εργασία ανανέωσης των κτιρίων, επιδιόρθωσης των θρανίων, των παραθύρων και των πορτών και ακόμα του συστήματος παροχής καθαρού πόσιμου νερού.

Σημειώνουμε εδώ ότι βάσει ανακοίνωσης της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, 13 εκατομμύρια μικρά παιδιά πεθαίνουν κάθε χρόνο αφού δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν κατάλληλο πόσιμο νερό και μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι σε σύνολο 53 χωρών μόνο οι 14 διαθέτουν καθαρό πόσιμο νερό!!!

Για αυτό τον λόγο η Ορθόδοξη Εκκλησία, εδώ στην Αφρική, ανέλαβε εκστρατεία για τη σωτηρία, ιδιαίτερα, των παιδιών, με την τροφοδοσία καθαρού νερού σε αντικατάσταση του μολυσμένου και θανατηφόρου νερού που χρησιμοποιούν από τις λίμνες και τα ποτάμια.

Με την ευκαιρία της παρουσίας τους, εδώ στην Κένυα, ο Σεβασμιώτατος τέλεσε τη

θεία λειτουργία στον παρακείμενο ναό της Αγίας Σοφίας για τα παιδιά που αναχωρούσαν εκείνη τη μέρα για τις διακοπές τους.

Έδωσε τις απαραίτητες συμβουλές στα παιδάκια, ευχαρίστησε τον Διευθυντή και τους δασκάλους για την αφοσίωση και τον ζήλο τους.

Ο Σεβασμιώτατος, στη συνέχεια, μοίρασε στα παιδάκια τετράδια και μολύβια, μικρά αυτοκινητάκια και μπαλόνια.

Το απόγευμα επισκέφθηκαν το θαυμάσιο κτίριο του ορφανοτροφείου, το οποίο κτίσθηκε από την οργάνωση των Εθελοντών γιατρών της Κύπρου.

Ένα απόγευμα διεξάχθηκε αγώνας ποδοσφαίρου από την ομάδα της Μητροπόλεως με μια άλλη γειτονική, αφού νωρίτερα ο Σεβασμιώτατος έκανε στους παίκτες δώρο δύο νέες αθλητικές στολές.

Έγινε επίσης συνάντηση με τους καθηγητές και φοιτητές του Ορθόδοξου Κολλεγίου της Αφρικής που βρίσκεται στους χώρους της Πατριαρχικής Σχολής.

Ο Σεβασμιώτατος μίλησε και ευχαρίστησε για την εξαιρετική εργασία που επιτελούν διδάσκοντες και διδασκόμενοι.

Η επόμενη προσπάθεια καλύτερευσης της ζωής των φοιτητών είναι η απόκτηση δημιουργίας κατοικιών για τη διαμονή των φοιτητών και μιας υπεσύγχρονης βιβλιοθήκης και αίθουσας πολλαπλών χρήσεων. Για όλα εδόθησαν βεβαιώσεις και δημιουργήθηκε κλίμα αισιοδοξίας και ελπίδας.

Αυτές τις μέρες που βρέθηκαν και φιλοξενήθηκαν οι εθελοντές γιατροί στους χώρους της Μητροπόλεως, ο Σεβασμιώτατος τέλεσε αριθμό κηδειών σε παρακείμενα χωριά και έτσι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν κάτι διαφορετικό από την εδώ ζωή των Αφρικανών.

Έγινε επίσκεψη στο ορφανοτροφείο «Καλός Σαμαρείτης» που βρίσκεται εκτός Ναϊρόμπης, στην περιοχή Γκιλ - Γκιλ.

Τα οικότροφα παιδάκια είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν ακόμα μια καλή προσπάθεια και προσφορά ανθρώπων που αγαπούν το έργο της φιλανθρωπίας και της αλληλεγγύης.

Τόσο εδώ όσο και στους άλλους χώρους που επισκέφθηκαν, κλινικές και σχολεία, ο Σεβασμιώτατος έκανε διανομή σχολικής ύλης, ρούχων, παιχνιδιών και παπουτσιών.

Για το επισιτιστικό πρόγραμμα των παιδιών που βρίσκονται στους χώρους της

Μητροπόλεως (350 παιδάκια) οι εθελοντές προσέφεραν ένα ψυγείο και άλλα απαραίτητα υλικά για την καλύτερη λειτουργία της κουζίνας και της τραπεζαρίας.

Οι γιατροί εκμεταλλεύτηκαν κάθε στιγμή για να γνωρίσουν από κοντά το έργο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, εδώ στην Κένυα.

Μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τους ήταν και η συμμετοχή σε θείες λειτουργίες και η γνωριμία και συζήτηση με ιερείς και πιστούς για την πορεία της ιεραποστολής. Μαζί τους είχαν έναν φωτογράφο, ο οποίος απαθανάτισε όλες τις κινήσεις τους, τόσο φωτογραφικά όσο και με βίντεο.

Ακόμα μια εμπειρία ήταν η ακρόαση της χορωδίας της Μητροπόλεως από άνδρες και γυναίκες που συμμετέχουν εθελοντικά και προέρχονται από διάφορους χώρους.

Το Σάββατο έγινε ηχογράφηση με εκκλησιαστικά και παραδοσιακά τραγούδια. Θα κυκλοφορήσει ειδικός δίσκος για την ιστορική τους και μοναδική συμβολή στο έργο της Αρχιεπισκοπής στον τομέα της μουσικής, στην άλλη επίσης προσπάθεια που γίνεται εδώ και πολλά χρόνια από τη χορωδία της Πατριαρχικής Σχολής που ήδη κυκλοφορεί κάθε χρόνο ένα καινούριο μουσικό άλμπουμ.

Ήδη τη Δευτέρα 8 Αυγούστου αναχώρησαν, αφού γνώρισαν από κοντά το επιτελούμενο έργο και έγιναν έτσι οι καλύτεροι πρεσβευτές για την ενημέρωση στον ευρύτερο χώρο της Κύπρου.

Θα ήταν επίσης σημαντικό να αναφερθεί η μονοήμερη περιοδεία σε δημοτικά σχολεία που διήρκεσε δώδεκα ολόκληρες ώρες, αφού ως τελευταίος σταθμός ήταν η επίσκεψη των Ορθοδόξων χριστιανών της φυλής των Μασάι.

Η διαδρομή όμως ήταν το πρόβλημα, λόγω της συνεχιζόμενης ανομβρίας.

Ο δρόμος ανώμαλος, με λακκούβες και σκόνη, ήταν δύσβατος και ο οδηγός έκανε τεράστιες προσπάθειες για να μπορέσουμε να φθάσουμε στο τέλος της διαδρομής μας.

Η φύση, με τα άγρια ζώα και τα πουλιά διαφόρων χρωμάτων, που αποτελούν αποκλειστικότητα της περιοχής, κάπως ομόρφαινε την όλη εικόνα.

Άνδρες, γυναίκες και μικρά παιδάκια κυκλοφορούσαν μέσα στην αφόρητη ζέστη και σκόνη με τις παραδοσιακές στολές.

Από μακριά, ύστερα από υπεράνθρωπες προσπάθειες, φάνηκε ο μοναδικός ναός της του Χριστού Γεννήσεως.

Ο ιερέας και οι πιστοί υποδέχθηκαν με πολλή αγάπη και υπερβάλλουσα χαρά τους επισκέπτες και τον Σεβασμιώτατο, ο οποίος και εδώ έκανε διανομή γραφικής ύλης



ρόμπη.













Πηγή: romfea.gr