

8 Αυγούστου 2016

Γλυφάδας Πάυλος για την Παναγία: Ό, τι πολυτιμότερο έχει να παρουσιάσει το γένος των ανθρώπων

/ [Πεμπουσία· Ορθοδοξία-Πολιτισμός-Επιστήμες](#)



Αγαπητοί μου αδελφοί,

Δεν υπάρχει άλλη λέξη ομορφότερη μέσα στον γήινο κόσμο,

μέσα σε όλους τους πολιτισμούς

και τις εποχές, από την λέξη μάνα!

Η μάνα είναι το γλυκύτερο πλάσμα στον κόσμο ολόκληρο,

για κάθε άνθρωπο, που ανοίγει τα μάτια του στον ήλιο.

Κάθε άνθρωπος, μικρός η μεγάλος, νήπιο, νεανίας, μεσήλικας η γέρος,

όταν προφέρει την λέξη αυτή

και όταν αναφέρεται στο πρόσωπο αυτό,

που τον κυοφόρησε και τον έφερε στον κόσμο,

αγάλλεται και έντονα συναισθήματα ανεβαίνουν από την καρδιά του.

Η μάνα είναι το ιερώτερο πρόσωπο,

για τον καθένα μας, σε αυτόν τον κόσμο.

Όμως, ενώ για τον κάθε άνθρωπο υπάρχει η μάνα,

η δική του μάνα,

υπάρχει για όλους, μια άλλη Μάνα,

που μας σκέπει όλους.

Αν η μάνα μας, είναι πολύτιμη για τον καθένα μας,

αυτή η Μάνα, η Παναγία μας,

είναι ο, τι πολυτιμότερο έχει να παρουσιάσει το γένος των ανθρώπων.

Η μάνα μας είναι, που μας έφερε στο φως του ήλιου.

Αυτή η Μάνα, η Θεοτόκος,

μας έδωσε τον Νοητό Ήλιο της Δικαιοσύνης, τον Χριστό μας

και φωτίζει το σκότος κάθε ανθρώπου,

που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο,

όπως μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.

Η μάνα μας, μας μαζεύει, όπως η κλώσσα τα παιδιά της,

κάτω από την προστατευτική αγκαλιά της.

Αυτή η Μάνα, όλου του κόσμου,

μας μαζεύει μέσα στην μεγάλη αγκαλιά,

την Σωτήριο Αγκαλιά, την Εκκλησία του Υιού Της.

Εκεί όπου, όποιος καταφεύγει, βρίσκει,

όχι μόνο την θαλπωρή, αλλά την ίδια την σωτηρία.

Η μάνα μας, μας έθρεψε με το μητρικό της γάλα

και φρόντισε για την τροφή μας, όσο ήμασταν παιδιά,

για να μας κρατήσει στην ζωή.

Αυτή η Μάνα, η Κεχαριτωμένη, μας δίνει την Αιώνια Τροφή,

τον Άρτο της Ζωής, Τον οποίον όποιος γεύεται, έχει, όχι απλά ζωή,

αλλά την Αιώνιο Ζωή, γιατί είναι ο Σωτήρας μας

και Λυτρωτής Ιησούς Χριστός.

Η μάνα μας, μας πότισε με το φυσικό νερό.

Η Μάνα αυτή, η Παντάνασσα, μας δροσίζει με το Αίμα το Ζωηρόν,
το Αίμα του Μονογενούς Υιού Της,
που χύθηκε πάνω στον Σταυρό,
για να δροσίσει την ψυχή κάθε ανθρώπου.

Η μάνα μας, μας στάθηκε στήριγμα
και βοηθός σε κάθε στιγμή της ζωής μας
και είναι το μοναδικό πρόσωπο, που ποτέ δεν θα μας εγκαταλείψει,
όσο και αν την πικράνουμε.

Έτσι και η Μεγάλη Μάνα μας, η Παναγιά
στέκεται δίπλα μας σε κάθε βήμα της ζωής μας
και μας προτρέπει, μας βοηθάει,
μας δίνει θάρρος και κουράγιο
να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες της ζωής μας
και είναι πάντα πρόθυμη, να προστρέξει στον Υιό και Θεό Της,
τον Σωτήρά μας, και να μεσιτεύσει, για τα παιδιά Της,
το ανθρώπινο γένος
και τον κάθε ένα από εμάς ξεχωριστά,
να μας φυλάη από τις παγίδες του εχθρού,
αλλά και να μας συγχωρεί στις πτώσεις μας, τις πνευματικές
και να δείχνει την ευσπλαχνία Του κάθε φορά,
που εμείς απομακρυνόμαστε, από το θέλημά Του.

Ας ακουμπήσουμε λοιπόν και εμείς αδελφοί μου,
στο μέγιστο πνευματικό στήριγμα,
που είναι η Μητέρα της Ζωής, η Μητέρα όλων μας,
και ας αποθέσουμε τους πόνους μας, τους καημούς μας,
τις προσευχές μας και τα αιτήματά μας και τα προβλήματά μας,
για να λάβουμε χάρη και δύναμη
και το μέγα έλεος του Υιού Της και Θεού μας,
γιατί όπως μας βεβαιώνει ο Υμνωδός
«πολλά γαρ ισχύει δέησις Μητρός, προς ευμένειαν Δεσπότης».

Με πατρικές εόρτιες ευχές, εν Κυρίω,
Χρόνια πολλά, ευλογημένα, δημιουργικά,
ειρηνικά και Θεοσκέπαστα,

Ο Επίσκοπος και Ποιμενάρχης Σας.

† Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ,

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ ο Α΄