

Σιατίστης Παύλος: «Με δόλιο τρόπο μοιράζουν Προτεστάντες την Καινή Διαθήκη»

/ [Πεμπτουσία· Ορθοδοξία-Πολιτισμός-Επιστήμες](#)



Σιατίστης Παύλος «Με δόλιο τρόπο μοιράζουν Προτεστάντες την Καινή Διαθήκη»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ

Την προσοχή των πιστών της επαρχίας του εφιστά ο Μητροπολίτης Σιατίστης Παύλος με αφορμή την Καινή Διαθήκη που μοίρασε ομάδα Προτεσταντών στην περιοχή τις τελευταίες ημέρες.

Ο Σεβασμιώτατος, αναφέρει συγκεκριμένα:

Αριθμ. Πρωτ. 120

Σιάτιστα, 15η Ιουλίου 2016

Ε γ κ υ κ λ ι ο ς

Προς

το Πλήρωμα

της κατά Σισάνιον και Σιάτισταν Εκκλησίας

Αγαπητοί μου Αδελφοί,

Πριν από λίγες μέρες μια ομάδα αιρετικών Προτεσταντών πέρασε από όλες τις πόλεις και τα χωριά της επαρχίας μας και άφησε έξω από το κάθε σπίτι μία νάυλον σακούλα που έγραφα την πρόταση «ο Θεός σε αγαπά» και μέσα είχε μία Καινή Διαθήκη και δύο φυλλάδια. Το ένα από αυτά αναφερόταν στην περίπτωση κάποιου νέου ανθρώπου που είχε μπλέξει με τα νατκωτικά και πλησιάζοντας την ομάδα αυτή θεραπεύθηκε και το άλλο ουσιαστικά περιείχε πληροφορίες που και πως μπορεί κανείς να επικοινωνήσει με την συγκεκριμένη ομάδα ο οποία λέγεται «Ιεραποστολική ένωση». Στην ουσία πρόκειται για μία αιρετική προτεσταντική παραφυάδα από τις πολλές που υπάρχουν στην Πατρίδα μας.

Πολλοί χριστιανοί απευθύνθηκαν στους ιερείς τους και άλλοι τηλεφώνησαν στην Μητρόπολη ζητώντας πληροφορίες για το τι να κάνουν τις σακούλες αυτές. Αυτό δείχνει μια υγιή αντίδραση των χριστιανών μας οι οποίοι δεν εμπιστεύθηκαν τους

ξενόφερτους διακινητές και αισθάνθηκαν ότι πρόκειται για κάτι που είναι πλάνη. Χαίρομαι που ο λαός μας έχει ορθόδοξα αισθητήρια και διαισθάνεται ότι πίσω από αυτή την κίνηση κρύβεται κάτι το ύποπτο.

Ποιος είναι ο στόχος αυτής της κίνησης. Η Καινή Διαθήκη είναι ο λόγος του Θεού και μάλιστα το συγκεκριμένο κείμενο έχει την έγκριση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας μας. Αυτό δεν γίνεται όμως από σεβασμό στην Ορθόδοξη Πίστη, αλλά από δόλο προκειμένου να γίνει από σας αποδεκτό. Παλαιότερα οι αιρετικοί μοίραζαν κείμενο της Καινής Διαθήκης που δεν ήταν ορθόδοξο και οι χριστιανοί μας που το καταλάβαιναν ή έκαιγαν αυτά τα βιβλία ή τα πήγαιναν στην Εκκλησία. Σας λέγω λοιπόν ότι το κείμενο μπορείτε να το κρατήσετε.

Το ερώτημα που τίθεται είναι ποιος είναι ο λόγος αυτής της εξόρμησης. Είναι να μοιράσουν την Καινή Διαθήκη; Έτσι φαίνεται, αλλά δεν είναι έτσι. Χρησιμοποιούν την Καινή Διαθήκη σαν μέσο για να σας φέρουν σε επαφή με την αιρετική οργάνωσή τους και εδώ φαίνεται η δολιότητα της προθέσεως. Κατ'αρχήν η Μητρόπολή μας μοίρασε περίσου και στις αρχές του έτους σε όλα τα παιδιά της μέσης εκπαίδευσης την Καινή Διαθήκη. Ρώτησαν λοιπόν πρώτον αν την έχετε; Αλλά δεν ήταν όπως είπαμε αυτός ο σκοπός. Σκοπός είναι η παραπλάνηση των ορθοδόξων χριστιανών. Και μόνη αυτή η κίνηση τους δείχνει το πνεύμα της πλάνης. Μοίρασαν την Καινή Διαθήκη, αλλά δεν τηρούν τον λόγο του Θεού. Ήρθαν και πηγαίνουν και αλλού σαν να έρχονται σε ξέφραγο αμπέλι. Ο Χριστός όμως είπε ότι αυτός που εισέρχεται από την πόρτα στην αυλή των προβάτων αυτός είναι ο κανονικός ποιμένας. Όποιος δεν εισέρχεται διά της θύρας αυτός είναι κλέπτης και ληστής. Ποιος είναι η θύρα. Η θύρα για να μπει κανείς στην αυλή των προβάτων είναι ο Επίσκοπος της Τοπικής Εκκλησίας και ο εφημέριος σε κάθε ενορία. Όποιος λοιπόν θέλει να κάνει κάτι που έχει σχέση με την ορθόδοξη πίστη παίρνει άδεια και ευλογία από τον Επίσκοπο και σε κάθε ενορία από τον ιερέα.

Θα σας φέρω ένα παράδειγμα: Υπάρχουν διάφορα θρησκευτικά περιοδικά που κυκλοφορούν, άλλοτε καλά και άλλοτε λιγότετερο αξιόλογα. Όταν λοιπόν ήμουν εφημέριος στην Ενορία μου ήλθαν δύο ευλαβέστατες κυρίες και ζήτησαν την γραπτή άδειά μου για να περάσουν από τα σπίτια των χριστιανών και να προσφέρουν κάποιο χριστιανικό περιοδικό. Στην ερώτησή μου: «γιατί έρχεσθε σε μένα και ζητάτε την άδεια μου» μου απήντησαν: «Πρώτα για να πάρουμε την ευλογία σας αφού εσείς είσθε ο πνευματικός πατέρας της ενορίας και δεύτερον για να καταλάβουν οι χριστιανοί ότι το περιοδικό είναι ορθόδοξο αφού έχει και την έγκρισή σας».

Την προσηλυτιστική τους προσπάθεια στην περιοχή μας την άρχισαν την ημέρα της εορτής του νέου μεγάλου Αγίου της Εκκλησίας μας του Οσίου Παΐσιου μια

μέρα που από μόνη της δείχνει την πλάνη τους. Σας μοίρασαν δήθεν την Καινή Διαθήκη δεν σας είπαν όμως ότι ΔΕΝ πιστεύουν και δεν τιμούν ούτε την Παναγία μας, ούτε τους Αγίους μας. Αλλά η Παναγία και οι Άγιοι μας είναι καρποί του Αγίου Πνεύματος. Άρα στην ουσία βλασφημούν το Άγιον Πνεύμα αφού αρνούνται τους καρπούς του. Το ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία μας έχει και παράγει Αγίους δείχνει ότι είναι αληθινή και ζωντανή Εκκλησία.

Στο σημείο αυτό επεχείρησαν και άλλη μία παραπλάνηση. Είναι το φυλλάδιο εκείνο που μιλούσε για το νέο με τα ναρκωτικά και την θεραπεία του. Είναι σαν να προσπαθούν να σας πούν: «κοιτάχτε! κοντά μας οι εξαρτημένοι θεραπεύονται». Θυμίζουν εκείνες τις παλιές διαφημίσεις με τις κυρίες που έλεγαν ότι δοκίμασα όλα τα απορρυπαντικά αλλά μόνο το τάδε κάνει τα ρούχα πεντακάθαρα. Προτιμήστε μας λοιπόν.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία και η ορθόδοξη πίστη είναι το κατ' εξοχήν θεραπευτήριο που θεραπεύονται οι ασθενείς. Και η Εκκλησία μας γνωρίζει πολλά νέα παιδιά που όταν ήλθαν κοντά στην Εκκλησία και ακολούθησαν τη ζωή της θεραπεύθηκαν. Στον Άγιον Όρος είναι πολλά τα νέα παιδιά που καταφεύγουν και μέσα στην ηρεμία, στη χάρη της προσευχής, μιλώντας με ευλογημένους ανθρώπους θεραπεύθηκαν. Η Εκκλησία όμως δεν κάνει διαφήμιση. Διαφήμιση κάνουν οι πλανεμένοι για να πλανήσουν και άλλους. Η Εκκλησία όχι μόνο θεραπεύει τους ανθρώπους αλλά τους αναδεικνύει και Αγίους όπως πρόσφατα τον Άγιο Παΐσιο και τον Άγιο Πορφύριο.

Αδελφοί μου,

Δεν γέννησε η Αγία Γραφή την Εκκλησία, αλλά η Εκκλησία την Αγία Γραφή. Οι Άγιοι του Θεού άνθρωποι, οι Ευαγγελιστές, οι Απόστολοι, όπως ο Απόστολος Παύλος, ζώντας μέσα στην Εκκλησία του Χριστού κατέγραψαν τα Ιερά Κείμενα που αποτελούν την Αγία Γραφή, για τον δικό μας φωτισμό και την δική μας σωτηρία. Η Εκκλησία είναι η Κιβωτός της Σωτηρίας μας. Χωρίς την Εκκλησία δεν στέκεται ούτε η Αγία Γραφή, όπως δεν στέκεται ένας πίνακας στον τοίχο, αν αφαιρέσεις το καρφί από το οποίο στηρίζεται. Αυτό το καρφί είναι η Εκκλησία του Χριστού μας, η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, Την Οποίαν ομολογούμε στο Σύμβολο της Πίστεως μας. Η Εκκλησία είναι η μόνη που ερμηνεύει αυθεντικά την Αγία Γραφή. Φεύγετε από την πλάνη και την αίρεση και μείνετε πιστοί στην Εκκλησία του Χριστού μας.

Με αγάπη Χριστού

Ο Επίσκοπος Σας

Σισανίου και Σιατίστης Παύλος

Πηγή: vimaorthodoxias.gr