

Οι απόστολοι Πέτρος και Ιωάννης στη φυλακή

/ [Πεμπτουσία· Ορθοδοξία-Πολιτισμός-Επιστήμες](#)



Μετά την Πεντηκοστή, γεμάτοι από τη δύναμη του Αγίου

Πνεύματος, οι Απόστολοι όχι μόνον κήρυτταν την αλήθεια για τη ζωή και το έργο του Χριστού, αλλά και θαύματα πολλά έκαναν, “σημεία και τέρατα”, όπως αναφέρουν «Οι Πράξεις των Αποστόλων».

Έτσι, μόλις έβλεπαν οι άνθρωποι τους Αποστόλους, ιδιαίτερα τον Πέτρο και τον Ιωάννη, έβγαζαν αμέσως στους δρόμους και στις πλατείες τους αρρώστους τους πάνω στα κρεβάτια τους. Έφθανε να τους αγγίξουν ή και μόνο η σκιά τους να πέσει πάνω σ' αυτούς, για να γίνουν αμέσως καλά και να σηκωθούν απ' το κρεβάτι. Ακόμη κι από πόλεις και χωριά γειτονικά έφερναν στην Ιερουσαλήμ



θεραπευθούν από τους Αποστόλους. Όλα αυτά έα ούτε στους Φαρισαίους ούτε και στους Ιουδαίους γιατί απ' αυτούς δε γίνονταν τέτοια θαύματα.

Με εντολή τους, λοιπόν, συνέλαβαν οι

στρατιώτες τον Πέτρο και τον Ιωάννη και τους σιδηροδέσανε στη φυλακή. Την ίδια νύχτα όμως παρουσιάστηκε στο δεσμοτήριο άγγελος Κυρίου. Έλυσε τα δεσμά τους, άνοιξε τις πόρτες της φυλακής και, βγάζοντας έξω τους Αποστόλους, είπε: «*Να πάτε στον περίβολο του Ναού, όπου μαζεύεται πολύς κόσμος, κι εκεί, μπροστά σε όλους, με θάρρος να διδάσκετε τους ανθρώπους. Να τους πείτε όλα όσα σας έλεγε ο Κύριος κι όσα οι ίδιοι είδατε με τα μάτια σας και ζήσατε κοντά του*».

Οι Απόστολοι πρωί-πρωί βγήκαν στον περίβολο του Ναού κι έκαναν ό,τι τους είπε ο άγγελος.

Στο μεταξύ ο Αρχιερέας και όλο το Συνέδριο των Εβραίων έστειλαν απεσταλμένους στη φυλακή, για να φέρουν μπροστά τους τους Αποστόλους, για να τους δικάσουν. Οι απεσταλμένοι τους όμως γύρισαν και τους είπαν: «*Τη φυλακή τη βρήκαμε κλειστή, τις πόρτες ασφαλισμένες και τους φύλακες στη θέση τους, αλλά, όταν ανοίξαμε να πάρουμε τους φυλακισμένους, δεν τους βρήκαμε μέσα*



Κι ενώ έμεναν σαστισμένοι να

αναρωτιούνται τι να έγινε τάχα, ήρθε κάποιος και τους έφερε την είδηση: «*Να, αυτοί που εσείς τους είχατε κλείσει στη φυλακή, βρίσκονται στον περίβολο του Ναού, όπου φανερά και άφοβα διδάσκουν τον λαό*».

Τότε οι Φαρισαίοι έστειλαν τους στρατιώτες και τον αξιωματικό να φέρουν στο Συνέδριο, χωρίς βία, με το καλό, τους δύο Αποστόλους, για να τους δώσουν εξηγήσεις για το τι και γιατί τα έκαναν αυτά.

Σ.Γ.Α.

Δημοσίευση σε συνεργασία με τα

Εκπαιδευτήρια "Ο Απόστολος Παύλος"

