

Ο Όσιος Παΐσιος και το πεντοχίλιαιο

[Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες / Αγ. Παΐσιος Αγιορείτης / Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες / Θεολογία και Ζωή](#)



Βρεθήκαμε Μεγάλη Πέμπτη του 1993 στον πατέρα Παΐσιο με το συμμαθητή και φίλο μου Αθανάσιο. Στη διαδρομή Πτολεμαΐδα - Ουρανόπολη συζητούσαμε διάφορα θέματα. Έδειχνε ιδιαίτερα ικανοποιημένος που πραγματοποιούσαμε τη δεύτερη, γι' αυτόν, επίσκεψη στο Άγιο Όρος.

Στην παρότρυνσή μου να εκμεταλλευτεί την επίσκεψή του αυτή πνευματικά, συζητώντας ελεύθερα με τον Γέροντα, αντέδρασε πολύ κοσμικά. «Εγώ δεν μπαίνω στις παγίδες της θρησκείας» μου είπε έντονα. «Συμφωνώ» του λέω, για να τον μαλακώσω. «Και εγώ περίπου έτσι νόμιζα.

Όταν όμως μίλησα πρώτη φορά με πνευματικό, ξέρεις τι ένιωσα; Να βγαίνω από ... παγίδα». Όταν φθάσαμε στην καλύβα του Γέροντα, οι επισκέπτες ήταν τόσο προσηλωμένοι, που δε μας αντιληφθήκανε. Από τη συνέχεια των λόγων του πατέρα

Παΐσιου, το θέμα φάνηκε να ήταν σχετικό περί διαφόρων «συμβόλων» που τυπώνονται – όχι τυχαία – σε ορισμένα χαρτονομίσματα.

Όπως στο πεντακοσάριο με τα δύο τρίγωνα, τη χειραψία και το φίδι που τρώει την ουρά του. Αρκετοί επισκέπτες έδωσαν μεγάλη έμφαση στα μπλεγμένα μηδενικά – δίκην 666 – του πεντοχίλιου. Η απάντηση του πατέρα Παΐσιου ήταν η εξής: « Όταν «βγήκε» το πεντοχίλιο έγινε, κει πέρα, σάλος για το 666 που είχε πάνω. Επί πλέον, μετά από πολύ καιρό, αποκαλύφθηκε ότι στο πεντοχίλιο υπήρχε και παράσταση τριών αγίων (με φωτοστέφανο) που προσκυνούν το διάβολο. Ποιος από σας έχει πεντοχίλιο; Θα το δείτε καθαρά».

Πράγματι κανείς μας δεν το είχε προσέξει μέχρι τότε. Κάποιος το έδωσε και ο Γέροντας μας το έδειξε. Σε μία από τις κολώνες της γέφυρας ακουμπούσε με την πλάτη και κρεμότανε – τρόπον τινά – ο «έξω από δω» με ράσο και κέρατα. Κάτω στον ξεροπόταμο, ανάμεσα στις πέτρες, τρία φωτοστέφανα δίκην λιθαριών. Σαν να ήταν μπρούμυτα τρεις άγιοι και τους έβλεπες από πίσω, (δε φαινόταν τα σώματά τους). Δυο – τρεις επισκέπτες αντέδρασαν, λέγοντας ότι φταίει το υπουργείο οικονομικών και πιο πολύ ο υπουργός, που επιτρέπουν τέτοια πράγματα.

Δημιουργήθηκε, έτσι για ελάχιστο, μια οχλαγωγία μεταξύ μας. «Κοιτάξτε παιδιά», μας είπε ο Γέροντας, «τι συμβαίνει εκεί πέρα. Δε φταίει ο υπουργός, κατά κάποιο τρόπο, αυτός δε πήρε χαμπάρι! Κάποιος απ' αυτούς που το σχεδιάσανε το «πέρασε», για λόγο που αυτός ξέρει, χωρίς οι άλλοι να το προσέξουν.

Στις περισσότερες κρατικές μηχανές μπήκανε τέτοιοι άνθρωποι και μ' αυτά τα σχέδια και σύμβολα ειδοποιούν τους απανταχού ότι εδώ εντάξει, κλπ. «Δηλαδή Γέροντα, εξηγήστε μας», λέει κάποιος. «Βρε ευλογημένε, δεν καταλάβατε;

Όταν ο Εβραίος, που ζει στην Αυστραλία, ή όπου αλλού, δει χαρτονόμισμα κάποιας χώρας, ψάχνει για τα σημάδια τους. Όταν τα δει, παίρνει θάρρος, γιατί στη χώρα του χαρτονομίσματος «πάνε καλά, ελέγχουν τα πράγματα», κλπ. Το καταλάβατε τώρα γιατί υπάρχουν αυτά τα πράγματα; Άντε τώρα, πηγαίνετε.»

Πηγή: 1myblog.pblogs.gr