

19 Μαΐου 2016

## Στιγμές συγκίνησης και δέους για τον απαχθέντα Μητροπολίτη Χαλεπίου στην Αθήνα (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

[/ Ειδήσεις και Ανακοινώσεις / Πολυμέσα - Multimedia](#)





*του Γιώργου Θεοχάρη*

Ο διωγμός, το μαρτύριο κι η Δόξα του Θεού

Πλήθος Ιεραρχών, Αγιορειτών, Κληρικών, πολιτικών και κόσμου έδωσαν το παρών στην εκδήλωση με θέμα «Κόντρα στην Λήθη, 3 χρόνια από την απαγωγή του Μητροπολίτη Χαλεπίου κ. Παύλου του Πατριαρχείου Αντιοχείας», που έγινε σε αίθουσα του Πολεμικού Μουσείου στην Αθήνα.

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Μητροπολίτης Μεσογαίας Νικόλαος που τόνισε μεταξύ άλλων: “Υπάρχει ένα ιερό δέος και μια μεγάλη συγκίνηση, καθώς γινόμαστε μέτοχοι σε αυτή την ευλογημένη σύναξη. Η σκέψη μας είναι επικεντρωμένη στον Μητροπολίτη Παύλο. Αν ζει, πόσο μαρτυρικά θα πορεύεται στην καθημερινότητά του;”.Ο κ.Νικόλαος έκανε εκτενή αναφορά στη πνευματικά σημασία του διωγμού και στο μαρτύριο που οδηγούν στη δόξα του Θεού. Διερωτήθηκε όμως, άραγε σήμερα ζει ο Μητροπολίτης Παύλος ή βρίσκεται στη Βασιλεία των Ουρανών;

Από την πλευρά του, ο Ηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου, Αρχιμανδρίτης Εφραίμ,στην τοποθέτησή του ανέφερε: “Ο Μητροπολίτης Παύλος ήταν πνευματικός, ταπεινός, εσωστρεφής, είχε ευγένεια και γλυκύτητα στην συμπεριφορά του. Αγαπούσε το Άγιον Όρος, συνδέθηκε με Αγιορείτες γέροντες”.Αναφέρθηκε στη πνευματική συγγένεια του με τη Μονή Αγίου Παύλου και τον Ηγούμενο Παρθένιο και κάλεσε τον κόσμο να προσευχηθεί .

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκαν βιντεοσκοπημένα αποσπάσματα από συνεντεύξεις, το έργο και την ζωή του Μητροπολίτου Χαλεπίου, καθώς και στιγμιότυπα από αντίστοιχες εκδηλώσεις στο εξωτερικό.

Τη βραδιά λάμπρυνε με τη συμμετοχή της η χορωδία των Πατέρων της Ι. Μονής Χαματούρα του Λιβάνου και της Ελληνικής Βυζαντινής Χορωδίας.

Την καταληκτήρια Ομιλία εκφώνησε, μέσω skype, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μπουένος Άϊρες του Πατριαρχείου Αντιοχείας κ. Σιλουανός. Τέλος, θα συνταχθεί και θα αναγνωσθεί Ψήφισμα για την τριετή διεθνή σιωπή απέναντι στην πράξη της απαγωγής.































Πηγή: [vimaorthodoxias.gr](http://vimaorthodoxias.gr)