

Κυριακή των Βαΐων στο Βατοπαίδι

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία / Άγιον Όρος / Θαύματα και θαυμαστά γεγονότα / Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου / Ορθόδοξη πίστη](#)



Κυριακή των Βαΐων στο Βατοπαίδι

Εορτάζοντας με βυζαντινή μεγαλοπρέπεια την Κυριακή των Βαΐων στο Άγιον Όρος, εκεί που το στοιχείο της ελευθερίας στην έκφραση αναδεικνύει το μεγαλείο του Πνεύματος. Τελευταίες ημέρες της Σαρακοστής, κορύφωση της νηστείας και της προετοιμασίας για τη μεγάλη γιορτή της Αναστάσεως, προσμονή για την ολοκλήρωση, τη σωτηρία και το μεγαλείο του Κυρίου.

Το ταξίδι στην Αγιορείτικη Πολιτεία αποτελεί την ιχνηλάτηση μιας ιστορικής διαδρομής με σεβασμό στη μοναξιά του κάθε πλάσματος, όταν έκθαμβο αντικρύζει το μεγαλείο της πλάσης. Στην είσοδο του Μοναστηριού μας υποδέχθηκε το γλυκό βλέμμα της Παναγίας που προστατεύει την Πύλη και το χαμόγελο του Πορτάρη. Ακολουθούν η αγάπη στα πρόσωπα των Πατέρων και η μεγαλοπρέπεια των βυζαντινών κτισμάτων. Όλα μαζί, σε συνδυασμό με το ευδιαστό αεράκι της άνοιξης και την απόμακρη βουή της θάλασσας αποτελούν ένα ευχάριστο ξάφνιασμα για τον επισκέπτη.

Μονι Βατοπαιδίου

Ακολουθεί η αγρυπνία για την εορτή. Σιγή, κατάνυξη, προσευχή μέσα στη ξάστερη νυχτιά. Το τρεμόσβυσμα των κεριών αναδεικνύει τις μορφές των αγίων στις τοιχογραφίες, οι ψαλμοί μαλακώνουν την καρδιά, η αγάπη και η ζεστασιά της κάθε στιγμής σε φέρνουν πιο κοντά στο Θεό. Ο Γέροντας Εφραίμ, μορφή σεμνή, γεμάτη αγάπη για όλους μας και οι υπόλοιποι βατοπαιδινοί πατέρες προσεύχονται γαλήνιοι. Ένα αρμονικό ταίριασμα του επιβλητικού ναού και της βυζαντινής παραδόσεως, μιας συνύπαρξης στο χώρο και στο χρόνο. Έκεί που όλα θεοπρεπώς ιερουργούνται.

Η παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ατλάντας (ΗΠΑ) κ. Αλέξιου τιμά την εορτή, ενώ συγκινεί όλους η μαρτυρία του ότι το Σάββατο του Λαζάρου του 1963 κείρεται μοναχός στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου. Σήμερα 53 ολόκληρα χρόνια μετά, παρακολουθήσαμε με κατάνυξη την κουρά ενός άλλου νέου μοναχού

σε μεγαλόσχημο.

Η φύση γύρω από το Μοναστήρι τα νερά, τα μονοπάτια, η θάλασσα, όλα υμνούν το Δημιουργό τους, όλα μας θυμίζουν την ασημαντότητα της υλικής αλλά και την απεραντοσύνη της πνευματικής υπόστασης. Η μυρωδιά από τα δαφνόφυλλα στην εκκλησία, η γλυκύτητα της ψαλμωδίας του βατοπαιδινού χορού, η κατανυκτική ακολουθία, μα πάνω απ' όλα η αγάπη που εισπράξαμε θα μας ακολουθεί πάντα και θα μας θυμίζει αυτή την Κυριακή των Βαΐων στο Βατοπαίδι.

Σπύρος Κιαρτζής

Απρίλιος 2016