

Η ομιλία του π.Ανδρέα Κονάνου στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης (ΒΙΝΤΕΟ)

[Θέατρο, Κινηματογράφος, Ντοκυμανταίρ, TV και Διαδίκτυο / Πολυμέσα - Multimedia](#)



Η ομιλία του π.Ανδρέα Κονάνου στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης01

Ο π. Ανδρέας άρχισε την ομιλία του, παίρνοντας αφορμή κι από βιώματά του από τον άγιο Παΐσιο, λέγοντας ότι στο παιδί μιλάμε απλά για τον Θεό, αφού τον γνωρίσαμε πρώτα εμείς. Να αποτελεί ο Θεός βίωμά μας και προσωπική εμπειρία ώστε να εκπέμπεται στους γύρω, ιδίως στους νεότερους, με αποτέλεσμα τα παιδιά να μην τον φοβούνται και να τον αγαπήσουν. Στο κάθε παιδί απαιτείται προσωπικός τρόπος διδασκαλίας και προσέγγισης, με σεβασμό στην προσωπικότητά του - άλλωστε δεν είναι πανομοιότυπα αντίγραφα μας. Η αγάπη των γονιών μεταξύ τους και προς τα παιδιά, η ομολογία της αγνοίας των μεγάλων για κάποια θέματα και η προσευχή τους αποτελούν τα ασφαλέστερα εχέγγυα για την ορθή αναζήτηση του Θεού στον προσωπικό δρόμο του νέου.

Μιλάμε, διδάσκουμε, εμπνέουμε οι μεγαλύτεροι αν αγαπάμε τον Θεό που είναι Αγάπη ή όπως λένε οι άγιοι δε χρειάζεται να μιλάμε, διότι μιλάει η ζωή μας, η διάθεσή μας. Πολλές φορές οι γονείς χάνουν την επαφή με τα παιδιά τους, διότι δε μιλάνε απαλά κι ακόμη λένε ωραία και σωστά πράγματα με λάθος τρόπο. Επιμελού ψυχής πράγματος αθανάτου, δηλαδή να φροντίσουμε πρώτα την αθάνατη ψυχή μας και μετά η ζωή θα μας διδάξει. Καλό είναι να αποφεύγουμε τη «βιτρίνα» προς τον έξω κόσμο, να είμαστε δηλαδή καλοί, ευγενικοί και το αντίθετο με τους δικούς μας. Ο Θεός μας εκπλήσσει με την αγάπη του, δεν είναι Αυτός που νομίζουμε και πολλές φορές αγνοούμε τι θέλει για το παιδί. Να αξιωθούμε να γίνουμε εύπλαστοι σαν τον πηλό, για να μας πάει όπου θέλει ο Θεός με γαλήνη κι όχι ένταση. Να του επιτρέπουμε να περνάει μέσα από τη γλύκα της Αγάπης Του.

Η ομιλία του π.Ανδρέα Κονάνου στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης02