

Προβολή Ταινίας «Παραμύθι χωρίς Όνομα»

/ Ειδήσεις και Ανακοινώσεις / Θαύματα και θαυμαστά γεγονότα / Πολυμέσα - Multimedia



Προβολή Ταινίας «Παραμύθι χωρίς Όνομα»

“Η ανάσταση ενός ρημαγμένου Βασιλείου με όπλο το φιλότιμο!”

Μην χάσετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε την σπουδαία αυτή ταινία με πατριωτικά και πνευματικά μηνύματα μαζί με τους μαθητές σας! Μια ταινία που σκοπό έχει την πνευματική και εθνική μας αφύπνιση και αξίζει να δουν άνθρωποι όλων των ηλικιών, αλλά κυρίως νέοι και παιδιά!

Η ταινία πήρε παράταση και θα προβάλεται για λίγες ακόμα ημέρες στον κινηματογράφο «ΤΡΙΑΝΟΝ» (Κοδριγκτώνος 21 & Πατησίων 101, Αθήνα), σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Τετάρτη 30/03/2016: 19:00

Παρασκευή 01/04/2016: 16:45

Σάββατο 02/04/2016: 16:45

Κυριακή 03/04/2016: 11:30 και 16:45

Σημειωτέον, ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παρακολουθήσουν την ταινία όλες τις παραπάνω μέρες δωρεάν. Η ταινία στη συνέχεια θα μπορεί να προβληθεί για ομάδες 30 ατόμων και άνω οποιαδήποτε ημέρα μέχρι το τέλος της σχολικής περιόδου, κατόπιν συνεννόησης με την διεύθυνση του κινηματογράφου.

Σύνοψη:

Στο ευλογημένο Βασίλειο του Συνετού του Α΄ έρχεται η κατάρρευση!...

Ο οκνηρός Βασιλιάς κοιμάται, ο πονηρός Αρχικαγκελλάριος "αλωνίζει", ο θρασύδειλος Δικαστής θα φτάσει μέχρι τα άκρα, ο λαός ένοχα αδρανεύει!...

Το κακό φαίνεται να κυριαρχεί· το καλό όμως προχωρεί μυστικά και αθόρυβα!...

Έτσι, ενώ οι διαπλεκόμενοι κινούνται στα σκοτεινά συσσωρεύοντας άπληστα πλούτη στο θησαυροφυλάκιό τους, κάποιος άλλος καιροφυλακτεί και συσσωρεύει όχι για τον εαυτό του! Οι κακοί δεν θα του το συγχωρήσουν ποτέ!...

Εν τω μεταξύ ο γείτονας θείος Βασιλιάς επιβουλεύεται, προσβάλλει και επιτίθεται...

Για την ταινία:

Την πρώτη κινηματογραφική εκδοχή του συναρπαστικού μυθιστορήματος της Πηνελόπης Δέλτα πραγματοποιεί το Πνευματικό Κέντρο «ΑΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ» της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους, η οποία αποτελεί ταυτόχρονα και την πρώτη ταινία μυθοπλασίας για τον «ΑΓΙΟ ΦΩΤΙΟ», αλλά και για τον σκηνοθέτη της.



Το σενάριο εστιάζει στην ηρωϊκή προσπάθεια του πικραμένου Βασιλόπουλου να υπερβεί πρώτα τον εαυτό του και μετά όλα τα άλλα εμπόδια, προκειμένου να πετύχει την “ανάσταση” της διαλυμένης εξαιτίας της διαφθοράς χώρας του. Όπλα του: η ευαισθησία του, η προσήλωση στην αλήθεια και το Δίκαιο, η πίστη στον Θεό, οι πολύτιμες συμβουλές της Ελπίδας και φυσικά η ανεκτίμητη βοήθεια και συμπαράσταση της αδελφής του Ειρηνούλας. Έτσι, κατορθώνει να ξυπνήσει το φιλότιμο του λαού!...



***Η πρώτη κινηματογραφική προσπάθεια μιας Μητροπόλεως.
Λαμπρό ξεκίνημα το 2015 στην Κατερίνη· 6000 θεατές - ευρύ κοινό και
μαθητές - σε 25 προβολές!
Επιτυχημένες προβολές σε πολλές πόλεις της Ελλάδος: Θεσ/νίκη (Κιν/φος
“ΟΛΥΜΠΙΟΝ”), Σέρρες, Βέροια, Κοζάνη, Κομοτηνή κ.α.
Μεγάλη συγκίνηση και ενθουσιασμός του κοινού!***

Είπαν - έγραψαν για την ταινία:

Θετικές και μόνο κριτικές απέσπασε από το κοινό η ταινία «Παραμύθι χωρίς όνομα», η πρώτη κινηματογραφική απόπειρα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Μητρόπολης Κίτρους «Άγιος Φώτιος» αλλά και η πρώτη που παρήγαγε ποτέ ελληνική Μητρόπολη (<http://rieriareport.gr>).

Η ανταπόκριση ήταν μεγάλη και οι κριτικές ιδιαίτερα ενθαρρυντικές για όλους τους συντελεστές, τους 60 ερασιτέχνες ηθοποιούς και τους 125 κομπάρσους που κατέθεσαν ταλέντο και ψυχή για να ολοκληρωθεί ένα πνευματικό αριστούργημα (<http://avena.gr>).

Αξιόλογη δουλειά. Συγχαρητήρια σε όλους! Διδακτικό περιεχόμενο με στοιχεία από την παράδοσή μας, μια ταινία που έδωσε τροφή για σκέψη στα παιδιά μας και εικόνες που δε θα ξεαναδούν. Καλή επιτυχία σε όλο το team.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές της ταινίας. Είμαι δασκάλα, συνηθίζω να διαβάζω το «Παραμύθι χωρίς όνομα» στους μαθητές μου, κάθε φορά που έχω μεγάλη τάξη. Φέτος είναι μία από αυτές τις χρονιές. Θα ήταν θαυμάσια εμπειρία να το δουν να ζωντανεύει και στην μεγάλη οθόνη. Υπάρχει η δυνατότητα να έρθει η ταινία και στην Αθήνα;

Ή τέχνη τά τελευταία χρόνια, έχει επιστρατευτεί για να υπηρετήσει τον Νέο Φασισμό. Μπράβο σε αυτούς που την κρατάν ζωντανή και αληθινή! Μακριά μόνο από την αλαζονία = την ζωή να υπηρετείτε μέσα στην τέχνη και όχι τον εαυτό σας μέσα από την τέχνη.



Στοιχεία της ταινίας:

Σκηνοθεσία: Κώστας Καλπατζίδης

Σενάριο: Αρχιμ. Παύλος Ντούρος

Μουσική: Διομήδης Βλαχόπουλος

Συμμετέχουν: 60 ερασιτέχνες ηθοποιοί και 125 κομπάρσοι

Κοστούμια: Αναστασία Κατέλη, Ελένη Μιχαηλίδου

Διάρκεια: 118΄

Έτος: 2014

Trailer: <https://youtu.be/jjYTxlZVAqE>