

24 Μαρτίου 2016

Ξύπνα Ευρώπη !!!

Ορθοδοξία και Ορθοπραξία / Θεολογία και Ζωή



Του Γιάννη Μήτσιου, πολιτικού επιστήμονα-διεθνολόγου

Μουδιασμένοι, εξοργισμένοι αλλά και φοβισμένοι οι ευρωπαϊκοί λαοί παρακολουθούμε με αγωνία, πόνο, οργή και θλίψη τον πόλεμο που έχει κηρύξει το φανατικό Ισλάμ στην Ευρώπη μετά το βάρβαρο και ύπουλο χτύπημα στις Βρυξέλλες, πρωτεύουσα και καρδιά της Ευρώπης.

Αποσβολωμένοι από το μέγεθος και την ένταση των χτυπημάτων παρακολουθούμε από τις τηλεοράσεις μας την 11η Σεπτεμβρίου της Ευρώπης. Μετά τα γεγονότα στις Βρυξέλλες τίποτα δεν θα είναι στην Ευρώπη όπως πριν. Η επίθεση στο περιοδικό Σαρλί Εντό, η επίθεση στο Παρίσι και τώρα οι Βρυξέλλες αποτελούν

πράξεις πολέμου και μεταφέρουν τον τρόμο, το φόβο, την αγωνία από τα πεδία των μαχών, της Συρίας, του Ιράκ, της Λιβύης και όπου αλλού το ISIS/Νταές, δραστηριοποιείται, στις ευρωπαϊκές πόλεις. Χθες, το Παρίσι και οι Βρυξέλλες, αύριο ποιος ξέρει ποια πόλη έχει σειρά; Ο πόλεμος θα είναι μακρύς.

Το ISIS κήρυξε τον πόλεμο στην Ευρώπη, στον πολιτισμό μας, στη Δημοκρατία, στον τρόπο ζωής μας και στα πιστεύω μας. Οι λαοί και τα έθνη που αποτελούν το ευρωπαϊκό οικοδόμημα βρίσκονται μπροστά σε συνθήκες που είχαν να επαναληφθούν από το Β' ΠΠ. Οι εγκλωβισμένοι στο μετρό των Βρυξελλών που προσπαθούσαν να βγουν στην επιφάνεια περπατώντας στα υπόγεια σκοτεινά τούνελ, με τη σκόνη και την καταστροφή από τις βόμβες θύμισαν σε μικρογραφία τους βομβαρδισμούς στο Β' ΠΠ.

Εξοργιστικό συνάμα και το γεγονός Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των πολιτών της στην ίδια την πρωτεύουσά της. Πολλά ερωτηματικά γεννιούνται γιατί οι μυστικές υπηρεσίες, οι κυβερνήσεις και οι αρχές ασφαλείας μετά τις επιθέσεις στο Παρίσι δεν ήταν σε θέση να συλλάβουν τρομοκράτες και να αποτρέψουν και να εξουδετερώσουν τέτοια χτυπήματα.

Ερωτηματικά πολλά, ολιγωρίες τεράστιες και ευθύνες κυρίως πολιτικές σε μια Ευρώπη που κοιμάται/κοιμόταν μακαρίως πιστεύοντας ότι οι τρομοκράτες δεν θα της κάνουν κακό.

Η Ευρώπη επιτέλους πρέπει να ξυπνήσει μαζί με τις ευρωπαϊκές ηγεσίες, τους θεσμούς και την πνευματική ελίτ της (αν υπάρχει). Η Ευρώπη πληρώνει τώρα τα αποτελέσματα μιας αποτυχημένης πολυπολιτισμικής πολιτικής. Παράλληλα έρχεται αντιμέτωπη με δύο κόσμους. Τον κόσμο της ευρωπαϊκής ενοποίησης της ελεύθερης μετακίνησης ανθρώπων, κεφαλαίων, προϊόντων σε 28 χώρες (ενώ σε λίγα χιλιόμετρα από τα κτίρια του Ευρωκοινοβουλίου, του NATO, της Κομισιόν στις Βρυξέλλες, στο Μαόλενμπεκ, ή λίγα χιλιόμετρα έξω από το κέντρο του Παρισιού, στα Μπανλιός ή έξω από το Λονδίνο), με τον άλλο (ισλαμικό) κόσμο που είναι περιοχές μη προσπελάσιμες (No Go Zones) από τον υπόλοιπο πληθυσμό.

Οι ηγεσίες στην Ευρώπη έχουν ευθύνη για το χθεσινό μακελειό αλλά και για όσα ετοιμάζουν οι άρρωστοι φανατικοί που γεννηθήκαν και μεγάλωσαν (μην το ξεχνάμε αυτό) μέσα στις ευρωπαϊκές πόλεις αμφισβητώντας στα ίσια το πολιτισμικό πρότυπο των χωρών που ζουν, θεωρώντας ότι το Ισλάμ είναι πάνω από τη Δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το ευρωπαϊκό δίκαιο και τον τρόπο ζωής της Δύσης.

Η Ευρώπη επιτέλους πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της!!! Τόσα χρόνια όλοι

γνώριζαν (κυβερνήσεις, μυστικές υπηρεσίες, κλπ) ποιοι δημιούργησαν το ISIS και τι δυτικά συμφέροντα εξυπηρέτησε και εξυπηρετεί στη Μ. Ανατολή. Η λεγόμενη «Αραβική Άνοιξη», ανέτρεψε καθεστώτα προκαλώντας χάος στη Βόρεια Αφρική. Όλοι γνώριζαν και γνωρίζουν τους συμμάχους και υποστηρικτές του ISIS και που τύχαινε να είναι και χώρες που η Δύση έχει ή είχε μέχρι πρότινος κοινά συμφέροντα ή συμμαχίες μαζί τους. Όσα κατάφερε η Ρωσία μόνη της μέσα σε λίγους μήνες στον πόλεμο ενάντια στην τρομοκρατία και την επέλαση του ISIS δεν κατάφεραν ή δεν ήθελαν συνασπισμοί δυτικών χωρών με πολύ περισσότερα μέσα και επιλογές.

Εδώ και χρόνια η Ευρώπη και ο δυτικός κόσμος έβλεπε τα εγκλήματα, τις σφαγές, τις λεηλασίες χριστιανικών εκκλησιών, ναών, αρχαίων μνημείων κλπ και σιωπούσε εγκληματικά χωρίς να παίρνει μέτρα και πρωτοβουλίες.

Η απορρόφηση της Ευρώπης από την οικονομική ενοποίηση, τη θεοποίηση της τεχνολογίας, του χρήματος, της ευδαιμονίας χωρίς παράλληλη πνευματική θωράκιση τονίζοντας τις αρχές, τις αξίες της και τη διαδρομή της. Η Ευρώπη απώλεσε την ψυχή της, την ταυτότητά της και το φιλοσοφικό της αποτύπωμα στον κόσμο. Έχει δυστυχώς καταντήσει μια Ευρώπη όμηρη των τραπεζιτών, των πολυεθνικών και των γραφειοκρατών και γεωπολιτικών συμφερόντων της άλλης πλευράς του ατλαντικού (βλέπε και σχέσεις με Ρωσία, NATO, Ουκρανία, Συρία κλπ). Κάθε φωνή τα τελευταία χρόνια που αμφισβητούσε το οικονομικό οικοδόμημα ριχνόταν στο πυρ το εξώτερον. Οι ελίτ και οι ηγεσίες της Ευρώπης είναι υπεύθυνες και για την ενίσχυση και του άλλου άκρου του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και του φασισμού που θα φουντώσει και μετά το χτύπημα των Βρυξελλών.

Αν δεν ξυπνήσει η Ευρώπη από τον πολιτικό της λήθαργο πολύ φοβούμαι ότι οι μέρες που έρχονται θα είναι μέρες σκληρές επώδυνες και μαύρες για την Ευρώπη που ονειρευτήκαμε και που δεν θα υπάρχει πια.