

## Η επέτειος της εύρεσης του ιερού λειψάνου της Αγίας Ακυλίνας και ο επίκαιρος λόγος του Αρχιεπισκόπου κ. Ιερωνύμου του Β'.

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



**του παπαδάσκαλου Κωνσταντίνου Ι. Κώστα.**

Πριν λίγες ημέρες (**8-2-2016**) δυο Ιερές Μητροπόλεις **γιόρτασαν** (η Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου **στο Ζαγκλιβέρι** και η Ιερά Μητρόπολη Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης **στην Όσσα**) το **θαυμαστό γεγονός** της εύρεσης στην Όσσα του Λαγκαδά (στις **8 - 2<sup>ου</sup> του 2012**) του ι. λειψάνου της **Αγίας Νεομάρτυρος Ακυλίνας**.

Η αγία νεομάρτυς Ακυλίνα κατάγεται από το Ζαγκλιβέρι και μαρτύρησε σ' αυτό για το Χριστό στις 27 Σεπτεμβρίου του 1764.



**Η εύρεση** (μετά από 248 χρόνια προσευχής και ερευνών) της άγνωστης μέχρι την **8<sup>η</sup> Φεβρ. του 2012** “διαμονής” του ιερού λειψάνου της **18χρονης** μάρτυρος της Εκκλησίας είναι πραγματικά ένα **θαυμαστό γεγονός**.

**Στα δύο βιβλία**, “Χρονικόν της ευρέσεως των ιερών λειψάνων της αγίας ενδόξου νεομάρτυρος Ακυλίνης-Αγγελίνης της εκ Ζαγκλιβερίου καταγομένης” του Σεβ. Μητροπολίτου Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ. Ιωάννου και “Η αγία νεομάρτυς Ακυλίνα η Ζαγκλιβερινή” του Αρχιμ. Χρυσοστόμου Μαϊδώνη Πρωτοσυγκέλλου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Μητροπόλεως Ιερισσού, γίνεται **λεπτομερειακή καταγραφή** του τρόπου της εύρεσης και ταυτοποίησης του ι. λειψάνου της Αγίας.

**Η εύρεση** ήταν γεγονός θαυμαστό. Θαυμαστό το κάνει η αποκάλυψη του Θεού. Οι εορταστικές επέτειοι από τις δύο Ι. Μητροπόλεις **“ταξιδεύουν”** αυτό το γεγονός, όχι μόνο εντός αλλά έξω και πέρα από τα εκκλησιαστικά όριά τους για τη δόξα του Θεού στο πρόσωπο, στη μαρτυρία και στο μαρτύριο της αγίας Ακυλίνας.

**Στο ταξίδι** αυτό **συναντάται** το πρόσωπο της **Αγίας Ακυλίνας** και η ανεκτίμητη **αξία** του μαρτυρίου της για τον Ιησού Χριστό, με πρόσφατο σχόλιο του **Αρχιεπισκόπου κ. Ιερωνύμου του Β'** σε εκδήλωση για τα “Είκοσι χρόνια του Κέντρου Οικουμενικού Ελληνισμού”, καθώς αναφέρθηκε στη δράση ενός **σχολείου της Αφρικής**, που παρουσιάστηκε στην εκδήλωση στο βίντεο: “Είδαμε **εκατοντάδες παιδιά** που κρατούσαν στα χέρια τους **εικόνες της επανάστασης**”. Σκέφτηκα, είπε ο Αρχιεπίσκοπος, πως αν κάναμε μία επίσκεψη σήμερα σε ένα

οποιοδήποτε σχολείο και δείξουμε τις μορφές των **Κολοκοτρώνη** ή **Καραϊσκάκη** τα παιδιά θα απορήσουν. Διότι θεωρείται υποτιμητικό αυτές οι μορφές να στολίζουν τους τοίχους των σχολείων μας και είναι πλέον **πεταμένες στις αποθήκες**. Αυτό είναι κάτι το οποίο **πρέπει να μας προβληματίσει**. **Να αναρωτηθούμε για ποιο λόγο δεν υπάρχουν σήμερα αξίες**. Πιστεύουμε ότι οι αξίες μπορούν να αγοραστούν στο σουπερ μάρκετ. Οι αξίες, όμως, δεν αγοράζονται. Θέλουν αγώνα, αίμα, προσπάθεια. Και αυτό είναι δύσκολο να το συναντήσουμε σήμερα". (<http://www.ecclesia.gr>)

**Άραγε** από αυτή τη συνάντηση υπάρχει ελπίδα να αναπτυχθεί προβληματισμός στο ερώτημα του Αρχιεπισκόπου, "για ποιο λόγο δεν υπάρχουν σήμερα αξίες;".

**π. Κωνσταντίνος Ι. Κώστας, παπαδάσκαλος**

**(10-2-2016, Χαραλάμπους του θαυματουργού και Ζήνωνος του ταχυδρόμου).**