

16 Ιανουαρίου 2024

Η προσκύνηση της αλυσίδας του αποστόλου Πέτρου

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία](#) / [Ορθόδοξη πίστη](#) / [Συναξαριακές Μορφές](#)

Ὁ ἅγιος ἀποστόλος
Πέτρος
λυτρωμένος

ὑπὸ τοῦ ἁγίου ἀγγέλου
ἐν τῇ
φυλακῇ



Ι. Μανὴ Βυζαντινισμὸς
Παῖμος 1995
ἐπὶ χειρὸς τῆς Μαρίας Μοικκίς



Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία θέσπισε, κατὰ τοὺς πρωτοβυζαντινοὺς χρόνους, τὴν εορτὴ «προσκυνήσεως τῆς τιμᾶς ἀλύσεως τοῦ ἁγίου καὶ πανευφήμου ἀποστόλου Πέτρου» καὶ ὀρίσε νὰ τελεῖται αὐτὴ στὶς 16 ἰανουαρίου. Ἡ υπόθεση τῆς ἐν λόγῳ σημαντικῆς εορτῆς παρουσιάζεται ἐν συντομίᾳ καὶ ὡς ἀκολούθως

στο λειτουργικό βιβλίο «Ωρολόγιον το Μέγα» (εδώ σε νεοελληνική παράφραση):

«Ο Ηρώδης Αγρίπας, εγγονός του Ηρώδη του Μεγάλου και βασιλεύς των Ιουδαίων, καταληφθείς από μανία εναντίον της Εκκλησίας του Χριστού, κατέσφαξε στην Ιερουσαλήμ το έτος 43 μ. Χ. τον Ιάκωβο, τον αδελφό του Ευαγγελιστή Ιωάννη. Βλέποντας κατόπιν ότι αυτό το έγκλημά του ικανοποίησε πολύ τους Ιουδαίους, συνέλαβε με τον ίδιο τρόπο και τον απόστολο Πέτρο, τον έκλεισε στην φυλακή και τον κρατούσε εκεί αιχμάλωτο μέχρι να περάσει το νομικό Πάσχα, για να τον παραδώσει μετά κι αυτόν στον όχλο ως έτοιμο σφάγιο. Αλλ' όμως, ένας άγγελος Κυρίου ελευθέρωσε τον Απόστολο με θαυματουργικό τρόπο από την αλυσίδα που τον κρατούσε δεμένο και τον διέσωσε (Πράξ. ιβ', 1-19). Η αλυσίδα αυτή, με την οποία ήταν δεμένος ο απόστολος Πέτρος, είχε λάβει από το πανίερο σώμα του αγιαστική και ιαματική χάρη, η οποία μεταδιδόταν στους Χριστιανούς που την προσκυνούσαν με πίστη».

Η αλυσίδα του αποστόλου Πέτρου φυλασσόταν στα Ιεροσόλυμα έως το έτος 439 μ. Χ.. Τότε ο πατριάρχης των Ιεροσολύμων Ιουβενάλιος τη δώρισε στην αυτοκράτειρα Ευδοκία, την ευσεβέστατη σύζυγο του Θεοδοσίου του Μικρού, που ήταν εκεί εξόριστη. Η Ευδοκία μετέφερε την αλυσίδα στην Κωνσταντινούπολη, και το μεν ένα τμήμα της το εναπόθεσε μέσα στον ναό της Αγίας Σοφίας, ενώ το άλλο το έστειλε ως πολύτιμο δώρο στη Ρώμη, όπου βρίσκεται και τιμάται έως σήμερα.

Στίχοι εορτής

Σην προσκυνούντα Πέτρε σειράν τιμίαν,
Σειράς μακράς λύσόν με των εγκλημάτων.
Σειρήν προσκυνέω Πέτρου δεκάτη ενί έκτη
(Εμένα, Απόστολε Πέτρε, που προσκυνώ την τίμια αλυσίδα σου,
λύσε με απ' τη μεγάλη αλυσίδα των φοβερών αμαρτιών μου.
Την αλυσίδα προσκυνώ του Αποστόλου Πέτρου, σήμερα δεκάτη έκτη Ιανουαρίου).

Απολυτίκιον (Κατέβασμα)

Ήχος δ΄.

Την Ρώμην μη λιπών, προς ημάς επεδήμησας,
δι' ων εφόρεσας τιμίω Αλύσεων,
των Αποστόλων Πρωτόθρονε,
ας εν πίστει προσκυνούντες δεόμεθα,
ταις προς Θεόν πρεσβείαις σου,
δώρησαι ημίν το μέγα έλεος.

Πηγή: fos-kastoria.blogspot.gr