

Λαμπρή εκδήλωση βράβευσης των αποφοίτων του Γενικού Λυκείου Βελβεντού και του ΕΠΑΛ Σερβίων στο Πνευματικό Κέντρο Βελβεντού.

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



του παπαδάσκαλου Κωνσταντίνου Ι. Κώστα

Λαμπρή (χωρίς φαναρονισμούς) ήταν η, σεμνή κατά τα άλλα, “ετήσια εκδήλωση βράβευσης των αποφοίτων του Γενικού Λυκείου Βελβεντού και του ΕΠΑΛ Σερβίων για το σχολικό έτος 2014-2015” που πραγματοποιήθηκε (**4-1-2016**) στο Πνευματικό Κέντρο Βελβεντού και συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Σερβίων-Βελβεντού, τη Δ. Κ. Βελβεντού και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου-Λυκείου Βελβεντού.

Προσκληθήκαμε και συμμετείχαμε στην όμορφη γιορτή της καθολικής βράβευσης των μαθητών (και όχι μόνο των επιτυχόντων) και συγχαίρουμε (και) για τούτο

τους συνδιοργανωτές. Οι **οικογένειες** των βραβευθέντων μαθητών, **φίλοι** των παιδιών, νηπιαγωγοί, δάσκαλοι και καθηγητές (η ευρύτερη οικογένεια των μαθητών), ο ιερός κλήρος, εκπρόσωποι της Περιφερειακής και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατέκλυσαν την αίθουσα του Κέντρου.

Στη νεανική γιορτή βράβευσης το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη **Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλο** εκπροσώπησε ο αρχιερατικός επίτροπος της αρχιερατικής περιφέρειας Βελβεντού πρωτοπ. Κωνσταντίνος Κώστας. Παρέστη επίσης και ο εφημέριος του ιερού ναού Κοίμησης της Θεοτόκου Βελβεντού π. Αθανάσιος Γεωργιάδης. Από την **Αυτοδιοίκηση**: Ο αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης Φώτης Κεχαγιάς, ο δήμαρχος Σερβίων-Βελβεντού Αθανάσιος Κοσματόπουλος, ο πρόεδρος του δημοτικού Συμβουλίου Ζήνων Παπαδημητρίου, οι αντιδήμαρχοι Νίκος Τέτος και Δημήτρης Κουκάλης, ο πρόεδρος Β/θμιας σχολικής επιτροπής του δήμου Σερβίων-Βελβεντού Μιλτιάδης Ζορμπάς, η πρόεδρος κοινωφελούς επιχείρησης του δήμου Παναγιώτα Μαλιούρα, ο πρόεδρος της Δ.Κ. Βελβεντού Δημήτρης Πιτσιάβας, η Ελευθερία Θεοχαροπούλου μέλος του συμβουλίου της Δ.Κ. Βελβεντού και η Πρόεδρος της Τ.Κ. Πολυφύτου Εριφύλη Φουντούλη. Από την **τοπική Εκπαίδευση**: η λυκειάρχης Βελβεντού Άρτεμις Σερδάκη, ο γυμνασιάρχης Βελβεντού Αλέξανδρος Φραγγούδης, ο διευθυντής του δημοτικού σχολείου Βελβεντού Αντώνης Μπουκουβάλας και ο υποδιευθυντής Λάμπρος Κουτσιούκης, νηπιαγωγοί, δάσκαλοι και καθηγητές. Ο πρόεδρος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων γυμνασίου-λυκείου Βελβεντού Νίκος Βλάχος.

Η εκδήλωση περιείχε στο **πρώτο μέρος** τους χαιρετισμούς και τη βράβευση των μαθητών και στο **δεύτερο μέρος** την προβολή εικόνων από την εκδρομή των μαθητών στο Παρίσι το Μάιο του 2015 και ένα μουσικό επίλογο από εκπληκτικό 5μελές σχήμα μαθητών: Δημήτρης Κλίγγος (κιθάρα), Γιώργος Βαβλούκης (κιθάρα), Εύη Ζανδέ (φωνητικά), Κατερίνα Τσιτσιμίκη (πιάνο), Θανάσης Αγγέλης (κρουστά).

Βραβεύτηκαν οι παρακάτω **μαθητές**: Αποστόλης Παρμενίων του Δημητρίου, Γηραλέα Μαρία-Ελένη του Γεωργίου, Γκάνο Ίβρα του Αβνί, Γκόγκου Ευανθία του Κων/ντίνου, Διβηκέλη Αθηνά του Χριστοδούλου, Ζιούζιου Αναστασία του Βασιλείου, Καραβαγγέλας Κλεάνθης-Εμμανουήλ του Γεωργίου, Καραγκιώζης Θεοφάνης του Νικολάου, Κόλλιας Αθανάσιος του Νικολάου, Κουτσιμοίρη Ερμιόνη του Χαρισίου, Κουτσιούκης Αθανάσιος του Λάμπρου, Κωστόπουλος Δημήτριος του

Χρήστου, Λιάλιου Γεωργία του Νικολάου, Μανώλα Κλεοπάτρα του Αντωνίου, Ματόπουλος Απόστολος του Νικολάου, Μπυγιάλας Σπυρίδων του Νικολάου, Μπελιά Αμαλία του Θωμά, Μπιάλα Βαΐα του Χαράλαμπου, Νίκου Γεώργιος του Ιωάννη, Νούραγας Θωμάς του Αντωνίου, Παπαγιοβάνης Νικόλαος του Κων/ντίνου, Πότκα Βασιάν του Βλαδιμήρ, Σακούλας Ιωάννης του Νικολάου, Σεραφείμ Ιωάννης του Αστερίου, Σκαρκαλά-Ρουκά Νικολίνη του Βασιλείου, Σταμλόγλου Νικόλαος του Ιορδάνη, Στεργιόπουλος Αστέριος του Βασιλείου, Στεργιόπουλος Αθανάσιος του Δημητρίου, Ταΐρης Δημήτριος του Νικολάου, Τζιχάνη Μαρκέλα του Λεωνίδα, Χάνι Τζορτζίνα του Ντριτσίμ.

Μέσα στο **πανηγύρι της χαράς** και των **προσδοκιών** (κατά βάση και ουσιαστικότερα **από την Παιδεία**) και όσων (οργανισμών, φορέων, προσώπων, της πολιτικής και της εκκλησιαστικής ηγεσίας) σχετιζόμαστε με αυτήν, προέχει μεταξύ πολλών άλλων (θαρρώ) η προβολή και η καλλιέργεια της **ταπεινοφροσύνης**. Δεν πρόκειται για το αίσθημα κατωτερότητας για το οποίο ομιλεί η σύγχρονη παιδαγωγική, ούτε για την ταπεινολογία και ούτε για την ταπεινοσχημοσύνη. Όλα αυτά είναι κακέκτυπα, δεν είναι (και δεν έχουν καμία σχέση) με την ταπεινοφροσύνη. Η **ταπεινοφροσύνη** και η **καλοσύνη** συνιστούν στοιχεία της **αγιότητας** και είναι το γνώρισμα και το στόλισμα του ανθρώπου που θέλει να λέγεται και να είναι κοινωνικός άνθρωπος. **Η ταπεινοφροσύνη είναι η βάση για τη δυνατότητα συνεννόησης, συνεργασίας και συνύπαρξης προσώπων, κοινωνιών, τοπικών και εθνικών**. Είναι ένα άνοιγμα χώρου για να υπάρξει και ο άλλος. Είναι η επιθυμία να απολαμβάνεις τη ζωή και την αιωνιότητα **με τον άλλον** - τι ωραίος παράδεισος αυτός! Και όχι **μόνος σου** - τι κόλαση Θεέ μου αυτή!

Στους **βραβευθέντες μαθητές** και στις **οικογένειές** τους, στους **νηπιαγωγούς, δασκάλους, καθηγητές**, στους συντελέσαντες στην κατά Θεόν πρόοδο των σχολών, στους συνδιοργανωτές της γιορτής (Δήμο Σερβίων-Βελβεντού, Δ. Κ. Βελβεντού, Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων Γυμνασίου-Λυκείου Βελβεντού) “η χάρις και η ευλογία του Τριαδικού Θεού, του φανερωθέντος στον Ιορδάνη ποταμό κατά τη βάπτιση του Σωτήρος Χριστού μας, υπό Ιωάννου του Προδρόμου, να ευλογή τις οικογένειες και τις δραστηριότητές σας. Μετά της εν Κυρίω αγάπης και ευχών. Ο Επίσκοπος και Μητροπολίτης σας, ο Σερβίων και Κοζάνης Παύλος” (Εγκύκλιος Θεοφανείων, αριθμ. Πρωτ. 984/8-12-2015).

























π. Κωνσταντίνος Ι. Κώστας

παπαδάσκαλος

5-1-2016