

Ἐκκληση για βοήθεια: 10χρονος, με οξεία λευχαιμία, από χωριό του Βάλτου Αιτωλοακαρνανίας, μας έχει όλους ανάγκη.

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



πολλά μικρά με σπουδαία Αγάπη».

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, ο Χριστός εν μέσω ημών.

Είναι φορές που η δύναμη της αγάπης δεν έχει όρια.

Είναι φορές, που μια έμπρακτη καλή πράξη είναι εκείνο το κάτι που χρειάζεται ένας συνάνθρωπός μας για να προχωρήσει στη ζωή του.

Είναι φορές, που μια απλή κίνηση, μια χειρονομία αλληλεγγύης είναι αρκετή για να επουλώσει πληγές, που δεν έκλειναν μέχρι τώρα με τίποτα.

Πόσο μάλλον αν αυτές οι πληγές και αυτή η ανάγκη για αλληλεγγύη έχουν να κάνουν με την Υγεία.

Ακόμη πιο έντονα και πιο επιτακτικά, αν έχουν να κάνουν με την υγεία ενός μικρού παιδιού 10 μόλις χρόνων.

Ο μικρός Μανώλης, από χωριό της περιοχής Βάλτου Αιτωλοακαρνανίας, διαγνώστηκε πριν μερικές μέρες, ότι πάσχει από οξεία λευχαιμία και από τότε τόσο ο ίδιος, όσο και η οικογένεια του, δίνουν μια πραγματικά σκληρή μάχη, για να ξεπεράσει τα όποια προβλήματα και να γίνει και πάλι καλά.

Ο Μανώλης είναι το τρίτο παιδί μιας φτωχής οικογένειας, που με αξιοπρέπεια δίνει αθόρυβα τον βιοτικό αγώνα, σηκώνοντας τον δικό της Σταυρό, μέσα σε ένα πλήθος αντιξοοτήτων και δυσμενών καταστάσεων. Άνεργοι είναι εδώ και αρκετό καιρό πλέον και οι δύο γονείς.

Το οικονομικό βάρος για την οικογένεια είναι τεράστιο.

Παρακαλούμε, όσο μπορεί ο καθένας ας συνεισφέρει, έτσι ώστε ο μικρός Μανώλης να υποβληθεί σε ό,τι απαιτείται για την αποκατάσταση της υγείας του Ήδη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ.

Για τον σκοπό αυτό υπάρχει ειδικός λογαριασμός στην Τράπεζα Πειραιώς, για στήριξη της οικογένειας στη δύσκολη και ανηφορική προσπάθειά της.

Τα στοιχεία του λογαριασμού είναι τα παρακάτω.(δικαιούχος είναι ο πατέρας του Μανώλη)

**ΑΡ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:6266-010140-350IBAN:GR 40 0171 2660 0062 6601 0140 350
BIC:PIRBGRAA**

Ας ανοίξουμε όλοι την καρδιά μας και μια μεγάλη αγκαλιά και να στηρίξουμε οικονομικά την προσπάθεια του μικρού Μανώλη.

Ο 10χρονος Μανώλης από τον Βάλτο της Αιτωλοακαρνανίας, είναι παιδί όλων μας.

Για περισσότερες πληροφορίες στο e-mail: fdathanasiou@gmail.com

Μακάριος ὁ συνιῶν ἐπὶ πτωχὸν καὶ πένητα · ἐν ἡμέρᾳ πονηρᾷ ρύσεται αὐτὸν ὁ Κύριος. Κύριος διαφυλάξει αὐτὸν καὶ ζήσῃ αὐτὸν καὶ μακαρίσει αὐτὸν ἐν τῇ γῆ καὶ μὴ παραδῶ αὐτὸν εἰς χεῖρας ἐχθρῶν αὐτοῦ. (Ψαλμός 40, 2-3)

πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Αθανασίου

Πηγή: fdathanasiou.wordpress.com