

2 Μαρτίου 2024

«Ο Παπουλάκης», Άγιος Ιωακείμ ο Βατοπαιδινός, 1786-1868 (με πλούσιο φωτογραφικό υλικό)»

[Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες](#) / [Άγ. Ιωακείμ Βατοπαιδινός](#) / [Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες](#) / [Συναξαριακές Μορφές](#)





ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟΝ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

Handwritten text on the left margin, possibly a list or index.

Main body of handwritten text in a cursive script, likely a liturgical or historical document.

Εν τῷ ἁγίῳ πνεύματι ἀμήν. Ἐπιφάνιος ἁγίου.

Ἄσφαίνετα β.

Handwritten signatures and names, including 'Γεώργιος', 'Παύλος', and others, arranged in a list-like fashion.

του μακαριστού Γ.Ιωσήφ

...Και ένα ακόμα αξιοπρόσεκτο γι' αυτόν τον άγιον άνθρωπο, που μας προκαλεί το θαυμασμό, είναι η επιβολή του σ' ολόκληρο το λαό του νησιού του· όχι μόνο τότε, με την προσωπική του παρουσία, αλλά και τώρα, μετά από έναν αιώνα, είναι τόσο βαθιά ριζωμένη η μνήμη του στη ψυχή του λαού της Ιθάκης. Νομίζει κανένας, όταν

ακούει τους Ιθακησίους να διηγούνται για τον Παπουλάκη, ότι τώρα ο Όσιος βρίσκεται ζωντανός και περιπλανιέται ανάμεσά τους. Δεν είναι αυτό τυχαίο πράγμα, αλλά ένα από τα δείγματα της μεγάλης του παρρησίας προς το Θεό και της διπλής αγάπης που ολοκληρωτικά καλλιέργησε ο χριστομίμητος. Μετά την αφοσίωσή του στο Θεό και την επιτυχία, με τη χάρη του “καθ’ ομοίωσιν”, αγάπησε ισότιμα και τον “πλησίον” του, ώστε να δαπανήσει το υπόλοιπο της ζωής του στον καταρτισμό του λαού και να γίνει κατά το λόγιο “τοις πάσι τα πάντα” και, αν ήταν δυνατόν, όλους να παρηγορήσει και αναπαύσει. Έχοντας σύντροφο της αγάπης του προς τον “πλη-σίον” το θείο φωτισμό και το χάρισμα της προόρασης, οδηγούσε αλάνθαστα το λαό του Θεού στις διάφορες περιστάσεις της ζωής· ελευθέρωνε κάθε αδιάφορη ψυχή από την άγνοια ή αδιαφορία που επικρατούσε και γινόταν πράγματι ο σωτήρας και δάσκαλος όλου του νησιού, γι’ αυτό και δίκαια τώρα τον σέβονται και τον υπεραγαπούν. [\(περισσότερα...\)](#)