

# Εμφάνιση Αγίου Φιλουμένου σε νοσοκομείο στην Αγγλία

Ορθοδοξία και Ορθοπραξία / Θαύματα και θαυμαστά γεγονότα

## Ο ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΦΙΛΟΥΜΕΝΟΣ



Ἐσωτερική όψη του μεγαλοπρεπούς Ἱεροῦ Ναοῦ στό Φρέαρ τοῦ Ἰακώβ.



Τό Ἱερό Λειψάνο τοῦ Ἁγίου Φιλουμένου.



Ὁ ἅγιος  
Φιλουμένος  
Ἱερομάρτυς  
τοῦ Φρέατος  
τοῦ Ἰακώβ

Καί μή φοβηθήτε ἀπό τῶν ἀποκτενούντων τὸ σῶμα, τῆν δέ ψυχήν μὴ δυναμένων ἀποκτείνειν.

Ἡ πρώτη κατασκευασθεῖσα ἱερά εἰκόνα πρός τιμὴν τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Φιλουμένου στις 15 Δεκεμβρίου 1994 καί ἡ ὁποία φυλάσσεται μετὰ τιμίου λειψάνου τοῦ στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἀδγουστίνου & Σεραφεῖμ Σαρῶφ Τρικώρφου Φωκίδος.



Ἐξωτερική όψη τοῦ μεγαλοπρεπούς Ἱεροῦ Ναοῦ στό Φρέαρ τοῦ Ἰακώβ.



Ἀρχιμανδρίτης Ἰουστίνος, κτίτωρ τοῦ μεγαλοπρεπούς Ἱ. Ναοῦ στό Φρέαρ τοῦ Ἰακώβ.



### **Του Προϊσταμένου Ιερέως π. Κοσμά Παυλίδη**

Την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2015 και ώρα Αγγλίας 1:00 μ.μ., ως Προϊστάμενος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου και Αγίου Ανδρέα Μπέρμιγχαμ Αγγλίας, όπου φιλοξενούμε το Ιερό Λείψανο του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου μαζί με το Πετραχήλι του Αγίου Φιλουμένου που μαρτύρησε στο Φρέαρ του Ιακώβ στα Ιεροσόλυμα, μαζί με τον Γέροντα Νεκτάριο Μουλατσιώτη πήραμε το Πετραχήλι του Αγίου Φιλουμένου και επισκεφθήκαμε το νοσοκομείο “Queen Elisabeth” για να σταυρώσουμε την ασθενή Κυριακή πνευματικό μου παιδί.

Όταν ανεβήκαμε στον έβδομο όροφο ο Γέροντας Νεκτάριος κρατούσε μέσα στην Λειψανοθήκη το Άγιο Πετραχήλι του Αγίου Φιλουμένου, εγώ απευθύνηκα στην νοσοκόμα και ζήτησα την άδεια να περάσουμε στο δωμάτιο 35 για να σταυρώσει ο Γέροντας την ασθενή.

Η νοσοκόμα δεν μας επέτρεπε την είσοδο. Την ρωτώ:

- Γιατί δεν μας επιτρέπετε την είσοδο;

- Διότι απαγορεύεται να εισέλθετε πάνω από 3 άτομα. Και ήδη μέσα στο δωμάτιο είναι ένας συγγενής.

- Ποιοι τρεις; Μα είμαστε δυο!

- Είστε τρεις και μην είστε αγενής.

- Μα ποιος τρίτος; Δεν υπάρχει. Δεν βλέπετε καλά; Φώναξέ μου την Προϊσταμένη σου....

Τότε ο Γέροντας Νεκτάριος γυρίζει και μου λέει:

- Είναι μαζί μας ο Άγιος Φιλούμενος γι' αυτό μας βλέπει τρεις. Μη μιλάς και προχώρα.

Ήλθε η Προϊσταμένη και μας άφησε και περάσαμε και οι “τρεις”!!!

Η εμφάνιση του Αγίου Φιλουμένου ήταν ορατή. Το δε Πετραχήλι του ακόμα και τώρα ευωδιάζει. Μεγάλη η δόξα του Θεού μας και η δόξα των Αγίων μας.