



«Από

### **βρέφους τα ιερά γράμματα»**

Τα τελευταία λόγια προς τον αγαπημένο μαθητή, τις τελευταίες υποθήκες στον «ισόψυχο» και πι-στο ακόλουθό του, καταγράφει ο φλο--γερός απόστολος Παύλος στη δευτέρα προς Τιμόθεον Επιστολή του.

Είναι το «κύκναιο άσμα» του υψιπέτη Αποστόλου, γεμάτο παροτρύνσεις αγάπης και στοργικές συμβουλές. Δεν παραλείπει όμως στην επιστολή αυτή να του παρουσιάσει και τις δυσκολίες που θα συναντήσει στο ποιμαντικό του έργο, τους κινδύνους από τις διδασκαλίες των ψευδοδιδασκάλων, τους πειρασμούς και τις παγίδες του μισόκαλου διαβόλου. Μπροστά σ' όλα αυτά τον παροτρύνει: «Μπορείς και πρέπει να μείνεις σταθερός και πιστός σ' όσα έμαθες και διδάχθηκες, διότι από παι-δι γνωρίζεις τις Άγιες Γραφές». «Από βρε-φους τα ιερά γράμματα οίδας» (Β Τιμ. γ 15).

Από τη μικρή ηλικία, από τα πρώτα παιδικά χρόνια γνωρίζεις τα λόγια του Θεού, πάνω στα οποία μπορείς να στη--ριχθείς.

Έχοντας λοιπόν το όπλο της γνώσε-ως των ιερών Γραφών μπορούσε ο νεαρός επίσκοπος Τιμόθεος ν' αντιμάχεται ο---σους προσβάλλουν και προσπαθούν να

αλλοιώσουν τη γνήσια πίστη, να νοθεύσουν το κήρυγμα του Ευαγγελίου, να επηρεάσουν με το -σκοτεινό παράδειγμά τους τη ζωή των -χριστιανών.

Φρόντισαν γι' αυτό οι ευλογημένες ψυ--χες της μητέρας του Ευνίκης και της γιαγιάς του Λωίδας, οι οποίες μαζί με τα υλικά αγαθά του πρόσφεραν και τα πνευματικά εφόδια της ζωής.

Πράγματι είναι μεγάλη ευτυχία να γνω--ρίζει κάποιος τις Άγιες Γραφές από την παιδική του ηλικία. Διότι η -παιδική ηλικία είναι η ηλικία της μάθησης, κα-θως όλα εντυπώνονται πιο εύκολα στη μνήμη του παιδιού, διατηρούνται και γι-νον-ται κτήμα του ασφαλές.

Πόσο ευλογημένες και -ευεργετημένες είναι οι ψυχές των ανθρώπων που από την παιδική ηλικία μελέτησαν και γνώρισαν το θέλημα του Θεού! Συνέβαλαν σ' αυτό οι ευσεβείς γονείς, οι γιαγιάδες και οι παππούδες με φόβο Θεού, οι κατηχητές, οι πνευματικοί πατέρες, οι δάσκαλοι και παιδαγωγοί, οι οποίοι έδωσαν προτεραιότητα στη γνώση του θείου νόμου και στην καλλιέργεια των παιδιών με το πνεύμα του Θεού. Τους έδωσαν την πιο κατάλληλη πνευματική τροφή στην πιο τρυφερή ηλικία και αυτή δεν μπορεί να ξεχαστεί όσο και αν φυσήξουν άνεμοι αντίθετοι με το θέλημα του Θεού και κλονίσουν αργότερα τις ψυχές των παιδιών. Τα βιώματα της πίστεως, τα παραδείγματα των Γραφών πάντοτε θα μιλούν στις ψυχές τους και θα γίνονται πυξίδα που θα τους επαναφέρει στην ορθή πορεία.

Ο λόγος αυτός του θείου αποστόλου Παύλου για το παράδειγμα του Τιμοθέου μας βάζει σε σκέψεις σοβαρές. Διότι με αγωνία παρατηρούμε στην εποχή μας πολλούς οι οποίοι προσπαθούν να -επηρεάσουν τις αθώες παιδικές καρδιές. Συνεχώς προβάλλουν αρνητικά πρότυπα μέσα από τις οθόνες των μέσων ενημερώσεως, βίαια παιχνίδια και βλαβερή ψυχαγωγία, μαθήματα και εκδηλώσεις στα σχολεία που προκαλούν σύγχυση στη σκέψη των παιδιών και τα προβληματίζουν.

Πως θ' αντισταθούμε; Τι θα αντιπροβάλουμε;

«Από βρέφους τα ιερά γράμματα». Γονείς, εκπαιδευτικοί, κατηχητές, όσοι έχουμε κοντά μας μικρά παι-δια, τα βλαστάρια της κοινωνίας μας, τους νεοσσούς της Εκκλησίας μας, ας τους δείξουμε το βιβλίο της ζωής, «τα ιερά γράμματα», την Αγία Γραφή. Ιδιαίτερα σήμερα είναι επιτακτική ανάγκη να στηρίξουμε τα παιδιά μας στο λόγο του Θεού. Να τα -θρέψουμε με τα νάματα της πίστεως. Έχουμε τη δυνατότητα, έχουμε το υλικό, αφού σε απλή γλώσσα κυκλοφορούν η Αγία Γραφή και άλλα σχετικά βιβλία. Υλικό πλούσιο και εύχρηστο για την αγωγή των παιδιών. Τι πιο ωφέλιμο και ουσιαστικό να διαβάζουμε μαζί τους τον λόγο του Θεού, να τους προβάλλουμε τα δυνα-τα παραδείγματα των Αγίων της Εκκλησίας μας και να

τα θωρακίσουμε με την ασπίδα της -πίστεως. Ας το προσπαθήσουμε, και να είμαστε βέβαιοι πως η χάρις του Θεού θα μιλά πάντοτε στις ψυχές τους.

**Πηγή:** [osotir.org](http://osotir.org)