

Το καλό και το κακό ζουν ανάμεσά μας... ας διαλέξουμε

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία / Ορθόδοξη πίστη](#)



Όταν κοιτάμε μια εικόνα, έναν άνθρωπο, ένα τοπίο, ή κοιτάμε ένα γεγονός που συμβαίνει εμπρός μας, ή επεξεργαζόμαστε μια κατάσταση, υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι για να δούμε ή να προσεγγίσουμε.

Ο τρόπος του καλού και ο τρόπος του κακού. Και τα δύο αυτά υπάρχουν στην ζωή μας καθημερινά. Υπάρχουν οι άνθρωποι που εκφράζονται και λειτουργούν με την ενέργεια του καλού και τους αποκαλούμε καλοπροαίρετους και υπάρχουν και οι άλλοι. Οι οπαδοί του κακού που έχουμε μάθει να τους αποκαλούμε κακοπροαίρετους.

Ένας κακοπροαίρετος άνθρωπος όταν κοιτά κάτι, θα βρει σε αυτό πάντα άσχημα πράγματα. Σε έναν άνθρωπο θα δει ότι έχει λερωμένα παπούτσια, τσαλακωμένο παντελόνι, τα νύχια του είναι μεγάλα και αυτά θα σχολιάσει και θα θυμάται.

Ο καλοπροαίρετος θα δει και αυτός τα ίδια, αλλά δεν θα σταθεί σε αυτά.

Δεν τον ενδιαφέρουν και μπορεί να τα δικαιολογήσει στο μυαλό του.

Αυτός θα δει, ότι ο άνθρωπος αυτός έχει ένα γλυκό χαμόγελο, καλοσύνη και ευγενικούς τρόπους.

Όταν κοιτάνε ένα τοπίο ο κακοπροαίρετος θα δει μια αρβύλα χαλασμένη στις ρίζες ενός δέντρου και θα συγκεντρωθεί σε αυτήν την εικόνα, μурμουρίζοντας για το λερωμένο τοπίο, ενώ ένας καλοπροαίρετος άνθρωπος θα συγκεντρώσει την προσοχή του σε δυο πεταλούδες που πετάνε παίζοντας από λουλούδι σε λουλούδι.

Η ψυχή του ενός ψάχνει να βρει το κακό, το άσχημο, σε κάθε έκφραση της ζωής και με αυτό ταυτίζεται, νοιώθοντας πάντοτε μιζέρια και κακία, ενώ η ψυχή του άλλου κολλάει στις καλές εικόνες της ζωής, κρίνοντας όλα γύρω της, με αγάπη και κατανόηση, νοιώθοντας ευτυχία και γαλήνη.

Ο καλοπροαίρετος άνθρωπος είναι γεμάτος. Έχει περιεχόμενο ψυχής και αξίες. Ξέρει ποιος είναι. Δεν προσπαθεί να ζήσει μέσα από τις ζωές των άλλων. Και προσεγγίζει κάθε εικόνα, άνθρωπο ή γεγονός με καλοσύνη.

Για αυτό και συγκεντρώνει την προσοχή του στην ποιότητα και την χάρη της ζωής, δίνοντας χαρά και στους γύρω του.

Η παρουσία του και μόνο σε έναν χώρο, είναι αρκετή για να αλλάξει την διάθεση όλων προς το καλύτερο.

Ο κακοπροαίρετος άνθρωπος αντίθετα, είναι λειψός και το ξέρει.

Προτιμά να κρύψει την ανικανότητα του βγάζοντας όλους τους άλλους άχρηστους, για αυτό και έχει εκπαιδευτεί να βλέπει μόνο το κακό σε κάθε έκφραση της ζωής. Έτσι μόνο αυτός νοιώθει ότι είναι κάποιος.

Είναι αυτόματη η διαδικασία μέσα στο μυαλό του και επιφέρει δυστυχία και κακή διάθεση σε όσους ζουν κοντά του.

Είναι ένας κακός και ανυπόφορος άνθρωπος. Προκαλεί μόνο κακό.

Η χαρά και η ευτυχία, αλλά και το κακό επίσης, είναι εκεί έξω παιδιά μου και μας περιμένουν. Από εμάς εξαρτάτε τι θα διαλέξουμε για παρέα μας στην ζωή. Απλώνουμε το χέρι και παίρνουμε ότι θέλουμε.

Πριν παραπονεθούμε λοιπόν την επόμενη φορά για τα κακά της μοίρας μας, ας αφιερώσουμε λίγο χρόνο με τον εαυτό μας και ας αναρωτηθούμε.

Όταν κοιτάμε μια εικόνα, με ποιο τρόπο την προσεγγίζουμε;

Όταν γνωρίζουμε έναν άνθρωπο, με τι τον στολίζουμε στην συνέχεια;

Άσχετα τι λέμε στον κόσμο, εμείς ξέρουμε την αλήθεια μας.

Είμαστε καλοί; Ή κακοί;

Από εμάς δεν μπορούμε να κρυφτούμε.

Έχω πει πολλές φορές. Όλα είναι ενέργεια. Ζούμε μέσα στην ενέργεια, που οι ίδιοι έχουμε δημιουργήσει για τον εαυτό μας και τους γύρω μας.

Και εισπράττουμε τα ανάλογα αποτελέσματα. Ας αφήσουμε τον Θεό ήσυχο για λίγο και ας προσπαθήσουμε να εναρμονιστούμε μόνοι μας με την ενέργεια του, για να ωφεληθούμε. Δεν μας φέρνει αυτός την μιζέρια στην ζωή μας. Εμείς την προκαλούμε. Και μπορούμε να την αλλάξουμε.

Ας σκεπτόμαστε και ας παράγουμε καλό.

ΑΝ ΓΙΝΟΥΜΕ ΚΑΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ!
Και όλα καλά θα πάνε στην ζωή μας.

Πατήρ Ιωάννης

Πηγή: llazaros.blogspot.gr