

Επιστολή του μοναχού Γαβριήλ: «Δεν προφητεύουμε, αλλά μεταφέρουμε τα λόγια των



[στη](#)

Επιστολή με την

οποία βάζει τα πράγματα στη θέση τους αναφορικά με προφητείες και λόγια Αγίων της Εκκλησίας μας απέστειλε ο μοναχός Γαβριήλ από το Ιερό Κουτλουμουσιανό Κελλί του Οσίου Χριστοδούλου.

Με τον τρόπο αυτό ο γέροντας απαντά σε ορισμένους που με περίεργα κίνητρα επιχειρούν να σπιλώσουν το Άγιον Όρος και τους ασκητές του.

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
16 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΡΟΣ
Τους Εν Χριστώ αδελφούς απανταχού

Αγαπητοί αδελφοί, εν Χριστώ Σταυρωθέντι και Ανασάντι στην πανανθρώπινη ιστορία, ο Κύριός μας εξέλεξε ανθρώπους στους οποίους αποκάλυψε το Θείο Θέλημά Του και τους οποίους ανέδειξε ως Προφήτες. Αυτοί γνώριζαν ασφαλώς τη Θεία Βούληση και προέλεγαν, ΟΧΙ εμείς.

Εμείς, αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να αναφερόμαστε στις προφητείες των Αγίων αυτών ανθρώπων, όπως του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, του Οσίου Παΐσιου του Αγιορείτου, του Οσίου Γαβριήλ του δια Χριστόν Σαλού από την Γεωργία και άλλων. Χάριτι του Θεού αυτό πράττουμε στο ταπεινό κελί μας.

Δεν αναφέρουμε στους αδελφούς προσκυνητές που μας επισκέπτονται στο Άγιον Όρος δικές μας προφητείες, ούτε προλέγουμε γεγονότα και ημερομηνίες. Αναφέρουμε τα λόγια επί τις διδαχές των Αγίων. Κι αν κάποτε μπλέκουν το όνομά μας σε καταστάσεις που δεν έχουμε συμμετοχή, ευχόμεθα από καρδιάς ο Θεός να συγχωρέσει αυτούς που σκανδαλίζουν τον κόσμο και να τους φωτίσει να μετανοήσουν.

Εύχομαι επίσης ο Απανταχού Ελληνισμός αλλά και όλος ο κόσμος στον πλανήτη της Γης να προσεγγίσει με την βαθυτέραν και ειλικρινεστέραν Πίστιν τον μόνον αληθινόν και ζώντα Θεόν: τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα. Και να μιμηθεί τον βίον των μεγίστων Προφητών της Ορθοδοξίας, που ακτινοβολούν δια μέσου των αιώνων.

Με αγάπη Θεού,
Γαβριήλ Μοναχός

Ιερών Κουτλουμουσιανόν
Οσίου Κελίων Χριστοδούλου
Του εν Πάτμω.

Υ.Γ.:

Για τους παραποιοούντες την αλήθειαν και σκανδαλίζοντες τους αδελφούς αυτών.
Εύχομαι ολοψύχως να τους κατακαύσει από κεφαλής έως ποδιών του ΘΕΟΥ Η ΑΓΑΠΗ.

ΑΜΗΝ.