

## Το φίδι έκανε υπακοή (Γέροντας Άνθιμος Αγιαννανίτης)



Θαυμαστά

### σημεία με τον Γέροντα Άνθιμο τον Αγιαννανίτη -

Προπτωτικές καταστάσεις έζησε ο κ. Παναγιώτης Αδαμόπουλος το 1987, όταν ανέβαινε το ανηφορικό μονοπάτι που οδηγεί από τον Αρσανά στο Κυριακό της Αγίας Άννης μαζί με τον **Γέροντα Άνθιμο τον Αγιαννανίτη**.

Σε κάποιο σημείο του δασύσκιου, μα και δυσανάβατου μονοπατιού εμφανίσθηκε ένα τεράστιο φίδι. «**Μόλις μας είδε, σηκώθηκε ψηλά**», διηγείτε ο ίδιος, «**και βρυχόταν έτοιμο να μας επιτεθεί**. Εγώ πάγωσα. Ο Γέρων όμως απαθής με καθησύχασε και απευθυνόμενος σε αυτό του είπε:

**-Πήγαινε παρά πέρα.**

**Το φίδι έσκυψε το κεφάλι και υπακούοντας στον Γέροντα προχώρησε προς την μεριά του και εξαφανίστηκε στον πυκνό λόγγο».**

Οι Άγιοι, βλέπετε, συμφιλιώνονται και με την άλογη κτίση, τα άγρια ζώα και ερπετά. Ως άνθρωποι του Θεού ανακαινισμένοι ψυχικά έχουν επανέλθει στο αρχαίο κάλλος και μαζί με αυτούς ημερεύει και η κτίση που μαζί με τον έκπτωτο από τον Παράδεισο άνθρωπο συστενάζει και συνοδυνάται. **Η άλογη φύση επανέρχεται στην παραδεισένια κατάσταση, θέτει τον εαυτό της στην διακονία του ανθρώπου και υπακούει στις εντολές του.**

Δεν είναι λίγα τα περιστατικά, παλαιά και νεώτερα, που άγιοι άνθρωποι είχαν στην διακονία τους άγρια ζώα, που υπάκουαν σε όσα εκείνοι πρόσταζαν σαν άκακα και άδολα αρνία.

\*από το βιβλίο: «**Ο ΓΕΡΩΝ ΑΝΘΙΜΟΣ Ο ΑΓΙΑΝΝΑΝΙΤΗΣ**» - **Ο σοφός και θεοφόρος σύγχρονος πατέρας του Άθωνος.**  
**του Δρος Χαραλάμπους Μ. Μπούσια (Εκδόσεις Μυγδονία Θεσσαλονίκης 2001).**

**Πηγή:** [simeiakairwn.wordpress.com](http://simeiakairwn.wordpress.com)