

Με τις προσευχές των μικρών παιδιών μπορούμε να κάνουμε θαύματα” (Αγ. Παΐσιος)

[Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες / Αγ. Παΐσιος Αγιορείτης / Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες](#)



[Der kleine Prophet Samuel im Gebet 60 x 78 Kuns. \(ζωγραφικός πίνακας: ο προφήτης Σαμουήλ\)](#)

Der kleine Prophet Samuel im Gebet 60 x 78 Kuns.

(ζωγραφικός πίνακας: ο προφήτης Σαμουήλ
προσευχόμενος)

*αγ.Παΐσιος :«Προσέχετε τα μικρά παιδιά τι αθωότητα έχουν στη σκέψη. Με τις προσευχές των μικρών παιδιών μπορούμε να κάνουμε θαύματα, γιατί ο Κύριος ακούει τις αθώες τους προσευχές».

.

* σύγχρονος Γέροντας :“Βάλτε τα παιδιά να προσευχηθούν, για τις δυσκολίες που περνά η πατρίδα μας”.

.

Για χάρη των παιδιών, ο Θεός λυπήθηκε πολλές φορές τους ανθρώπους και τους έσωσε.

*στη Νινευί, ο Θεός άκουσε το κλάμα των μωρών, που τα είχαν αφήσει νηστικά (όπως όλοι οι άλλοι Νινευίτες και τα ζώα τους, ούτε στα μωρά που θήλαζαν δεν έδιναν τροφή!-νήστευαν ως ένδειξη μετάνοιας) και τους σπλαγχνίστηκε- δεν κατέστρεψε την πόλη τους (από το λόγο εις τον Προφήτη Ιωνά και για τη μετάνοια των Νινευιτών, του οσ.Εφραίμ του Σύρου, εκδ. Ενωμένης Ρωμηοσύνης)

.

*για χάρη των μωρών και των μικρών παιδιών έσωσε τους Εβραίους που είχαν κλειστεί από τον βασιλιά Πτολεμαίο Φιλοπάτορα σε ένα στάδιο στην Αλεξάνδρεια και είχαν καταδικαστεί να καταπατηθούν από μεθυσμένους ελέφαντες (Παλαιά Διαθήκη, Μακκαβαίων Γ, κεφ.ε-στ)

.
*Αγ.Σοφία Κλεισούρας:“Με είπε η Παναγία, θα ρίξω βραστή βροχή, αλλά λυπάμαι τα μικρά που θηλάζουν” (από το βιβλίο Σοφία, η ασκήτισσα της Παναγίας, εκδ. Ι.Μ.Γεν .Θεοτόκου Κλεισούρας,σ.212)

.
επιμέλεια: ιστολόγιο [Αντέχουμε...](#)