

16 Ιουλίου 2015

Είπε Γέρων....

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία / Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες / Γέρ. Ιωσήφ Βατοπαιδινός / Ορθόδοξη πίστη](#)

[gerondas_iwsif_vatopaidinos_112](#)

(Βασισμένο σε ομιλία του Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού)

Δύσκολη είναι η οδός
που άγει στα επουράνια,
ο ίδιος το ερμήνευσε
στα χρόνια , εκείνα τα Άγια....

Επαγγελίες του Θεού
στα τέκνα της αγάπης,
που έπλασε δια χειρός,
Πλάστης της παναγάπης....

Τέκνα Θεού, μας έδωσε
ευχήν, για να γινούμε,
στην πλάση μέσα που έκτισε
με αρμονία, να ζούμε...

Κοίτα τριγύρω μάρτυρες
έχουμε αποδείξεις,

αυτοί που ακολούθησαν,
χειροπιαστές, ενδείξεις...

Αρνήθηκαν τα περιττά
διαστροφή και άλλα
και κέρδισαν οι αθλητές,
του Πλάστη , τα μεγάλα....

Όλες του πλάστη οι εντολές
μια έχουν ουσία,
από τα έργα της ντροπής,
αποστροφή, τελεία....

Να γίνουμε πιο συνεπείς
σε αυτά που η αγάπη ορίζει,
να επιστρέψει η δωρεά
να μην μας ταλανίζει...

Τούτη η δόλια, διαστροφή
που τις χαρές , θερίζει,
θα φέρει δίκαια απειλή,
αυτή , που μας αξίζει.....

Ήρθε κ τον σκοτώσαμε,
και αντί νερό, του δώσαμε
χολή και αχαριστία,
ω, τι ανοησία.....

Και αντί να πει
στο χάλι σας μείνατε ως αξίζει,
έδωσε τη μετάνοια,
πίσω ο καθείς, γυρίζει...

Δεν μας ζητά ανταλλαγή,
μόνο τη σωφροσύνη
που θα γεννά επιστροφή.,
σαν φύγει η αφροσύνη...

Γυρίστε πίσω, προσδοκά
η θεία παναγάπη...
το πλάσμα τούτο αγάπησε,
δίκαιο ή αποστάτη...

Με συντριβή το ήμαρτον
πέείτε ,από καρδίας
να σβήσει ετούτη η ενοχή

νέα να αρχίσει εποχή,...

Δείτε ψηλά στον Άθωνα
ήρθε και παραμένει,
η σωστική μετάνοια
που δωρεές, προσμένει..

Δε βλέπεται υποκριτές ,
τις τόσες αποδείξεις,
με την πολύ αγάπη του,
ο ίδιος το έχει δείξει..

Χιλιάδες οι σακάτηδες
νεκροί κ τραυματίες ,
κοίτα πόσους θεράπευε
απτές, ομολογίες..

Νεκροί που αναστήθηκαν,
με φως, μυριάδες ντύθηκαν,
χαρίσματα , στολίστηκαν
με δωρεές, οπλίστηκαν...

Έδωσε και παράταση ,

ίσως συνετιστούμε,
με δωρεές που λάβαμε,
ξανά να ανταμωθούμε ..

Μνάσων Ο Παλαιός Μαθητής.