

Χιλιαστές :Δημιουργούσαν μέσα μας το μίσος κατά της Ορθοδόξου Εκκλησίας των Ιερέων και άλλων.

/ [Γενικά Θέματα](#)



ΕΡ.: Χάσατε ή κερδίσατε κοντά στους μάρτυρες του Ιεχωβά;

ΑΠ.: Μπορώ να πώ ότι έμαθα να διαβάζω την Αγία Γραφή, άσχετα αν μας την μετέφραζαν οι «δάσκαλοί μας», όπως αυτοί ήθελαν και όπως τους συνέφερε. Από οικονομικής όμως πλευράς καταστράφηκα. Έχω χάσει πολλά λεφτά με το να πληρώνω χρέη της οργανώσεως. Αυτά τα δήθεν χρέη της οργανώσεως, όπως ενοίκιο, ρεύμα, βιβλία, περιοδικά, φτωχοί κήρυκες, πλούσια οργάνωση, τα πληρώνουν όλα τα μέλη εκτός από τα κέρδη που προέρχονται από την πώληση των βιβλίων. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, τι χρήματα μας μαζεύανε. Εδώ δεν λέγω τους διάφορους δίσκους. Αυτά είναι άλλα, για τα οποία θα σας πω αργότερα.

ΕΡ.: Τί πρέπει να κάνει ο νεοσύλλεκτος μάρτυς του Ιεχωβά; Τί επιδιώκουν με το έργο και τη διδασκαλία τους;

ΑΠ.: Κατά πρώτο πρέπει να αγοράσεις την Αγία Γραφή και μάλιστα την δική τους που όπως πληροφορούμαι την έχουν εκδώσει στα δικά τους τυπογραφεία με πολλές

μεταβολές. Δηλαδή, όπως τους συμφέρει. Μόλις την αγοράσουμε αρχίζουμε να την διαβάζουμε μαζί ένα ή δύο άτομα. Πολλές φορές μας έδιναν και δίνουν και άλλα δικά τους βιβλία, τα οποία θα τα υποδείξουν οι «πρεσβύτεροί» τους. Εκπαιδεύονται προσεκτικά πως να κηρύσσουν το Ευαγγέλιο, το οποίο στην ουσία δεν το πιστεύουν. Μαθαίνουν τους τρόπους με τους οποίους να μπαίνουν στα σπίτια των ανθρώπων. Πως να αρχίζουν μίαν συζήτηση, πως να τελειώνουν, πως να φεύγουν στις δύσκολες στιγμές που συναντούν σε συζητήσεις, πως να σε κάνουν συνδρομητή, πως να παρουσιάζουν τα διάφορα βιβλία τους πως να κάνουν γενικά τον προσηλυτισμό (να σου αλλάζουν την πίστη σου), πως να αποκτούν περισσότερους οπαδούς για κερδοσκοπία.

ΕΡ.: Πληρώνουν τα μέλη της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΚΟΠΙΑ συνδρομές; Στις συγκεντρώσεις βγάζουν δίσκο;

ΑΠ.: Βεβαίως όλα τα μέλη σε όλο τον κόσμο πληρώνουν συνδρομές και λέγονται οι ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΚΑΛΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ. Δίσκο, όπως ακριβώς γίνεται στις χριστιανικές Εκκλησίες δεν βγάζουν. Τούτο το κάνουν για να μην μιμούνται τις Χριστιανικές Εκκλησίες. Κάνουν, όμως κάτι άλλο πολύ πονηρότερο και πολύ απατεωνίστικο. Στην έξοδο κάθε αίθουσας και μάλιστα σε καλή θέση για να φαίνονται, βάζουν μεγάλα κουτιά με το σήμα της ΣΚΟΠΙΑΣ, που τις περισσότερες φορές είναι σε τέτοιο σημείο, που το βλέπεις θέλεις δε θέλεις. Το κάθε κουτί το φυλάει από ένα άτομο. Τούτο το κάνουν, διότι κατά την ώρα της δήθεν «προσευχής» κλείνουν τα μάτια τους, επειδή φοβούνται να μην τους πάρουν τα χρήματα οι μή Ιεχωβάδες, δηλαδή να μην τους τα κλέψουν. Υποχρεωτικά, λοιπόν, όλοι θα βάλουν χρήματα μέσα σ' αυτό το κουτί. Στο τέλος ο προεδρεύων της συνελεύσεως συγκεντρώνει τα χρήματα και ανακοινώνει από το βήμα το ποσό που συγκεντρώθηκε. Και αντί να πει ένα «ευχαριστώ», λέγει ότι τα χρήματα είναι πολύ λίγα και δεν μας φθάνουν. Στα τόσα χρόνια που είμαι μέσα στην οργάνωση, ποτέ δεν άκουσα να πει ο προεδρεύων ότι φθάνουν, ή ότι είναι αρκετά. Δεν μπορώ αναλυτικότερα να σας περιγράψω τι αίσχη γίνονται σε αυτές τις συνελεύσεις και την πλύση εγκεφάλου.

ΕΡ.: Πως ερμηνεύουν την Αγία Γραφή;

ΑΠ.: Μόνο στο σημείο αυτό θα μπορούσα να γράψω ένα βιβλίο ολόκληρο. Την Αγία Γραφή την ερμηνεύουν όπως ακριβώς τους συμφέρει. Αλλάζουν τα νοήματα και τις προτάσεις του κειμένου της Αγίας Γραφής και μας τα παρουσιάζουν, όπως συμφέρει τη ΣΚΟΠΙΑ. Βέβαια εμείς στην αρχή δεν ξέρουμε καλά-καλά να διαβάσουμε, όχι να ερμηνεύσουμε την Αγία Γραφή. Συνεπώς ακούμε εκείνα που μας λένε χωρίς αντίλογο. Είναι γνωστό δε ότι πολλά κεφάλαια της Γραφής είναι αντίθετα με το περιεχόμενο της διδασκαλίας και τους σκοπούς της ΣΚΟΠΙΑΣ.

ΕΡ.: Κατά καιρούς έχουν διαψεύσει τον ερχομό της Β' Παρουσίας του Χριστού. Τί υποστηρίζουν στο σημείο αυτό;

ΑΠ.: Έχετε πολύ δίκιο στην ερώτηση αυτή. Εδώ έχουν πολλές φορές γελοιοποιηθεί με τις διάφορες χρονολογίες που όριζαν, ότι θα γίνει η Β' Παρουσία. Με τις ψευτιές αυτές χάσανε πολλούς οπαδούς. Λέγανε μάλιστα με μεγάλη χαρά το 1975, ότι έρχεται η καταστροφή του κόσμου και άλλα πολλά. Τώρα δεν έχουν ορίσει καινούργια ημερομηνία. Το έχουν αφήσει στο Θεό.

ΕΡ.: Στενοχωρούνται αν τους φύγει κανείς από κοντά τους, δηλαδή επιστρέψει στην Ορθοδοξία; Ποιά μέτρα λαμβάνουν;

ΑΠ.: Στενοχωρούνται πάρα πολύ. Ιδιαίτερα δε οι «Πρεσβύτεροι», οι οποίοι κάνουν προσωπικές επισκέψεις στον ταλαντευόμενο. Κάνουν μεγάλες προσπάθειες να σε κρατήσουν. Ακόμη κλαίνε σαν μωρά παιδιά και σε παρακαλούν. Και τούτο, διότι έχει μεγάλη σημασία για αυτούς (ιδίως οικονομική) η απώλεια ενός ατόμου από την οργάνωση. Αν δεν παρουσιαστεί σε λίγες εβδομάδες στις συγκεντρώσεις που κάνουν, τότε ανεβαίνει στο βήμα ο «προϊστάμενος» και ανακοινώνει τη διαγραφή του λέγοντας συγχρόνως, ότι δεν είναι αδελφός, να μην του μιλάτε, ούτε να του λέγετε καλημέρα, ούτε κανένα χαιρετισμό. Για μένα στενοχωρήθηκαν πολύ που έφυγα, διότι ήμουν πολύ δραστήριος. Προσπάθησαν με κάθε τρόπο να με δυσφημήσουν.

ΕΡ.: Ποιοί είναι οι βασικοί λόγοι της μεγάλης μείωσης του Χιλιασμού σήμερα στον κόσμο;

ΑΠ.: Οι λόγοι είναι πολλοί. Τα κηρύγματα που κάνουν και οι προσδιορισμοί βγήκαν όλα ψεύτικα. Τα μέλη των δεν κηρύττουν με φανατισμό, διότι είναι τελείως απογυμνωμένα. Πολλοί από αυτούς είναι δυσαρεστημένοι για τα αξιώματα και τις απολαβές. Μεταξύ τους δεν μιλιούνται, εκτός για τα μάτια του κόσμου. Οι καρδιές τους έχουν γίνει πέτρες. Στην οργάνωση υπάρχει μεγάλη διχόνοια. Καθημερινά ζητούν χρήματα από τους οπαδούς και ποτέ δεν δίνουν σε κανένα τίποτα.

ΕΡ.: Υπάρχουν σήμερα Χιλιαστές που μετάνοιωσαν και θέλουν να επιστρέψουν στον Χριστιανισμό; Τί τους εμποδίζει την επιστροφή;

ΑΠ.: Δυστυχώς υπάρχουν χιλιάδες που θέλουν να φύγουν και φεύγουν αλήθεια πολλοί, όπως σας είπα παραπάνω. Η ΕΤΑΙΡΙΑ του ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ εκπαιδεύει τελευταίως και σώμα «χωροφυλακής» για να παρακολουθεί τους δυσαρεστημένους, που θέλουν να φύγουν από την οργάνωση. Γίνεται πραγματική πλύση εγκεφάλου. Οι λόγοι που δεν τους επιτρέπουν να φύγουν αμέσως είναι η

ντροπή απέναντι των συγγενών και γνωστών, ο φόβος μήπως έλθει η καταστροφή, όπως μας διδάσκουν, η οικονομική καταστροφή και η εξασθένηση του εγώ και της αξιοπρέπειας του καθενός. Μόλα ταύτα όμως φεύγουν αλήθεια πολλοί σε όλο τον κόσμο και αυτό τους ανησυχεί πάρα πολύ».



Πηγή: «Οι Χιλιαστές Μάρτυρες του Ιεχωβά στις πόρτες σας», Έκδοση Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος, Ναύπλιο.