

Τιμητική διάκριση μαθητή σε πανελλήνιο διαγωνισμό ποίησης

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#) / [Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός](#) / [Ορθόδοξη πίστη](#)



Φωτο:lucigiordano.wordpress.com

Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν στον μαθητή της Β΄ Λυκείου του Σχολείου μας **Δέδε Κωνσταντίνο** για τη διάκρισή του στον Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό για μαθητές, στην κατηγορία «Ποίηση». Τον διαγωνισμό με θέμα «Ιχνηλατώντας τα μονοπάτια που διάβηκε ο Πατρο-Κοσμάς: Η ζωή, το έργο και το μαρτύριο του αγίου Κοσμά του Αιτωλού», διοργάνωσε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Ο μαθητής, με το ψευδώνυμο «**Κωνσταντίνος Ευβοεύς**», έλαβε το Β΄ βραβείο για το ποίημά του «Ο Πατροκοσμάς ο Αιτωλός», στο οποίο εξιστορείται ο βίος, η προσφορά και το μαρτυρικό τέλος του αγίου.

Ο ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ

Ο Κύριος εθέλησε
κι έδωσε την ευχή του,
να στείλει τον πατρο – Κοσμά
τ' αγαπητό παιδί του.

Από μικρός ξεκίνησε
το έργο του να κάνει,
δίχως ποτέ του τίποτα
στην τσέπη του να βάνει.

Υπήρξε Ισαπόστολος
και κήρυκας μεγάλος,
που όμοιός του εις την γη
δεν έχει υπάρξει άλλος.

Όπου περνούσε φύτευε
έναν μικρό Σταυρό,
δείχνοντας την αγάπη του
στον Ιησού Χριστό.

Απ' το Σταυρό θυμόντουσαν
αυτού την παρουσία,
έχοντάς την κατά νου
ως Θεία Ευλογία.

Σχολεία δημιούργησε
σε όλη την Ελλάδα,
και στάθηκε του γένους μας
ολόφωτη λαμπάδα.

Πολλές κατείχε αρετές
αγάπη, πίστη, ελπίδα,
αγάπησε προστάτεψε
την δύσμοιρη πατρίδα.

Του έδωσε το χάρισμα
σοφά να προφητεύει,
και στην Ελλάδα την πτωχή
κακό να μην θεριεύει.

Όπου πήγε και κήρυξε
όλοι τον αγαπούσαν,
που είν' ο Ισαπόστολος

σαν έφευγε ρωτούσαν.

Ο Κύριος τον βοήθησε
στο δύσκολό του έργο,
σαν ρώταγε στον Γολγοθά
Χριστέ πώς να ανέβω;

Όταν ο Άγιος έφτασε
εξηήντα πέντε χρόνων,
παρέδωσε το πνεύμα του
«δια πολλών των πόνων».

Ζυγώνοντας το θάνατο
ευχαριστούσε πάλι,
δοξολογούσε τον Θεό
σκύβοντας το κεφάλι.

Και ήταν θέλημα Θεού
μάρτυρα να τον κάνει,
με ευσεβείας νάματα
τον κόσμο για να ράνει.

Πάτερ μου Κοσμά Αιτωλέ
αγαπητέ πατέρα,
διώξε όλους τους εχθρούς
στα σύνορα πιο πέρα.

Διαβάζοντας τον βίο σου
το ταπεινό παιδί σου,
μετ' ευλαβείας σου ζητώ
να έχω την ευχή σου!!!