

11 Ιουνίου 2015

## Όσοι είναι δεμένοι για τον Χριστό είναι πιο δυνατοί από τους λυμένους

[Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες / Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος](#)



## **ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ**

‘Τίποτα δεν είναι πιο λαμπερό από τον Πάυλο αλυσοδεμένο, με τις αλυσίδες που τύλιξαν αυτά τα μακάρια χέρια ...Να είσαι δεμένος για το Χριστό είναι ανώτερο από το να είσαι απόστολος ή διδάσκαλος ή ευαγγελιστής. Κάποιος που αγαπάει τον Χριστό καταλαβαίνει τι λέω και θα προτιμούσε να είναι δεμένος για τον Χριστό, από το να κατοικεί στα ουράνια.

Το να είσαι δεμένος για εκείνον είναι πιο λαμπερό από το να βρίσκεσαι στα δεξιά Του, πιο σημαντικό από το να κάθεται στους δώδεκα θρόνους. Τότε η φυλακή είναι πιο λαμπερή από τα ουράνια παλάτια και από τον ίδιο τον ουρανό.

Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να υποφέρεις για το Χριστό.

Δεν μακαρίζω τόσο τον Παύλο επειδή ανέβηκε στους ουραμούς, όσο τον μακαρίζω επειδή τον έριξαν στη φυλακή! Δεν τον μακαρίζω τόσο επειδή άκουσε άρρητα ρήματα, όσο επειδή υπέφερε τα δεσμά! Δεν τον μακαρίζω τόσο επειδή ανέβηκε στον τρίτο ουρανό, όσο για τα δεσμά του.

Ω, μακάριες αλυσίδες! Ω, μακάρια χέρια που στολίστηκαν απ’ αυτήν την αλυσίδα! Δεν ήταν τόσο τιμημένα τα χέρια του όταν σήκωσε και θεράπευσε τον χωλό στα Λύστρα, όσο μακάρια ήταν τυλιγμένα από τις αλυσίδες ... Αν μου έδινε κάποιος τη δύναμη να αναστήσω νεκρούς, θα προτιμούσα τις αλυσίδες του Παύλου. ,, Αυτό είναι το πιο μεγάλο χάρισμα απ’ όλα, πιο μεγάλο και απ’ το να σταματήσεις την πορεία του ηλίου και του φεγγαριού. Πιο μεγάλο και απ’ το να κινείς τη γη και απ’ το να διώχνεις τους δαίμονες ...

Δεν αξίζει να είσαι δεμένος για το Χριστό μόνο για να κερδίσεις τη Βασιλεία των ουρανών, αλλά επειδή υποφέρουμε για το Χριστό. Δεν τους μακαρίζω επειδή θα πάνε στους ουραμούς, αλλά επειδή είναι δεμένοι για τον Κύριο των ουρανών. Πόση πνευματική ανύψωση δεν αισθάνεται κάποιος που ξέρει ότι τον έδεσαν για τον Χριστό! Πόση ευχαρίστηση, πόση τιμή!

Όσοι είναι δεμένοι για το Χριστό είναι πιο δυνατοί από τους λυμένους. Μπήκε η αλυσίδα του Παύλου στη φυλακή και μεταμορφώθηκε η φυλακή σε εκκλησία και όλους τους έκανε σώμα Χριστού.

Πηγή: [tokandylaki.blogspot.gr](http://tokandylaki.blogspot.gr)