

Η Γοργοϋπήκοος

Ορθοδοξία και Ορθοπραξία / Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες



Φωτο:users.sch.gr

Η εικόνα της Παναγίας που ονομάζεται «Γοργοϋπήκοος» ευρίσκεται στην Ιερά Μονή Δοχειαρίου του Αγίου Όρους.

Δεν είναι ζωγραφισμένη σε ξύλο. Ούτε τοποθετημένη σε προσκυνητάρι. Είναι μια

απλή τοιχογραφία.

* * *

Μπροστά της περνούσε ένας καλόγερος, κρατώντας ένα αναμμένο δαδί, για να βλέπει. Τότε δεν υπήρχαν, ούτε φακοί, ούτε ηλεκτρικά. Και η κάπνα από το δαδί καταμουτζούρωνε την εικόνα. Και ο καλόγερος; Το έβλεπε - δεν το έβλεπε, σημασία δεν έδινε.

Και ακούστηκε η φωνή της Παναγίας από την εικόνα:

Πρόσεχε, παλιοκαλόγερε! Μέχρι πότε θα συνεχίζεις να γεμίζεις ANEΥΛΑΒΩΣ με την καπνούρα του δαδιού σου το πρόσωπό μου;

* * *

Τί ενόχλησε την Παναγία;

Ο φυσικός καπνός που έβγαινε από το δαδί; Η βρώμα που κάνει το δαδί, όταν καίγεται το ρετσίνι;

Φυσικά όχι.

Μια ολόκληρη χαβούζα φυσικής δυσωδίας δεν θα Την ενοχλούσε!..

Τί την ενόχλησε την Παναγία μας;

Η ανευλάβεια του μοναχού.

Δηλαδή; Το ασεβές φρόνημα, που λέει:

-Έλα καημένε! Αυτά κάθεσαι και προσέχεις; Δεν βαριέσαι!

Με άλλα λόγια;

Προσέχετε. Η ανευλάβεια, η έλλειψη ευλάβειας σε ό,τι είναι άγιο και ιερό, σε ό,τι είναι της Εκκλησίας και της πίστης στον Χριστό, ΔΕΝ είναι όσο μάς φαίνεται απλό!

* * *

Η εικόνα της Παναγίας Γοργοϋπηκούς έκαμε στο διάβα των αιώνων θαύματα πολλά.

Το μεγαλύτερο είναι το πρώτο.

Ότι μας μίλησε. Για να μας θυμίσει, ότι η ANEYΛΑΒΕΙΑ είναι μεγάλη αμαρτία.

(+Μητροπ. Νικοπόλεως Μελετίου, Σελίδες ημερολογίου, εκδ. Ι. Μ. Προφήτου Ηλιού, Πρέβεζα, σ. 45-46)