

22 Απριλίου 2015

## **Δείτε πώς τόσο απλά παιχνίδια, μπορούν να κάνουν κάποια παιδιά ευτυχισμένα!(εικόνες)**

/ [Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός](#)



Ο Άντριαν Μακντόναλντ είναι ένας φωτογράφος, που θέλησε να αποτυπώσει στον φωτογραφικό του φακό την αθωότητα των παιδιών που μένουν δίπλα από το σπίτι

του.

«Όλα άρχισαν πριν 5 μήνες. Τα παιδιά του γείτονά μου έπαιζαν έξω από το σπίτι και τότε ήταν που άρπαξα τη φωτογραφική μου κάμερα και άρχισα να απαθανατίζω την κάθε στιγμή τους. Πιστεύω πώς είναι από τις ωραιότερες και πιο αυθεντικές φωτογραφίες που έχω βγάλει ποτέ στη ζωή μου.

Αφού πρώτα πήρα την άδεια των γονιών τους άρχισα να τα φωτογραφίζω κρυφά, χρησιμοποιώντας διάφορους φακούς ώστε να έχω το επιθυμητό αποτέλεσμα!».

Σκέψεις



Δεν ξέρω τι μπορεί να σκέφτεται. Αλλά αυτό το κάνει σχεδόν κάθε απόγευμα όταν παίζει με τους δεινόσαυρούς του.

Κούνια



Αυτό το κάνουν κάθε απόγευμα με το που γυρνάνε από το σχολείο. Μόλις αφήσουν τις σχολικές τους τσάντες τρέχουν έξω για να κάνουν κούνια.

Λατρεία



Καθόταν περίπου 1,5 ώρα προσπαθώντας να κάνει φούσκες από το παιχνίδι που έφτιαξε μόνος του. Μετά από αρκετή ώρα, καταφέρνει να κάνει μια φούσκα. Η χαρά και η ευτυχία είναι ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του.

Ο κατασκευαστής



Πολλές από τις φωτογραφίες μου τις έβγαλα έχοντας σύμμαχο τη μαμά τους. Κάθε φορά που κάτι περίεργο και ενδιαφέρον έκαναν με φώναζε για να το απαθανατίσω. Αυτή είναι μία από εκείνες τις φορές. Με χάρτινα κουτιά, καπάκια και ξυλαράκια φτιάχνει τα δικά του παιχνίδια.

Μπουγέλο και κυνηγητό



Ήταν Δεκέμβρης του 2014, όταν βγήκα από το σπίτι με την κάμερά μου για να βρω κάτι ενδιαφέρον να φωτογραφίσω, όταν άκουσα 80 μέτρα μακριά μου φωνές. Τότε δίχως να χάσω καιρό κατάφερα να φωτογραφίσω αυτή την όμορφη στιγμή τους.

Δεν έχει κούνια σήμερα



Ο ξάδερφός του στο βάθος δεν τον αφήνει να κάνει κούνια, έτσι τον πήρε το παράπονο βάζοντας τα κλάματα.

«Τελικά κάνω κούνια»



Τότε ήταν που πήγα στον ξάδερφό του και του ζήτησα να τον αφήσει να κάνει κούνια. Η χαρά του απλά δεν περιγράφεται με λέξεις.

Πέτρα, ψαλίδι, μολύβι, χαρτί





Σε αυτό το παιχνίδι κάποιος κερδίζει, κάποιος χάνει, αλλά είναι όλοι τους ευτυχισμένοι.

Νύστα



Κάποιες φορές, ακόμη και τα παιδιά βαριούνται.

Ομαδικότητα



Η αδερφή του τον σηκώνει στα χέρια, για να καταφέρει να φτάσει τον πολυπόθητο καρπό.

Ειρωνεία



Η αδερφή του τοποθέτησε την αγελάδα στο σκηνικό του παιχνιδιού του, αμέσως μόλις η μαμά του, του πήγε το γάλα. Αναρωτιέμαι τι να σκέφτεται.

Βροχή, βροχούλα, φύγε



Και εκεί που έπαιζαν άρπαξαν ένα φύλλο μπανανιάς και καλύφθηκαν για να μην τους βρέχει η βροχή.

Πηγή: [mothersblog.gr](http://mothersblog.gr)