

16 Μαρτίου 2015

Οδοιπορικό στο Μοναστήρι του Αγίου Αντωνίου στην Αριζόνα Αμερικής - ΒΙΝΤΕΟ που προβάλεται για πρώτη φορά!

Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός / Προσκυνήματα-Οδοιπορικά-Τουρισμός





Ομολογία για την εύρεση της Μονής

Η Λάμψη της Ορθοδοξίας έχει ήδη ξεκινήσει! [geron-nektarios-o-agioritis.blogspot.gr]

Ατενίζοντες με πίστη προς την προσδοκώμενη τελική Λάμψη της Ορθοδοξίας, αυτή που θα πραγματοποιηθεί μετά την επιστροφή της Πόλης στους Ρωμιούς και το ξύπνημα του Βασιλέως Ιωάννη, κινδυνεύουμε να χαρακτηριστούμε δυσσεβείς και μικρόνοες, αν παραμείνουμε μουγγοί και κουφοί στην προοιμιακή Λάμψη της Ορθοδοξίας, που δώρισε στην ανθρωπότητα ο Τριαδικός Θεός ημών και συντελείται και αυξάνει σε μια ολόκληρη ήπειρο, στη Β.Αμερική.



Εκεί ο **Άγιος Γέροντας Εφραίμ ο Φιλοθείτης**, ο μυημένος απ' τον Άγιο Γέροντά του, Ιωσήφ τον Ησυχαστή, στην ησυχαστική θεωρία των μυστικών, δημιουργεί με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, το ορθόδοξο θαύμα στην Αμερική (17 μοναστήρια) και στον Καναδά (2 μοναστήρια). Αρχίζει λοιπόν, εδώ και 35 χρόνια πριν, η αγιαστική αλλαγή των έξεων (συνηθειών) των ανθρώπων που με αγαθή προαίρεση τρέχουν προς την Ορθοδοξία, κατηχούνται και βαφτίζονται Ορθόδοξοι. Ο αριθμός τους πλησιάζει το ένα εκατομμύριο.

Κεντρικό πρόσωπο που υλοποιεί το σχέδιο του Θεού είναι και θα παραμείνει έως τέλους των αιώνων ο Άγιος Γέροντας Εφραίμ. Όμως ο Άγιος Θεός, ενεργοποίησε δίπλα στο Γέροντα και άλλα παιδιά Του κατά τον τόπο και την περίπτωση. Στον τόπο της Αριζόνα, δεξί χέρι και αρωγός στον Άγιο Γέροντα, τοποθετείται από τον Άγιο Θεό ο ευλαβέστατος (μακαριστός τώρα) Πρεσβύτερος Πατήρ Αντώνιος Μοσχονάς.

Στο βίντεο που ακολουθεί, θα δείτε τον Πατέρα Αντώνιο να περιγράφει την ακολουθία των σημείων (θαυμάτων) που βίωσαν και οι δύο τους, όταν έφτασαν στην έρημο της Αριζόνα.

Το βίντεο αυτό προβάλλεται για πρώτη φορά στο Διαδίκτυο, έχει ευλογία να προβληθεί και στην τηλεόραση προς Δόξαν Θεού. Δεν έχει ευλογία να γίνει αντιγραφή σε δισκάκια και να πουληθεί.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ:

Είναι δώρο του παιδικού μου φίλου Στυλιανού Ιερομνήμονος προς τον φέροντα του ομώνυμου blog (geron-nektarios-o-agioritis.blogspot.gr)

Ο κ.Στυλιανός Ιερομνήμων είναι κάτοικος Νέας Υόρκης και είναι αυτός που παίρνει τη μοναδική συνέντευξη από τον Πατέρα Αντώνιο με φόντο το μοναστήρι. Είμαστε φίλοι σε παιδική ηλικία (7-12 ετών), οπότε τον έχασα και πολύ στεναχωρήθηκα, γιατί η οικογένειά του μετανάστευσε ξαφνικά στην Αμερική στις αρχές της δεκαετίας του '60. Όμως στον τόπο, όπου λάμπει η Ορθοδοξία, στην Αριζόνα, ο αγαθός Θεός μας, μας συνάντησε και πάλι μετά από 55 χρόνια. Εκεί βρέθηκα ταπεινός προσκυνητής και θαυμαστής των ενεργειών του Θεού το 2013 και το 2014. Ο Στυλιανός και η καλή του σύζυγος Ευγενία είναι οι καλοί μου άγγελοι στη Νέα Υόρκη, οι οποίοι με φιλοξενούν αβραμιαία στο σπίτι τους, μου προγραμματίζουν τα κηρύγματα στους Ιερούς Ναούς και στα σπίτια των Χριστιανών.

Αμφιβάλλει κανείς ότι είναι θαυμαστός ο Θεός ημών;!

Μοναχός Νεκτάριος ο Αγιορείτης

Πηγή: geron-nektarios-o-agioritis.blogspot.gr