

10 Φεβρουαρίου 2015

Η Πανήγυρις του Αγ. Χαραλάμπους στον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής οδού Ακαδημίας

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



© Σπύρος Παπαγεωργίου

του Σπύρου Παπαγεωργίου

Με μεγαλοπρέπεια τελέστηκε σήμερα η πάνσεπτος μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους του θαυματουργού, στον ιστορικό Ναό της Ζωοδόχου Πηγής Αθηνών, επ' ονόματι του οποίου είναι αφιερωμένη η Αγία Τράπεζα του Νοτίου κλίτους του Ιερού Βήματος (Διακονικό).

Στην Θεία Λειτουργία προέστη ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Θαυμακού κ. Ιάκωβος, ο οποίος στην προσλαλιά του αναφέρθηκε στο αγωνιστικό φρόνημα και την ομολογία πίστεως του Αγίου Χαραλάμπους, λέγοντας ότι “ήταν άνθρωπος του Θεού, αυτός που με την ταπείνωση και την εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού, περιβάλλει τον λόγο του Θεού τον αποδέχεται και έτσι, ο σπόρος καρποφορεί και αυξάνει και παράγει καρπούς, ξένους από την συνήθεια και την νοοτροπία του κόσμου τούτου. Δυστυχώς ο σημερινός άνθρωπος εθελοτυφλεί. Έχει συνηθίσει και είναι ικανοποιημένος στην καθημερινή του ζωή και κάθε τι που τον καλεί να συμμετάσχει σ έναν αγώνα και να έρθει αντιμέτωπος με όσα φρονεί ο κόσμος, τον ενοχλεί. Αυτά που έρχονται σε αντίθεση με τον λόγο του Θεού, που διδάσκει πνευματικό αγώνα, άσκηση, προσευχή και εκκοπή του παλαιού εαυτού.”

Σε άλλο σημείο ο Θεοφιλέστατος τόνισε ότι “ο Άγιος Χαράλαμπος ζούσε την σχέση του με τον Θεό καθημερινά και είχε την αγιότητα του βίου την οποία επισφράγισε με το μαρτύριο. Είναι το αντίγραφο του πιστού οικονόμου του Θεού που δεν βιώνει μόνο την αγιοπνευματική ζωή, αλλά δέχεται και την επισφραγίζει με το μαρτύριο, όχι μόνο του σώματος αλλά της συνειδήσεως. Μέσα στον πειρασμό των δοκιμασιών, ο Άγιος Χαράλαμπος απαντούσε με την προσευχή και το θαύμα. Έτσι και η ζωή μας να προκαλεί το θαύμα. Η ζωή μας να έχει τέτοια ποιότητα που, στις αντιξοότητες του κόσμου, δεν θα γογγύζει και δεν θα κατακρίνει, αλλά θα απαντά με προσευχή και θαύμα. Η ζωή μας να έχει τέτοια ποιότητα που να μαρτυρεί και να παρουσιάζει τον Χριστό στην καθημερινότητα. Έτσι και οι πράξεις μας και τα λόγια μας θα ομολογούν την εν Χριστώ ζωή. Ο αγώνας αυτός, είναι δύσκολος, αλλά είναι ισάξιος με τον αγώνα και τον πόνο των Μαρτύρων του Χριστού.”



© Σπύρος Παπαγεωργίου





© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου





© Σπύρος Παπαγεωργίου







© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγιάννης



Σπύρος Παπαγεωργίου





© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου





© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου





© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου

