

1 Φεβρουαρίου 2015

## **Είπε Γέρων Περί Πνευματικής Ζωής και Μετάνοιας...(1)**

[Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες](#) / [Γέρ. Ιωσήφ Βατοπαιδινός](#) / [Ορθόδοξη πίστη](#)



**(Βασισμένο σε λόγους του Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού)**

**Αυτός που κατασκεύασε  
την πλάση με ένα νεύμα,  
δια χειρός μας έπλασε**

**και φύσηξε, το πνεύμα...**

**Είπε κατασκευάσαμε,  
άνθρωπο, με εικόνα  
δική μας να πορεύεται,  
στο βάθος του αιώνα....**

**Μυστήρια εκτυλίσσονται  
μπροστά μας , μυστηρίων  
και μαρτυρούν αδίστακτα  
αλήθειες , δια σημείων...**

**Έρχεται ο Θεός Πρόδρομος  
να μας αποκαλύψει  
και ως λυχνάρι του φωτός  
τον Κύριο, να υποδείξει...**

**Ο μέγιστος των Προφητών  
στα πλήθη , αποκαλύπτει  
(εγώ βαπτίζω με νερό)),  
Πνεύμα , Αυτός σκορπίζει...**

**Είμαι εγώ , από τη γη**

και αυτός , απ, τα επουράνια  
και θα έρθει για να δοξαστεί,  
η δόξα Του η ουράνια.....

Έρχεται Αυτός να βαπτιστεί  
στο όνομα της Τριάδος,  
βάρη και πάθη να σβηστούν  
προς άρση της αρμάδος....

Όσο ο θείος κήρυττε  
νόμον υπηρετούσε,  
μα όταν τον αντίκρισε  
την Χάριν συναντούσε....

Στην εκκλησία άνοιξε  
διάπλατα μια πόρτα,  
μακριά απ, τη συναγωγή  
αλλάζει τώρα , η ρώτα....

Κάθε χρησμός τελείωσε  
αλλά και προφητεία,  
ήρθε στη γη , ο λυτρωτής  
και τέρμα , η προσδοκία...

**Είναι ετούτος ο Αμνός  
που αίρει , αμαρτία  
αυτός που Πνεύμα Άγιο,  
σφραγίζει, αληθείαν....**

**Αρχίζει με το βάπτισμα  
η θεία οικονομία,  
σφραγίζει η χάρις του εμάς,  
και αυτό είναι ομολογία...**

**Ανάγκη δεν είχε αυτός  
τους ρύπους να ξεπλύνει,  
μα τα ίχνη τρισυπόστατης  
θεότητας , αφήνει...**

**Είναι ο Πατέρας δια φωνής  
που δείχνει τον Υιό του,  
και Πνεύμα με ορατή μορφή,  
να μαρτυρεί , το Λόγο, το δικό του.....**

**Το Πνεύμα εις την έρημο  
αυτόν θα οδηγήσει,**

**τρόπο να δείξει πρακτικό  
ανάπλαση να ορίσει...**

**Με την νηστεία προσπαθεί  
να φέρει ισορροπία,  
να διαγράψει την παλαιά  
άφρονα, ανομία...**

**Αυτή που κληρονόμησε  
στον άνθρωπο τα πάθη,  
η ανωμαλία να σβηστεί  
και τα παλιά μας λάθη...**

**Δέχθηκε με τα λάθη του  
ο Αδάμ τα τρία πάθη,  
πλεονεξία - εγωισμό  
και φιλαυτίας αγκάθι....**

**Μονομαχεί ο Κύριος  
με αυτά, εις τας ερήμους.  
Κατατροπώνει σατανά  
και κάνει εμάς, εμπείρους....**

Την πείρα μας παράδωσε  
και με τα τρόπαια, τώρα  
μας έδωσε παράδειγμα,  
πως κατακτάς τα δώρα..

Πρώτα εκείνος νήστεψε  
σαράντα ημέρες τόσο,  
και μπήκε στη διάκριση  
με φωτισμό, καμπόσο...

Με τη νηστεία και άσκηση  
μπορείς να διακρίνεις,  
τους λογισμούς που έρχονται  
εάν είναι της οδύνης...

Αοργησία- ταπείνωση  
πολύτιμα τα δώρα  
και μακριά, εξόρισε  
τα πάθη τα αιμοβόρα...

Είναι τούτα γνώρισμα  
καρδιάς που φωτίσθει,  
είναι αγάπη ο θεός,

**και ο πειρασμός, οργίσθει....**

**Ήρεμη πλέον η καρδιά**

**δέχεται και αποκρούει,**

**την προσβολή που ακούραστα**

**τη θύρα θα μας κρούει..**

**Μνάσων ο Παλαιός Μαθητής**