

26 Ιανουαρίου 2015

Δυο μεγάλοι άγιοι του 20ου αιώνα: Πορφύριος και Παΐσιος

Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες / Αγ. Παΐσιος Αγιορείτης / Αγ. Πορφύριος Κausοκαλυβίτης / Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες



Ο
ΌΣΙΟ
Σ

ΠΟΡ
ΦΥ
ΡΙ
ΟΣ

Ο
ΌΣΙΟ
Σ

Ο
ΚΑΛ
ΚΑΛ
ΒΙΤΗΣ

ΠΑΪΣΙ

ΟΣ

Ο
ΑΓΙ
ΟΣ
ΡΕΙ
ΤΗΣ

ΓΡΕΠΕΙ ΠΑ
ΛΗΤΙΣΘΗΕ
ΦΛΙΟΥΤΙΟ
ΣΘΘΟΥΝΕ
ΠΑΠΑ ΜΗ
ΛΥΓΗΣΘΗΕ
ΤΩ ΧΡΙΣΤΟ

Γράφει ο Γέρων Γεώργιος Καυσοκαλυβίτης

Εγώ παιδιά μου είμαι ασπρόμαυρη τηλεόραση. Ο Γέρων Πορφύριος είναι έγχρωμη δορυφορική”.

Αυτά ήταν τα λόγια που ο Άγιος Παΐσιος συνήθιζε να λέγει σε πολύ κόσμο που τον επισκέπτοταν στο Άγιον Όρος, στο ταπεινό του κελάκι στην Παναγούδα.

“Είναι Μέγας, γιατί από μικρό παιδάκι καταπιάστηκε με μεγάλους ασκητικούς αγώνες, όπως οι Μεγάλοι Άγιοι προηγούμενων αιώνων”.

Αυτή ήταν η άποψη του Αγίου Πορφυρίου για τον Άγιο Παΐσιο και την οποία συνήθιζε και αυτός να λέγει στον κόσμο που επίσης τον επισκέπτονταν.



Στις 27 Νοεμβρίου 2013 η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ενέταξε στο επίσημο Αγιολόγιο της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, τον Άγιο Πορφύριο τον Καυσοκαλυβίτη.

Από τις 13 Ιανουαρίου 2015 το Αγιολόγιο της Ανατολικής Ορθόδοξου Εκκλησίας, κοσμείται πλέον και με το όνομα του Αγίου Παΐσιου του Αγιορείτου.

Είναι γεγονός ότι οι δύο αυτοί μεγάλοι Άγιοι της Ορθοδοξίας, είχαν κατά την διάρκεια της επίγειας ζωής τους ισχυρούς πνευματικούς δεσμούς.

Είναι επίσης γνωστό ότι και οι δύο ασκήτεψαν και ασκήθηκαν στο περιβάλλον της Παναγίας, το Άγιον Όρος.

Το αξιοσημείωτο και ίσως λιγότερο γνωστό στοιχείο από την εν Χριστώ ζωή τους, είναι ότι οι ασκητικοί τους αγώνες ξεκίνησαν από το ίδιο ακριβώς σημείο του Αγίου Όρους, τα Καυσοκαλύβια.

Ο μεν Άγιος Πορφύριος ξεκίνησε δωδεκαετής το φθινόπωρο του 1918 απ' το κελί του Αγίου Γεωργίου, όπου στις αρχές του 19ου αιώνα ασκήτεψε η Οσιακή μορφή του Χατζηγιώργη.

Ο δε Άγιος Παΐσιος ξεκίνησε και αυτός το Μάιο του 1953 απ' το κελί της Υπαπαντής του Κυρίου, ακριβώς δίπλα απ' το κελί του Αγίου Γεωργίου.

Είναι θαυμαστό το σημείο, ότι το πρώτο βιβλίο που έγραψε ο ίδιος ο Άγιος Παΐσιος, αναφέρεται στην Οσιακή μορφή του Γέροντος Χατζηγιώργη, με τον οποίο άλλωστε έφεραν κοινή την καταγωγή απ' την Καππαδοκία.

Μιας και αναφερθήκαμε ότι αυτοί οι δύο Μεγάλοι Άγιοι, ξεκίνησαν τους πνευματικούς τους αγώνες στα Καυσοκαλύβια του Αγίου Όρους, αξίζει να αναφερθεί η ονοματολογία της περιοχής.

Τον 14ο αιώνα σε τούτη την περιοχή ασκήτεψε επίσης ένας Μεγάλος Άγιος, ο Άγιος Μάξιμος ο Καυσοκαλύβης.



Ασκητής μεγάλου πνευματικού διαμετρήματος που αξιώθηκε ολοφάνερη την παρουσία της Παναγίας στην κορυφή του Άθωνα.

Από αυτόν τον δια Χριστόν σαλό, έλαβαν το όνομά τους τα Καυσοκαλύβια, επειδή διαρκώς έκαιγε την καλύβη του και μετακινούμενος δημιουργούσε άλλη, που και πάλι έκαιγε, ώστε να μην αποκτά τον παραμικρό δεσμό με τη γη, αφού “έκτιζε” τη δική του Μονή, στην Άνω Ιερουσαλήμ.

Στη μνήμη αυτού του Αγίου που η Ορθοδοξία μας εορτάζει στις 13 Ιανουαρίου, η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου ενέγραψε στο Αγιολόγιό της τον Άγιο Γέροντα Παΐσιο, ο οποίος άλλωστε στη διάρκεια των προσωπικών του πνευματικών αγώνων εμιμήθη τον Άγιο Μάξιμο τον Καυσοκαλύβη, μετακινούμενος από τόπου εις τόπον.



Πηγές: proskynitis.blogspot.gr
epanastasilae.blogspot.gr

-logia-tou-aera.blogspot.gr