

# Εγκύκλιος Χριστουγέννων 2014 Σεβ. Μητροπολίτου Άρτης κ. Ιγνατίου

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΡΤΗΣ

## ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2014

Ο Μητροπολίτης Άρτης Ιγνάτιος  
πρὸς τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Αγαπητοί μου,

Χριστούγεννα ἐορτάζουμε καί πάλι. Σήμερα ὁ Χριστός γεννᾶται καί ὁ κόσμος ἀγάλλεται καί χαίρει. Ὁ Θεός τῆς ἀγάπης, τὸ δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἀπὸ ἀγάπη στὸν ἄνθρωπο γίνεται ἄνθρωπος. Ταπεινώνεται, ἀφήνει τὴν θεϊκὴ Του δόξα, δέχεται νὰ κυφορηθεῖ ἀπὸ τὴν Παναγία, γεννᾶται ταπεινά σὲ ἓνα φτωχὸ Σπήλαιο, στὴ φάτνη τῶν ἀλόγων. Μᾶς ἀποκαλύπτει τὴν ἀλήθειά Του, μᾶς δείχνει τὸν αἰώνιο προορισμὸ τῆς ζωῆς μας, μᾶς παρέχει τὴν ἁγιαστικὴ καὶ λυτρωτικὴ Του χάρη, διὰ τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων, μέσα στὴ μητρικὴ ἀγκαλιά τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι «*ἡ ὁδός, ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή*». Εἶναι τὸ φῶς τοῦ κόσμου, ἡ σωτηρία, ἡ εἰρήνη καὶ ἡ λύτρωση. Εἰσηνεύει, ἐξαγνίζει καὶ ἀγιάζει τὴν ψυχὴ. Φωτίζει τὴν διάνοια. Δέχεται ὅλους μας μὲ συγκατάβαση, συγγνώμη καὶ ἀγάπη. Ἀκούει τοὺς στεναγμούς τῆς καρδιάς μας. Κατανοεῖ τίς ἀδυναμίες, τίς ἠθικὲς μας παρεκτροπές καὶ τίς ἁμαρτίες μας. Μᾶς συγχωρεῖ, μᾶς χαριτώνει, μᾶς ἀγιάζει. Ἀρκεῖ ἐμεῖς νὰ ζητᾶμε, μὲ εἰληκρινὴ μετάνοια τὸ ἔλεος τῆς εὐσπλαχνίας Του.

Χριστούγεννα. Ἑορτὴ τῆς ἀγάπης. Τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο. Ἀλλὰ καὶ τῆς ἀγάπης τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ χριστιανοῦ καὶ πιστοῦ ἀνθρώπου, πρὸς τὸν Σωτῆρα Χριστὸ καὶ πρὸς τὸν συνάνθρωπό του. Ἀγάπη θερμὴ καὶ ἐγκάρδια πρὸς τοὺς ἀδελφούς μας συνανθρώπους, πού μᾶς ἐνώνει ἡ πατρικὴ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Ἀγάπη ὄχι μὲ λόγια καὶ ἀπλούς συναισθηματισμούς. Ἀγάπη ἀληθινὴ πού θὰ μᾶς φέρει πάντοτε τὸν ἓνα κοντὰ στὸν ἄλλο. Νὰ χαιρόμαστε στὴν ἐπιτυχία καὶ στὴ χαρὰ τῶν συνανθρώπων μας. Νὰ συμμετέχουμε στὴ λύπη τους, στίς δοκιμασίες τους, στὸν πόνο τους, στίς ὑλικὲς καὶ πνευματικὲς τους ἀνάγκες. Νὰ τοὺς σεβόμαστε ὡς ζωντανές εἰκόνες

του Θεού. Νά τούς αισθανόμαστε ως αδελφούς μας και μέλη του Σώματος της Εκκλησίας. Νά είμαστε πάντα δίπλα τους, μέ πνεύμα θυσιαστικής αγάπης και προσφορᾶς. Στά αυτιά μας νά ἤχουν τά λόγια του Εὐαγγελιστοῦ τῆς αγάπης, του Ἰωάννου του Θεολόγου: «Εἰ οὕτως ὁ Θεός ἠγάπησεν ἡμᾶς, καί ἡμεῖς ὀφείλομεν ἀλλήλους ἀγαπᾶν» (Α' Ἰωάν. δ',11). Καί πάλι ἡ αγία Του ὑπόδειξη: «Τεκνία μου, μή ἀγαπῶμεν λόγῳ μηδέ τῆ γλώσση, ἀλλ' ἐν ἔργῳ καί ἀληθείᾳ.» (Α' Ἰωάν. γ', 18).

Αγαπητοί μου. Κατά τά τελευταῖα χρόνια ζοῦμε ἔντονα τό δράμα πολλῶν συνανθρώπων μας. Ἡ ἠθική καί ὑλική κρίση συνεχίζεται. Τά ἄτομα, οἱ οικογένειες, ἡ κοινωνία μας, δοκιμάζονται σκληρά. Οἱ συνέπειες τραγικές καί καταστρεπτικές. Προπαντός γιά τούς νέους μας, οἱ ὁποῖοι νοιώθουν προδομένοι, μέ κλεμμένα τά ὄνειρά τους καί μεγάλη ἀβεβαιότητα γιά τό μέλλον τους, ἀφοῦ οἱ προοπτικές καί οἱ δυνατότητες γιά ἐπιτυχία καί ἐπαγγελματική ἀποκατάσταση εἶναι ἐλάχιστες.

Στό σημεῖο αὐτό μέ πόνο ψυχῆς φέρουμε στό νοῦ μας καί τά παιδιά τῶν χωρῶν του τρίτου κόσμου, τά ὁποῖα ὑποφέρουν ἀπό τή φτώχεια καί τίς ἀσθένειες καί ὀδηγοῦνται πρόωρα στό θάνατο, γιὰτί στεροῦνται τά βασικά ἀγαθά τῆς ζωῆς, νερό, φαγητό, φάρμακα.

Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ἀδελφοί μου, μᾶς προσκαλεῖ ὅλους μας σέ μιά ἐκστρατεία αγάπης. Παίρνοντας δύναμη καί αγάπη ἀπό τή δική Του ἀπέραντη αγάπη ν' ἀπλώσουμε τά χέρια μας γιά νά ἀγκαλιάσουμε ὁ ἕνας τόν ἄλλο. Νά νοιώσουμε ὡς ἀδελφοί κάτω ἀπό τήν πατρική Του αγάπη. Νά γίνει φάτνη ἡ ψυχή μας. Νά ἀπολαύσουμε καί νά αισθανθοῦμε τήν χαρά, τήν εἰρήνη καί ἐσωτερική γαλήνη, μέ τήν δική Του παρουσία καί εὐλογία.

Μέ πατρικές εὐχές καί εὐλογίες.

Ὁ Μητροπολίτης

Ὁ Ἄρτης Ἰγνάτιος Δ'