



## ος (ΦΩΤΟ)

[νακοινώσεις](#)

Θερμή, σεμνή και

συγκινητική ήταν η υποδοχή που επεφύλαξαν στον ηγούμενο της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου Γέροντα Εφραίμ οι νέοι του Ι.Ν. Αγίας Σοφίας Ν. Ψυχικού.

Ο Ιερός Ναός ήταν κατάμεστος από νέους και νέες όχι μόνο από την ενορία της Αγίας Σοφίας αλλά και από όμορες περιοχές της Αθήνας που προσήλθαν για να ακούσουν το ζεστό και παρηγορητικό λόγο του Γέροντος.

Στο καλωσόρισμα ο π. Γεώργιος Χριστοδούλου, υπεύθυνος του Νεανικού έργου της ενορίας, ευχαρίστησε τον ηγούμενο για την αιφνιδιαστική ανταπόκριση και αποδοχή της προσκλήσεως σε διάρκεια μόλις λίγων ημερών από την αποστολή της.

Ο Γέροντας ανέπτυξε το θέμα «Αγιότητα και Νέοι» αναφέροντας παραδείγματα και προσωπικές εμπειρίες από αγίους και χαρισματικούς γέροντες, όπως ο Γέροντας Παΐσιος, ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης, ο Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνα, ο Γέροντας Βησσαρίωνας, ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος και ο Άγιος Διονύσιος Ζακύνθου.

Στη συνέχεια τον λόγο πήραν οι νέοι οι οποίοι απηύθυναν στον Γέροντα ερωτήσεις επίκαιρες που απασχολούν συνήθως τη νεανική σκέψη όπως η ζήλια, η νηστεία και

η εγκράτεια των νέων στην εποχή μας.

Ιδιαίτερη αίσθηση έκανε η ερώτηση ενός εντεκάχρονου κοριτσιού «πώς να αντιμετωπίζουμε τις φοβίες μας» με τον Γέροντα να απαντά «με φόβο Θεού» λύνοντας έτσι την ίδια απορία αρκετών νέων.

Τέλος, ο Πανοσιολ. Αρχιμ. π. Νεκτάριος Τσολίδης, Αρχ. Επίτροπος της ΙΗ' Αρχ. Περιφέρειάς και ο Πανοσιολ. Αρχιμ. π. Ιωαννίκιος Κουλιανόπουλος, προϊστάμενος του Ναού, απηύθυναν εγκάρδιες ευχαριστίες στο πρόσωπο και τη συνοδεία του Γέροντος Εφραίμ. Κατόπιν ο π. Ιωαννίκιος και ο π. Γεώργιος προσέφεραν ως ελάχιστο αντίδωρο έναν σταυρό ευλογίας, ενώ ο Γέροντας δώρισε στον Ιερό Ναό ένα αντίγραφο της θαυματουργής εικόνας «Παναγία η Εσφαγμένη» η οποία φυλάσσεται στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου.

Ο Γέροντας μοίρασε αναμνηστικές ευλογίες σε όλους τους νέους και ξεναγήθηκε στο Πρότυπο Νεανικό Κέντρο του Ναού. Ευχόμαστε ο Άγιος Θεός να δίδει δύναμη στον Γέροντα Εφραίμ και να συναντάει πάντοτε στο διάβα του νέους και νέες που θα του εύχονται «Μείνον μεθ' ήμῶν».















Πηγή: [romfea.gr](http://romfea.gr)