

2 Οκτωβρίου 2024

Νεομάρτυς Χατζη-Γεώργιος (+1794) Αγιορείτης

Άγιος Μνήμη 2 Οκτωβρίου

Ορθοδοξία και Ορθοπραξία / Συναξαριακές Μορφές





Γεννήθηκε στη Φιλαδέλφεια και ήταν στο επάγγελμα ράπτης. Ευρισκόμενος στην πόλη Καρατζασού συνέβη να σκοτωθεί ένας μεθυσμένος, για τον οποίο οι Τούρκοι ζητούσαν πρόστιμο από τους χριστιανούς κι ἐπρεπε και ο Γεώργιος να δώσει το ανάλογο ποσό. Αρνήθηκε την καταβολή του κι απάνω στον θυμό του είπε στον κριτή πως είναι Τούρκος και χωρίς αναβολή τον τούρκεψαν.

Μετά από λίγες ημέρες έκλαψε πικρά για την ανομία του. Μετανοημένος βρήκε την ευκαιρία και ήλθε στο Άγιο Όρος, όπου διέτριψε χρόνους ικανούς, εξωμολογήθηκε, μυρώθηκε και αγωνιζόταν να τον ελεήσει ο Θεός για την άρνησή του.

Επέστρεψε στην Καρατζασού και ποθώντας το μαρτύριο ομολόγησε την πίστη του

στον Χριστό. Δέχθηκε για την αγάπη του Χριστού οκταήμερο φυλακισμό, τανύσθηκε στο ξύλο τόσο, ώστε κινδύνευσαν να σχισθούν τα σκέλη του, πυρωμένο τάσι του το έβαλαν στο κεφάλι, του έσφιξαν με σχοινί το κεφάλι, ώστε βγήκαν τα μάτια από τη θέση τους και τέλος τον αποκεφάλισαν. Παρά τους φρικτούς βασανισμούς του, έλεγε: «Χριστιανός εγεννήθηκα, Χριστιανός είμαι, Χριστιανός θέλω να αποθάνω». Από το Νέο Μαρτυρολόγιο λαμβάνουν τα στοιχεία και όλοι οι κατοπινοί συναξαριογράφοι.

Η μνήμη του τιμάται στις 2 Οκτωβρίου, ημέρα του μαρτυρίου του.



Πηγή: [**ΟΙ ΆΓΙΟΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΌΡΟΥΣ**](#), Μοναχού Μωυσέως, Αγιορείτου

Πηγή: agioritikesmnimes.blogspot.gr