

Χειροτονία νέου Πρεσβυτέρου στη Μητρόπολη Δημητριάδος (φωτο)

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



Την εις Πρεσβύτερον Χειροτονία του **Διακόνου Νικήτα Πράσινου** τέλεσε σήμερα στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Χριστού Βόλου ο **Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος**, πλαισιούμενος από Κληρικούς της Τοπικής Εκκλησίας, παρουσία της Αντιπεριφερειάρχου Θεσσαλίας κ. Δωροθέας Κολυνδρίνη και πλήθους πιστών. Ο νέος Πρεσβύτερος είναι έγγαμος, πατέρας τριών τέκνων, πτυχιούχος της Θεολογίας, υιός και γαμπρός Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως.

Στην αντιφώνησή του προς τον π. Νικήτα, ο Σεβ. κ. Ιγνάτιος προσάρμοσε το σημερινό Ευαγγελικό ανάγνωσμα στην διακονική αποστολή του Κληρικού στον σύγχρονο κόσμο, επισημαίνοντας τρία χαρακτηριστικά σημεία: α) τη διάθεση συνεργασίας των Αποστόλων στην διευθέτηση του Ευαγγελικού κηρύγματος, β) την υπακοή στις εντολές του Θεού, ακόμα κι αν αυτές φαντάζουν ακατανόητες, γεγονός που οδηγεί στην καρποφορία του ιερατικού έργου, στην επιτέλεση του θαύματος, εκεί που οι ανθρώπινες δυνάμεις δείχνουν ανεπαρκείς και γ) την

ταπείνωση. Μιλώντας για την επισήμανση του Πέτρου στην αμαρτωλότητα και στην αναξιότητά του να δεχθεί τον Χριστό στη βάρκα του, τόνισε ότι «η επίγνωση της αμαρτωλότητας είναι βασική προϋπόθεση για να εισέλθει κανείς στα Άγια των Αγίων, γιατί μόνο με ταπείνωση μπορεί ν' ανέβει αυτά τα σκαλοπάτια, ελπίζοντας στη Χάρη του Θεού και στον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, που θα αναπληρώνει τα ελλείμματά του»

Ο κ. Ιγνάτιος ανέλυσε τη σημασία του σημείου, στο οποίο ο Ευαγγελιστής τονίζει ότι οι πρώτοι Μαθητές, αμέσως μετά την πρώτη εμπειρία τους κοντά στον Χριστό, εγκατέλειψαν τα πάντα και Τον ακολούθησαν: «Το μυαλό μας πηγαίνει στα υπάρχοντα και είναι σωστό, αλλά δε ζητά κάτι τέτοιο ο Χριστός. Ζητά να εγκαταλείψουμε το δικό μας θέλημα, τη δική μας σκέψη, την δική μας άποψη, τη δική μας αντίληψη των πραγμάτων. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό, τις περισσότερες φορές και εισερχόμαστε στην Ιερωσύνη με αυτοπεποίθηση, με εγωισμό, με εμμονή στο ίδιο θέλημα. Ο Χριστός ζητά από εμάς ταπείνωση και υπακοή στο θέλημά Του, σε πλαίσιο ενότητας, υπό την σκέπη του Επισκόπου»

Ολοκληρώνοντας, ο Σεβασμιώτατος κάλεσε τον νέο Κληρικό να διακονήσει την πατρότητα μέσα στην Εκκλησία, «που λείπει σήμερα από τους ανθρώπους, γιατί επέλεξαν να ζουν χωρίς Θεό, που είναι ο Πατέρας και μακριά από την Εκκλησία, που είναι η κοινή μητέρα όλων μας»

Ο νέος Πρεσβύτερος θα τοποθετηθεί ως Εφημέριος και υπεύθυνος του Σπιτιού Γαλήνης του **Ιερού Ναού Αναλήψεως του Χριστού Βόλου.**









Πηγή: imd.gr