

Ο επερινός της εορτής για την 50η επέτειο της επανακομιδής της Αγίας Κάρας του Αποστόλου Ανδρέου στην Πάτρα

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



Ο Έσπερινός τῆς Ἐορτῆς γιά τήν 50ῆ Ἐπέτειο τῆς Ἐπανακομιδῆς τῆς Ἁγίας Κάρας τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου , στήν Πάτρα.

Μέ λαμπρότητα καί κατάνυξη τελέστηκε ὁ Μέγας Ἐσπερινός στόν κατάμεστο ἀπό πιστούς μεγαλοπρεπή Ἱερό Ναό, τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ἐπί τῆ 50ῆς ἐπετειῶ τῆς Ἐπανακομιδῆς τῆς Ἁγίας Κάρας τοῦ Ἀποστόλου, ἀπό τή Ρώμη στήν Πάτρα.

Στόν Ἐσπερινό χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων, ὁ ὁποῖος στό κήρυγμά του ἀνεφέρθη στή σημασία τοῦ γεγονότος τῆς Ἐπανακομιδῆς τῆς Ἁγίας Κάρας τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου εἰς τήν Πάτρα καί στήν μεγάλη εὐνοια πού ἔχει δείξει ὁ Θεός στήν Πατρίδα μας τήν Ἑλλάδα, πού εἶναι χώρα Ἁγίων.

Συγχοροστάτησαν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου κ.κ. Ἱερόθεος καί ὁ οἰκεῖος Ἀρχιερεύς Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος στήν προσλαλιά του εὐχαρίστησε τούς Ἁγίους Ἀρχιερεῖς πού ἀπεδέχθησαν τήν πρόσκληση, ὥστε νά συμμετάσχουν στούς λαμπρούς

έορτασμούς προς τιμήν του Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου.

Στό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν, ἀπένειμε τό παράσημο τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῶν Πατρῶν, στόν κ. Παναγιώτη Μαρτίνη, Ἄρχοντα Ἱερομνήμονα τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος τό 1964 ὡς μεταπτυχιακός φοιτητής στή Ρώμη, ἐβοήθησε μέ τόν δικό του τρόπο στήν ὅλη διαδικασία γιά τήν μετακομιδή τῆς τιμίας Κάρας τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, σέ συνεργασία ἰδιαιτέρως με τόν τότε Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱεραῆς Μητροπόλεως Πατρῶν καί μετέπειτα Μητροπολίτη Ὑδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης, ἀείμνηστο Ἱερόθεο Τσαντίλη.

Αὔριο στήν Θεία Λειτουργία ἐκτός ἀπό τόν οἰκεῖο Ἀρχιερέα, Σεβασμιώτατο Χρυσόστομο, θά συμμετάσχουν οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες, Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου κ. Ἱερόθεος, Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κ. Χρυσόστομος καί Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων.

Κατά τήν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος, θά τελέσῃ τήν χειροτονία εἰς Διάκονον, τοῦ εὐλαβεστάτου νέου Σωτηρίου Μανέτα, ἀποφοίτου τῆς Ἀνωτέρας Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν.























Πηγή: i-m-patron.gr