

Προικοννήσου Ιωσήφ: “Αυτή την ώρα που πάσχουμε, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης είναι δίπλα μας “παρά τω Σταυρώ”

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



Με λαμπρότητα και εκκλησιαστική τάξη, πανηγύρισε την Μετάσταση του Ευαγγελιστού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου, ο ομώνυμος ενοριακός Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου Θεολόγου των Νέων Σεπολίων.

Την παραμονή της εορτής τελέστηκε Πανηγυρικός Εσπερινός όπου χοροστάτησε Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Προικοννήσου Ιωσήφ, λόγιος Ιεράρχης του Οικουμενικού Θρόνου, ο οποίος κήρυξε και τον θείο λόγο.

Παρά τις όχι καλές καιρικές συνθήκες, ο πιστός λαός της ενορίας και των γύρω περιοχών, προσήλθε ευλαβικά για να προσκυνήσει την ιερή εικόνα και το τεμάχιο λίθου από το ιερό σπήλαιο της Αποκάλυψης στην Πάτμο.

Ο Σεβασμιώτατος Προικοννήσου, έκανε αναφορά στην σημαντική προσωπικότητα του Ευαγγελιστού Ιωάννου και στο γεγονός ότι ως στενός μαθητής του Χριστού ευτύχησε να δει το θαύμα της Μεταμορφώσεως του Κυρίου, την ώρα του Μυστικού Δείπνου έπεσε στο στήθος του Κυρίου, παρακαλώντας Του να τους αποκαλύψει ποιος είναι υποψήφιος προδότης μαθητής,

παραστάθηκε περίλυπος κάτω από το Σταυρό στον φρικτό Γολγοθά και επίσης έγινε ο προστάτης της Θεομήτορος κατά παράκληση του Εσταυρωμένου Διδασκάλου Του.

“Παρ’ ότι κινδύνευε κι αυτός, ήταν παρών την ώρα της αγωνίας, του μαρτυρίου και του θανάτου του Ιησού Χριστού. **Κι εμείς περνάμε ένα Σταυρό αυτή την εποχή. Κι εμείς ως Ελλάδα, ως Κύπρος, ως Ελληνισμός, ως Ρωμιοσύνη είμαστε πάνω στο δικό μας Γολγοθά.** Κρίση οικονομική, κοινωνική, πολιτική, ηθική, Ανεργία, απολύσεις, ξεσπιτώματα, νεόπτωχοι, πεινασμένοι, ένας λαός άνω-κάτω. Για ποιο λόγο παραχώρησε ο Θεός τον Σταυρό αυτόν, δεν το γνωρίζουμε. **Αλλά αυτή την ώρα που είμαστε πάνω στον Σταυρό και πάσχουμε, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης είναι δίπλα μας “παρά τω Σταυρώ”.** Όπως ήταν δίπλα στο Σταυρό του Ιησού, έτσι είναι δίπλα και στο δικό μας Σταυρό. Μιας αρρώστιας, ενός θανάτου μιας δύσκολης στιγμής, είναι δίπλα μας συμπαραστάτης. Όχι σας κάποιος αδιάφορος παρατηρητής. “Καίγεται η καρδιά του” για κάθε έναν πιστό Χριστιανό που υποφέρει. Είναι πολύ σημαντικό σε μια δύσκολη στιγμή να συμπονάνε οι άνθρωποι, είναι όμως πιο σημαντικό να σε συμπονά και να σου συμπαραστέκεται ένας Άγιος. Και αυτός ο Άγιος να είναι ο επιστήθιος φίλος και ηγαπημένος του Ιησού Χριστού. Ας ανοίξουμε την καρδιά μας και να τον παρακαλέσουμε να μας γλιτώσει από το μαρτύριο και τα βάσανα που βιώνουμε και μας γονατίζουν.”

Ο Σεβασμιώτατος μετέφερε επίσης τις ευχές και ευλογίες του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου στον Ποιμενάρχη της Μητροπόλεως Περιστερίου Χρυσόστομο, καθώς και σε όλους τους πιστούς μικρούς και μεγάλους, λέγοντας **“Ο Πατριάρχης μας, μετά από μια επίσκεψη στις Μητροπόλεις της Θράκης, επέστρεψε στον δικό του Γολγοθά και στον Σταυρό του, την Κωνσταντινούπολη.** Και από εκεί στέλνει την αγάπη του και την ευλογία του και το Φως της Μητέρας Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως προς όλους”

Τον Άγιο Προικοννήσου, ευχαρίστησε για την τιμή ο προϊστάμενος του Ναού, Αρχιμ. π. Χερουβείμ Μεστούσης και του ευχήθηκε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος να τον ενδυναμώνει στο συγγραφικό και κηρυκτικό του έργο.

Έψαλλε ο Πρωτοψάλτης του Ναού Ζαχαρίας Κοντοφρύδης με την πολυμελή του χορωδία.

του Σπύρου Παπαγεωργίου





© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου







© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου





© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου











© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου

Ἦχος α' Γερμανοῦ
Ποταμοὶ θεολογίας, ἐκ τοῦ
τιμίου σου στόματος
ἀνέβλυσαν Ἀπόστολε, ἐξ
ῶν ἡ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ
αρδευομένη, προσκυνεῖ
ορθόδοξως Τριάδα
ομοούσιον, ἦν καὶ νῦν
αἴτησαι, Ἰωάννη θεολόγε,
στηριχθῆναι, καὶ σωθῆναι
τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου





© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου



© Σπύρος Παπαγεωργίου









© Σπύρος Παπαγεωργίου