

Κλίμαξ (4)

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία](#) / [Ορθόδοξη πίστη](#)



(Βασισμένο σε κείμενο του Αγίου Ιωάννη του Σιναίτη περί Αποταγής)

Ο άνθρωπος ο ασεβής
θητή είναι , οντότης
και αποφεύγει τη ((Ζωή)),
ως άθλιος, στρατιώτης....

Αγνόησε το Δημιουργό

το Μέγιστο Σωτήρα,
και βάδισε εις τη ζωή,
δίχως καμιά ελπίδα....,

Ανύπαρκτο τον θεωρεί,
και ας ζει τούτος, αιώνια,
και χαραμίζει τη δωρεά,
μέσα στα καταχθόνια.....

Παράνομος και αγνώμονας
και με πανάθλια σκέψη,
θα προσπαθήσει του Θεού
τον νόμο να διαστρέψει...

Ξάφνου τα μάτια έριξα
στο τέλος , που δε ξέρω,
είπα να πάψω μια στιγμή,
με μάταια, να υποφέρω..

Μες τις παγίδες διάβηκα
τον άθλιο μου βίο,
τον θόρυβο ψηλάφισα
σε πειρασμούς , σε ((κρύο))....

Με δύναμη αγωνίστηκα
κόντρα στην άθλια φύση,
να ζήσω, με εγκράτεια,
να πάρω απ, το ((μελίσσι).....

Αυτά που εκπέμπουν ομορφιά,
και μαρτυρούν , αγάπη
και τα αφήνει ο Ύψιστος,
δώρο στον αποστάτη....

Όσα με αγάπη ο Θεός
έχει σε εμάς χαρίσει,
μόνο τυφλός και αχάριστος,
μπορεί να τα αγνοήσει...

Νοστάλησα , Θεού φιλί
σέρνομαι πάνω στο σκαλί
κάνω το πρώτο βήμα,
να πάψω να είμαι θύμα....

Βλέπω θρησκείες ένα σωρό.
τον ίδιο σέρνουνε χορό,

εκεί θε να βρεθούμε,
στο τέρμα, θα χαθούμε.....

Εμπρός προβάλει, η επιγραφή
θέληση για αποταγή,
να μην υπάρξει επιστροφή,
και επέλθει η καταστροφή....

Είναι για όσους τη ζωή
θέλουν για να τη ζήσουν
τη σωτηρία τους ζητούν,
όπου και εάν ελπίσουν...

Πιστών και απίστων, μέλημα
δικαίων και αδίκων,
των ευσεβών και ασεβών
σε όποιο και ζούνε , ((οίκο))...

Των απαθών , των εμπαθών
στην έρημο , στο πλήθος,
των αγραμμάτων, και σοφών,
Θεοσοφίας , λίθος.....

Των υγιών, των ασθενών ,
νέων και υπεργύρων.

Των κοσμικών, εγκρατευτών,
τέλος των Καλογήρων.....

Ύπαρξης είναι λογική ,
γνωρίζει την αγάπη,
και η καρδιά θα φτερουγεί ,
μακριά απ, την απάτη

Αποταγή , απ, τον παλαιά
που σε κρατούν στα ξένα,
εδώ ο Θεός, όπου και πας,
έλα, λέει στον καθένα...

Και εις εκλεκτούς λαλεί,
κρυφά μες, την καρδιά,
απόταξε τα κοσμικά,
έλα στην ησυχία....

Και με Θεού συνέργεια
θα ιδείς την παρουσία,
αυτή η θρησκεία , γεύεται

αυτή είναι η ουσία...

Σαν Χριστιανός, ας μιμηθείς

το βίο του Κυρίου,

και βάδισες ολοταχώς,

μακράν του μαρτυρίου...

Μνάσων ο Παλαιός Μαθητής