

22 Ιουλίου 2014

Λόγοι και νουθεσίες σοφών ανθρώπων

/ [Γενικά Θέματα](#) / [Ορθόδοξη πίστη](#) / [Πεμπτουσία· Ορθοδοξία-Πολιτισμός-Επιστήμες](#)





Καλύτερα ο κόσμος να σε ξέρει ως αμαρτωλό, παρά ο Θεός να σε ξέρει ως υποκριτή. (Ανώνυμος)

Εάν η αδιαφορία για τούς άλλους είναι αξιοκατάκριτη, πολύ περισσότερο είναι αξιοκατάκριτη η αδιαφορία για τα παιδιά μας (Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος)

Η μέρα μας, μια συνεχής εξερεύνηση. Στα βουνά τής αγάπης. (Ανώνυμος)

Όπως και στο σπίτι με κακή στέγη διεισδύει το νερό, έτσι και στο αδύνατο μυαλό διεισδύει η επιθυμία.

Ευτυχία δεν είναι να κάνεις πάντα αυτό που θέλεις, αλλά να θέλεις πάντα αυτό που κάνεις (Λέων Τολστόϊ)

Φοβερή είναι η φτώχεια, πιο φοβερός όμως ο άδικος πλούτος. (Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος)

Εκείνος που μιλάει, επειδή το θέλει ο Θεός, καλά κάνει. Και εκείνος που σιωπά, γιατί το θέλει ο Θεός, επίσης καλά κάνει. (Αββάς Ποιμήν)

Από την αγάπη προς τον αδελφό έρχεται η χάρις, και δια της αγάπης προς τον αδελφό φυλάγεται. Εάν όμως δεν αγαπούμε τον αδελφόν, τότε και η αγάπη του Θεού δεν έρχεται στην ψυχή, ένεκα της κατακρίσεως η του μίσους προς τον αδελφό. (Άγιος Σιλουανός)

Εάν ήμασταν απλοί σαν τα παιδιά, ο Κύριος θα έδειχνε σ' εμάς τον παράδεισο, θα εβλέπαμεν Αυτόν εν τη δόξη των Χερουβίμ και των Σεραφίμ και πασών των επουρανίων δυνάμεων και των Αγίων. Αλλά δεν είμαστε ταπεινοί, και για αυτό βασανίζουμε και τούς εαυτούς μας και τούς άλλους, όσοι ζουν μαζί μας. (Άγιος Σιλουανός)

Ο άρρωστος άνθρωπος κάνει άρρωστες κοινωνίες και οι άρρωστες κοινωνίες αρρωσταίνουν χειρότερα τους ανθρώπους. (αρχιμ. Γεώργιος Καψάνης)

Η πόρτα του ουρανού είναι η ταπείνωση. Και οι Πατέρες μας, περνώντας με χαρά μέσα από πολλές καταφρονήσεις, μπήκαν στην πόλη του Θεού. (Αββάς Ιωάννης)

Ελπίζω να προσδεύσετε σε αρετές. Κι αυτό θα συμβεί αν ζήσετε με προσοχή και δεν αμελείτε την προσευχή του Ιησού. Γιατί είναι το κεφάλαιο και η αρχή όλων των αρετών. Τίποτα δεν μπορεί να προφυλάξει τόσο την ψυχή από την είσοδο του πονηρού δαίμονα όσο η νοερά προσευχή του Ιησού και η θερμή ικεσία. (Γέροντας Ιλαρίων)

Προσέξτε την συνείδησή σας, που είναι η φωνή του Θεού και η φωνή του Αγγέλου φύλακά σας. Μη αμελήσετε να φροντίζετε για την συνείδησή σας, διότι μπορεί να την χάσετε. μπορεί να καταφρονηθή και να γίνει άχρηστη, και τότε πια δεν θα είναι η φωνή του Θεού. (Στάρετς Ζαχαρίας)

Πηγή: imverias.blogspot.gr