

Η Πάτρα υπεδέχθη ευλαβικά τη σεπτή εικόνα της Παναγίας των Νοτενών

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



Πλήθη λαού μέ επικεφαλῆς τόν Σεβ. Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο, υπεδέχθησαν τό απόγευμα τῆς Τετάρτης τήν θαυματουργή Εικόνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου πού φυλάσσεται στήν Ἱερά Μονή τῶν Νοτενῶν.

Ἡ κάθοδος τῆς ἱεραῆς Εἰκόνας στήν πόλη τῶν Πατρῶν ἐντάσσεται στό πλαίσιο τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων γιά τά 100 χρόνια ἀπό τά ἐγκαίνια τοῦ μεγαλοπρεποῦς Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Πατρῶν, τῆς ὁμωνύμου ἱστορικῆς καί πολυπληθοῦς ἑνορίας.

Τήν σεπτή Εἰκόνα συνώδευσε ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱεραῆς Μονῆς, Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἱερώνυμος Διαμαντόπουλος.

Ἡ ὑποδοχή πραγματοποιήθηκε πλησίον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὅπου ἀνέμεναν ὁ Μητροπολίτης μέ ὄλους τούς Ἱερεῖς τῆς πόλεως καί πλήθη λαοῦ. Ἰδιαίτερα συγκινητικές ἦταν οἱ ἐκδηλώσεις εὐλαβείας τῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἔβλεπαν τήν Παναγία μας μέ μύρα καί ρόδα.

Στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Τριάδος ἐτελέσθη μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός, κατά τόν ὁποῖο ὠμίλησε ἐπικαίρως ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος.

Ἡ Ἱερά Εἰκόνα θά παραμείνη στήν Πάτρα ἕως τήν Κυριακή 13 Ἰουλίου, ἐνῶ καθ' ὅλη τήν διάρκεια τοῦ εἰκοσιτετραώρου θά τελοῦνται Ἱερές Ἀκολουθίες, μέ ἀποκορύφωμα τήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία τό πρωί τῆς Κυριακῆς χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου.

Τό ἱστορικό Μοναστήρι τῆς Παναγίας τῶν Νοτενῶν εὐρίσκεται πάνω ἀπό τό χωριό Σκιαδᾶ τῆς Τριταίας Ἀχαΐας, καί μετά ἀπό σοβαρές ζημιές πού ὑπέστη ἀπό τούς σεισμούς τοῦ 2008, ἀνακαινίζεται ἐκ βάθρων μέ τήν προσωπική ἐπίβλεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομου. Ἐκεῖ εἶχε ἀσκητεύσει ὁ Ὅσιος πατήρ ἡμῶν Ἰωακείμ, ὁ Νέος Ἀσκητής (17ος-18ος αἰ.), καταγόμενος ἀπό τό χωριό Σκιαδᾶ. Στήν Μονή φυλάσσονται τά ἱερά του Λείψανα, ἐνῶ λίγο πιό πάνω διασώζεται τό σπήλαιο τῶν ἱερῶν ἀσκητικῶν του ἀγώνων, ὅπου κάθε χρόνο τήν ἡμέρα τῆς μνήμης του (3 Ἰουλ.) τελεῖται Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στήν Πάτρα ἀνεγείρεται μέ πρωτοβουλία τοῦ Σεβασμιωτάτου μεγαλοπρεπῆς Ναός πρὸς τιμὴν τοῦ Ὁσίου Ἰωακείμ στήν περιοχή τῆς Ἀγυῖας, ὥστε νά καταστή ἄκόμη πιό γνωστός ὁ τοπικός μας Ἅγιος.











Πηγή: synodoiporia.blogspot.gr