

Μόνο εν Χριστώ ο άνθρωπος μπορεί να είναι ο εαυτός του

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία](#) / [Θεολογία και Ζωή](#) / [Ορθόδοξη πίστη](#)





Μόνο στην ένωσή του με τον Χριστό ο άνθρωπος βρίσκει την πληρότητα της ύπαρξής του.

Βρίσκει την ακεραιότητα και την ολοκλήρωση της φύσης του.

Βρίσκει το αληθινό νόημα του προορισμού του.

Την τελειότητα της δράσης του και της όλης ζωής του.

Μόνο εν Χριστώ ο άνθρωπος μπορεί να είναι ο εαυτός του.*1

Μπορεί να είναι πλήρως άνθρωπος.

Μπορεί να πραγματώνει την αληθινή του φύση σε όλες της τις διαστάσεις.

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός λέγει ότι δια του Χριστού ανακαινίζεται η φύση μας στο σύνολό της,

Δεδομένου ότι εκ φύσεως ο άνθρωπος είναι θεοκεντρική ύπαρξη μόνο στρεφόμενος προς τον Θεό γίνεται πραγματικά άνθρωπος.

Μόνο με την πλήρη ένωσή του με τον Χριστό ο άνθρωπος μπορεί να είναι “όντως άνθρωπος”.....φυσιολογικός άνθρωπος και να βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους υγείας.*2

Όπως γράφει ο άγιος Γρηγόριος Παλαμάς: [Η] προς [τον Χριστόν] αφομοίωσι ταυτόν (εστί) ειπείν υγιεία ψυχής και τελείωσι”.

Από το βιβλίο: Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΉ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Τόμ. Α΄, σελ. 38
JEAN CLAUDE LARCHET, ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ

Ερμηνευτικά σχόλια: *1. Το κυρίαρχο σύνθημα των ημερών: “Να είσαι ο εαυτός σου” μόνο μέσα από την ένωση του ανθρώπου με τον Χριστό μπορεί να βρει ορθή εφαρμογή. Όλα τα άλλα μέσα που αθρόα προτείνονται αποδεικνύονται κατ’ανάγκη επικίνδυνες παγίδες του πονηρού. Πελαγοδρομούν οι σύγχρονοι άνθρωποι μέσα στην ανασφάλεια, το κενό και την απελπισία τους συχνά, αναζητώντας αμφίβολουσ τρόπους σωτηρίας, όταν ο μόνος σωστός δρόμος είναι άριστα οριοθετημένος από την Ορθόδοξη Εκκλησία και τη διδασκαλία των Αποστόλων και των Πατέρων. Έξω από την Εκκλησία το “Να είσαι ο εαυτός σου” δέχεται παρερμηνείες. Ακροβατούν οι άνθρωποι θεωρώντας πως πρέπει να γίνεται το δικό τους θέλημα, αφήνοντας τα πάθη τους να εκδηλώνονται άκομψα, ώστε δήθεν να μην καταπιέζονται σύμφωνα με τη σύγχρονη ψυχολογία. Εγωϊστική και αναποτελεσματική μέθοδος που οδηγεί σε συγκρούσεις και αδιέξοδα, ενώ δεν βοηθάει τον άνθρωπο να γίνει καλύτερος και να καλλιεργήσει τις αρετές επιτελώντας τον σκοπό του που είναι η θέωση.

*2. “Μόνο με την πλήρη ένωσή του με τον Χριστό ο άνθρωπος μπορεί να είναι φυσιολογικός και να βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους υγείας”. Για τον σκοπό αυτό η Ορθόδοξη Εκκλησία διαθέτει όλα τα αγιαστικά και σωστικά μέσα. Υπάρχει πλούτος και ποικιλία μέσων που αγιάζουν την ψυχή και τη ζωή του ανθρώπου. Τόσος ώστε ποτέ δεν πλήττει αλλά κυλά μέσα στη χαρά του Χριστού και εξαγιαζεται. Από το κεράκι και την προσευχή μέχρι τα μυστήρια (εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία, ευχέλαιο) τις ιερές ακολουθίες, τους ψαλμούς, τα αποστολικά και ευαγγελικά αναγνώσματα, τις ευχές, τη διακονία, τη φιλανθρωπία, τα προσκυνήματα, την παρακολούθηση ομιλιών αγίων γερόντων και τα τόσα άλλα

μέσα που κατακλύζουν και το διαδίκτυο σήμερα σε ορθόδοξες ιστοσελίδες. προκύπτει ότι ο άνθρωπος που βρίσκει αληθινά τον Χριστό δεν γίνεται να πλήξει ή να τελματώσει. Αντίθετα ακολουθώντας τον δρόμο της Ορθοδοξίας ομορφαίνει τη ζωή του και τη νοστιμίζει με το άλας της χάρης του Αγίου Πνεύματος.
http://agiopneumatika.blogspot.gr/2014/06/blog-post_3932.html

Πηγή: hristospanagia3.blogspot.gr