

Φωτογραφίζονται για πρώτη φορά μαζί και κάνουν στάση σε όμορφες αναμνήσεις

/ [Γενικά Θέματα](#) / [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#) / [Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός](#)



Οι «ομηρικοί» καβγάδες τους για την προνομιακή θέση στο αυτοκίνητο, τότε που πήγαιναν σχολείο, τα φοιτητικά τους χρόνια και οι ατελείωτες εξορμήσεις στην αγαπημένη τους φύση, για μάζεμαμανιταριών, ψάρεμα ή κυνήγι. Ο υπουργός Παιδείας, Κώστας Καδής, μαζί με τα αδέρφια του Σάββα και Παύλο, κάνουν στάση σε όμορφες αναμνήσεις, αποκαλύπτοντας το απίστευτο δέσιμο που υπάρχει μεταξύ τους.

Οι «ομηρικοί» καβγάδες τους για την προνομιακή θέση στο αυτοκίνητο, τότε που πήγαιναν σχολείο, τα φοιτητικά τους χρόνια και οι ατελείωτες εξορμήσεις στην αγαπημένη τους φύση, για μάζεμαμανιταριών, ψάρεμα ή κυνήγι. Ο υπουργός Παιδείας, Κώστας Καδής, μαζί με τα αδέρφια του Σάββα και Παύλο, κάνουν στάση σε όμορφες αναμνήσεις, αποκαλύπτοντας το απίστευτο δέσιμο που υπάρχει μεταξύ τους. Να υποθέσω πως μετά την υπουργοποίηση του Κώστα Καδή, δεν συναντιέστε τόσο συχνά; Κώστας: Η αλήθεια είναι πως δεν βρισκόμαστε, όσο θα θέλαμε. Ιδιαίτερα μετά την υπουργοποίησή μου, έγινε ακόμη πιο δύσκολο. Μακάρι, να είναι καλά οι γονείς μας, που διοργανώνουν οικογενειακές συνάξεις, τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Παύλος: Και σ' αυτές είμαστε μαζί με τις συζύγους και τα παιδιά μας. Συνήθως, όμως, το χειμώνα, οι τρεις μας, με τον πατέρα μας, πάμε για κυνήγι ή κάνουμε εξορμήσεις στη φύση. Σάββας: Η φύση παίζει σημαντικό

ρόλο στη ζωή μας, από τότε που ήμασταν μικροί. Και αυτή η σχέση, μας έχει δέσει και ως οικογένεια. Παρόλο που ο καθένας έχει τις δικές του παρέες, υπάρχουν στιγμές που τις θεωρούμε ιερές και θέλουμε να είμαστε όλοι μαζί. Και ο πατέρας μας -που είναι 76 χρονών- δόξα τω Θεώ, μας ακολουθεί ή καλύτερα τον ακολουθούμε. Κώστας: Εμένα αυτή η αγάπη προς τη φύση, με οδήγησε να ασχοληθώ μαζί της και στο επιστημονικό μου πεδίο. Η δουλειά μου, τα τελευταία χρόνια, είχε σχέση με το περιβάλλον και τη διατήρηση διάφορων απειλούμενων ειδών. Πάντα, επιδίωκα να είμαι κοντά στη φύση. Μερικές φορές, πάμε για ψάρεμα ή για μάζεμαμανιταριών. Βάζετε άτυπες κόντρες μεταξύ σας, για το ποιος θα ψαρέψει τα περισσότερα ψάρια ή για το ποιος θα μαζέψει τα πιο πολλάμανιτάρια; Παύλος: Στο ψάρεμα, δεν τίθεται θέμα. Υπερτερεί ο Σάββας και σταμανιτάρια με διαφορά ο πατέρας μας. Κώστας: Γενικότερα, πειράζει ο ένας τον άλλον. Όταν για παράδειγμα ο ένας από μας βρειμανιτάρια, οι υπόλοιποι αρχίζουν να τραγουδάνε πάνω στο βουνό, δημιουργώντας μια ωραία ατμόσφαιρα. Έχετε και άλλα κοινά ως χαρακτήρες; Κώστας: Ο καθένας έχει τη δική του προσωπικότητα. Μας διακρίνουν, ωστόσο, ορισμένες κοινές αρχές, τις οποίες διδαχθήκαμε από τους γονείς μας, όπως την αξιοκρατία και την εντιμότητα. Παύλος: Το ίδιο ισχύει και για την αξιοπρέπεια, την αμεροληψία και την αντικειμενικότητα. Σάββας: Η βάση του χαρακτήρα και των τριών μας έχει αυτά τα στοιχεία, αλλά ο επαγγελματικός τομέας του καθενός, του έδωσε και ορισμένα διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ο Κώστας, παρόλο που είναι υπουργός, είναι περισσότερο συγκρατημένος και συνεσταλμένος, ο Παύλος λόγω της τηλεόρασης είναι πιο εξωστρεφής, ενώ εγώ που είμαι γιατρός μπορεί να υψώσω πιο εύκολα τον τόνο της φωνής μου (γέλια). Εμφανισιακά, όμως, εμένα και τον Κώστα, μας μπερδεύουν. Μια φορά, ένας ασθενής τον βρήκε στους διαδρόμους του Αρεταίειου -όπου εργάζομαι- και του είπε: «Γιατρέ, μου έκανες μια κολονοσκόπηση και δεν κατάλαβα τίποτα». Στην ορκωμοσία του Κώστα, πάλι, κάποιος μου ανέφερε: «Κύριε υπουργέ, το αυτοκίνητό σας». Και του απάντησα: «Εγώ είμαι γιατρός, όχι υπουργός». Ορισμένοι, κιάλας, μας ρωτάνε αν είμαστε δίδυμοι.

Ποιος είναι ο μεγαλύτερος και ποιος ο μικρότερος; Σάββας: Εγώ είμαι ο μεγάλος, ο Κώστας ο μεσαίος και ο Παύλος ο μικρός. Παύλος: Με δυο χρόνια διαφορά ο ένας από τον άλλον. Σημείωσε, πως ο καθένας μας έχει οκτώ χρόνια διαφορά από τη σύζυγό του. Επίσης, τόσο η Στέλια και η Μαρίνα -σύζυγοι του Σάββα και του Κώστα, αντίστοιχα- όσο και η σύζυγός μου Δημητριάνα, κατάγονται από την Πάφο. Όπως βλέπεις, έχουμε και άλλα κοινά. Ποιος ήταν ο πιο σκανδαλιάρης; Παύλος: Εγώ. Βέβαια και ο Σάββας ήταν άτακτος, μέχρι ενός σημείου. Σάββας: Ο Κώστας, πάντως, ήταν ο πιο ήσυχος. Ποιος ήταν ο αριστούχος, που οι γονείς σας τον έφερναν ως καλό παράδειγμα; Παύλος: Ο αριστούχος πάντα ήταν ο Σάββας, αλλά ουδέποτε οι γονείς μας τον έφεραν ως παράδειγμα. Το ίδιο ισχύει και για τον Κώστα. Και εγώ ήμουν πολύ καλός μαθητής, αλλά όχι σαν αυτούς. Η επίδοσή μας, άλλωστε, ήταν αποτέλεσμα του τι έκανε ο καθένας στο σχολείο. Ο Σάββας διάβαζε πάρα πολύ. Ο Κώστας ήταν επίσης μελετηρός και οργανωμένος, ενώ εγώ διάβαζα το πρώι στο αυτοκίνητο. Σάββας: Οι γονείς μας, όμως, δεν μας

συγκρίνανε. Θεωρείτε πως ταλαιπωρήσατε τους γονείς σας; Κώστας: Δεν μπορείς να φανταστείς πόση τεστοστερόνη υπάρχει σ' ένα σπίτι, με τρία αγόρια στην εφηβεία, που παράλληλα είναι πολύ δυναμικές προσωπικότητες. Υπήρχε έντονος ανταγωνισμός μεταξύ μας, που πλέον μας έχει αφήσει ένα απέραντο δέσιμο. Μεγαλώσατε σε αυστηρό περιβάλλον; Σάββας: Μόνο σε ό,τι αφορούσε θέματα αρχής. Υπήρχαν ορισμένοι συμμαθητές μας που θεωρούσαν πως βρισκόμασταν σε προνομιακή θέση, επειδή ο πατέρας μας εργαζόταν στο σχολείο μας ως καθηγητής. Κάτι τέτοιο όμως, δεν ίσχυε σε καμία περίπτωση. Δεν θα ξεχάσω, που μια μέρα ο πατέρας μας, δεν μου επέτρεψε να πάω στο σχολείο -εμένα μου άρεσε τόσο, που δεν απουσίασα ποτέ- επειδή δεν είχα κουρευτεί. Έλεγε πως δεν μπορούσε να κάνει παρατήρηση στους άλλους μαθητές και εμένα να μου επιτρέπει να κυκλοφορώ έτσι. Κώστας: Μάλιστα, ουδέποτε ρώτησε για την πρόοδό μας, όταν πηγαίναμε στο ίδιο σχολείο μαζί του. Προτιμούσε να έρχεται η μητέρα μας, που εργαζόταν σε άλλο σχολείο, γιατί δεν ήθελε να θεωρήσει κανείς πως παρεμβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο στη δουλειά των συναδέλφων του.

Οι σπουδές σας, σας βρήκαν μαζί; Σάββας: Εγώ έζησα επτά χρόνια στην Αυστρία και δεκατρία στην Αγγλία. Έμεινα συνολικά, 20 χρόνια στο εξωτερικό, ενώ ο Κώστας και ο Παύλος, σπούδαζαν μαζί στην Αθήνα. Παύλος: Μάλιστα, ήμασταν και συγκάτοικοι. Εσείς που μένατε στο ίδιο σπίτι, τσακωνόσασταν για τις δουλειές του σπιτιού; Παύλος: Τις μοιραζόμασταν. Κώστας: Μπορείς να είσαι ειλικρινής. Παύλος: Οι υποχρεώσεις του Κώστα ήταν περισσότερες, ειδικά όταν έκανε το διδακτορικό του, οπότε ενδεχομένως εγώ να ασχολούμουν λίγο περισσότερο. Κώστας: Εγώ όμως, έκανα κάπως περισσότερη δουλειά στο μαγείρεμα. Και στους τρεις, μέχρι σήμερα, αρέσει να χαλαρώνουμε ψήνοντας στα κάρβουνα. Παύλος: Δυστυχώς, όμως, δεν πήραμε από τη μητέρα μας, που φτιάχνει υπέροχα φαγητά. Το δέσιμο που υπάρχει μεταξύ σας, προσπαθείτε να το καλλιεργήσετε και στα παιδιά σας; Παύλος: Αυτό συμβαίνει, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Σάββας: Τα παιδιά μας είναι σαν να ζουν μαζί. Παύλος: Ειδικά, τα καλοκαίρια που μαζευόμαστε όλοι μαζί στο εξοχικό των γονιών μας, την «Εστία», στο Λυθροδόντα. Για πέστε μου κάτι άλλο. Δώσατε καμιά συμβουλή στον Κώστα, όταν σας ανακοίνωσε την υπουργοποίησή του; Σάββας: Την πρώτη ή τη δεύτερη φορά (γέλια). Παύλος: Την πρώτη φορά, ήταν πρωτόγνωρο για όλους μας. Ήταν μεγάλη έκπληξη. Τη δεύτερη φορά, χαρήκαμε ιδιαίτερα λόγω της εμπλοκής των γονιών μας στον τομέα της εκπαίδευσης. Η δεύτερή μας σκέψη, ήταν πως πρέπει να κολυμπήσει σε πολύ βαθιά νερά και μακάρι να βγει νικητής. Σάββας: Εγώ την πρώτη φορά, νόμιζα πως αστειευόταν. Τη δεύτερη φορά, δεν ήταν έκπληξη, γιατί ακουγόταν έντονα το όνομά του. Και το θεωρήσαμε πολύ τιμητικό, λόγω του υπόβαθρου της οικογένειάς μας. Ποιος το περίμενε ότι οι γονείς μας, μετά από 35 και πλέον χρόνια στην εκπαίδευση, θα είχαν μια μέρα σπίτι τους τον υπουργό Παιδείας.

Εσείς κ. υπουργέ, πώς αισθανθήκατε με το διορισμό σας; Είναι τεράστια πρόκληση να μπορεί κανείς να συμβάλει στη διαμόρφωση πολιτών με γνώσεις, δεξιότητες, υπευθυνότητα, ήθος και γενικότερα με ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Γι' αυτό και αισθάνομαι το βάρος της ευθύνης που έχω αναλάβει. Μου δίνεται η ευκαιρία

να προσφέρω σε έναν χώρο που υπηρέτησαν πιστά οι γονείς μου, όπως και εγώ ως πανεπιστημιακός. Και αυτή μου η εμπειρία, με κατευθύνει στο να αντιμετωπίζω τα εκάστοτε προβλήματα, με μια τεχνοκρατική προσέγγιση. Μαζί με τους συνεργάτες μου, βάζουμε σαφείς στόχους και χρονοδιαγράμματα, ενώ έχουμε αναθέσει σε αρμόδια άτομα και υπηρεσίες, την υλοποίησή τους. Τυχαίνει όσοι γνωρίζουν τη σχέση σας με τον υπουργό Παιδείας, να σας ζητήσουν να μεσολαβήσετε για κάποιο ζήτημά τους; Παύλος: Μερικές φορές, ναι. Το μεγαλύτερο στοίχημα που έχει να κερδίσει ο Κώστας είναι η αποκέντρωση του υπουργείου. Γι' αυτήν, θυσιάζει ολόκληρες ώρες. Και θα έρχομαι εγώ να τον φορτώνω με τα προβλήματα του καθενός, που θέλει να δει τον υπουργό, ενώ υπάρχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες; Σάββας: Εγώ αντιμετώπισα τεράστιο πρόβλημα στην προηγούμενη θητεία του Κώστα ως υπουργού Υγείας. Υπήρχαν ασθενείς που έκλειναν ραντεβού στο ιατρείο μου και όταν τους ρωτούσα ποιο είναι το πρόβλημα, μου απαντούσαν πως ήθελαν να δουν τον υπουργό. Πραγματικά, γινόμουν έξαλλος. Πέρασα οκτώ εφιαλτικούς μήνες. Δεν μεσολάβησα ποτέ, αλλά παρέπεμψα ορισμένα ζητήματα στον Κώστα, λόγω του ανθρωπιστικού χαρακτήρα του υπουργείου Υγείας και της ευαισθησίας μου ως γιατρού. Πάντοτε, στο πλαίσιο να μην αδικηθεί κάποιος άλλος. Και τώρα αν κρίνω πως πρόκειται για ένα σοβαρό ζήτημα, απλά το αναφέρω στον Κώστα και τελειώνει ο ρόλος μου εκεί. Παύλος: Όσο περνά ο καιρός, αυτά τα τηλεφωνήματα αραιώνουν. Νομίζω πως σ' αυτό συντείνει το γεγονός πως όλη η οικογένεια τηρεί την ίδια στάση. Κώστας: Σιγά-σιγά, ο κόσμος κατανοεί πως λειτουργούμε στο πνεύμα της ηθικής δεοντολογίας. Έχω τονίσει στους συνεργάτες μου πως τους συγγενείς και τους φίλους μου, θα τους βλέπουν όπως και τον υπόλοιπο κόσμο. Χωρίς καμία εξαίρεση! Info: Ο υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Κώστας Καδής, είναι παντρεμένος με τη Μαρίνα Μιχαηλίδου Καδή, περιβαλλοντολόγο και συγγραφέα παιδικής λογοτεχνίας. Ο Σάββας Καδής, ιατρός-γαστρεντερολόγος στο Αρεταίειο Νοσοκομείο, είναι παντρεμένος με τη γιατρό-ενδοκρινολόγο Στέλια Ιωαννίδου Καδή. Ο Παύλος Καδής, δημοσιογράφος-αρχισυντάκτης της αθλητικής υπηρεσίας του ANTI, είναι παντρεμένος με τη Δημητριάνα Δημητρίου Καδή, δημοσιογράφο και λειτουργό επικοινωνίας και διαφήμισης.

Φωτογραφίες: Παναγιώτης Μηνά Περιοδικό: Down Town, Τεύχος 397

Πηγή: like.philenews.com