

29 Νοεμβρίου 2009 - Κυριακή ΙΓ΄ Λουκά (εορτές αγίων - απόστολος - ευαγγέλιο)

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία / Θεολογία και Ζωή](#)

Μνήμη του αγίου μάρτυρος Παραμόνου και των συν αυτώ τριακοσίων εβδομήκοντα μαρτύρων· του αγίου μάρτυρος Φιλουμένου, του εν Αγκύρα· του αγίου ιερομάρτυρος Διονυσίου, επισκόπου Κορίνθου· του αγίου ιερομάρτυρος Ιωάννου, του εκ Δαμασκού και εν Περσίδι μαρτυρήσαντος· του αγίου Νικολάου, αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης (160)· των αγίων έξι μαρτύρων, ούς διωκομένους, πέτρα ραγείσα υπεδέξατο· του αγίου μάρτυρος Ουαλεριανού· του αγίου Φαίδρου, ρητίνης ζεούσης καταχεθείσης αυτώ τελειωθέντος· του οσίου Παγκοσμίου· του οσίου πατρός ημών Πιτυρού· του οσίου Μάρκου· του αγίου Νεκταρίου, του Υποτακτικού της Λάυρας των Σπηλαίων του Κιέβου (12ος αι.)· του αγίου ιερομάρτυρος Αβίβου, επισκόπου Νέκρεζι, εν Γεωργία· του αγίου ιερομάρτυρος Σατουρνίνου, πρώτου επισκόπου Τουλούζης.

Ο Απόστολος

Σας παρακαλώ, λοιπόν, και σας εξορκίζω εγώ, ο οποίος είμαι φυλακισμένος και αλυσοδεμένος δια το όνομα του Κυρίου, να ζητήτε και να συμπεριφέρεσθε, όπως ταιριάζει εις την υψηλήν κλήσιν, με την οποίαν έχετε προσκληθή από τον Θεόν.

Δηλαδή να ζητήτε και να φέρεσθε με κάθε ταπεινοφροσύνην και πραότητα, με ανοχήν απέναντι των άλλων και μεγαλοκαρδίαν, ανεχόμενοι ο ένας του άλλου τας αδυναμίας με αγάπην, να επιμελήσθε και να αγωνίζεσθε να διατηρήτε την ενότητα, με την οποίαν το Πνεύμα το Αγιον σας έχει συνδέσει, έχοντες ως σύνδεσμον την ειρήνην, η οποία θα βασιλεύη μεταξύ σας και θα σας ενώνη εις ένα πνευματικόν σώμα. [\(περισσότερα...\)](#)