

## Μνήμη του Αγίου Πάππου, επισκόπου Χύτρων (3 Ιουνίου)

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία / Συναξαριακές Μορφές](#)



Η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη των μαρτύρων Λουκιλλιανού και Παύλης, του οσίου Αθανασίου και του οσίου Πάππου επισκόπου Χύτρων του ομολογητού.

Ο όσιος Αθανάσιος από νεαρή ηλικία αφιερώθηκε ολόψυχα στην υπηρεσία της

Εκκλησίας, κηρύττοντας και διαδίδοντας το λόγο του Θεού. Αργότερα ποθώντας την άσκηση, πήγε σε κάποιο μοναστήρι στον ποταμό Σάγορι.

Ο Αθανάσιος εργάσθηκε με ζήλο και αυταπάρνηση για την πνευματική άνθηση της Μονής της μετανοίας του. Με τη βοήθεια του Θεού, γρήγορα η προσπάθειά του είχε θαυμαστά αποτελέσματα. Ο γεμάτος θέρμη και «άλατι ηρτυμένος» λόγος του, το παράδειγμά του, το ήθος του, η αγία ζωή του και οι αδελφικές του παραινέσεις, αλλά και η ολονύκτια προσευχή και ικεσία στο Πανάγαθο και πανοικτήριον Θεό, έφεραν γρήγορα το ποθούμενο αποτέλεσμα. Εν συνεχεία, μετέβη στο μοναστήρι του Τραϊανού, όπου και χειροτονήθηκε πρεσβύτερος. Εκεί συνέγραψε διάφορα εποικοδομητικά συγγράμματα. Εκοιμήθη ειρηνικά σε βαθύτατο γήρας.

Στο Βίο του αγίου Επιφανίου Σαλαμίνας, ο Πάππος αποκαλείται «όσιος ανήρ» και αναφέρεται ότι έχαιρε μεγάλου σεβασμού μεταξύ όλων των επισκόπων, οι οποίοι «τούτον είχαν άπαντες ως πατέρα, διά τε την εν Χριστώ ομολογίαν του και δια τα έτη της επισκοπής. Ην δε και πρόγνωσιν έχων». Δηλ. είχε και το χάρισμα από το Πανάγιο Πνεύμα να προβλέπει τα μέλλοντα.

Ο Επίσκοπος Χύτρων Πάππος ήταν σύγχρονος του επισκόπου Σαλαμίνας Γελασίου. Όταν πέθανε ο Γελάσιος και μετά ο διάδοχός του Οφέλλιος (367 μ. Χ.), όλοι οι Κύπριοι επίσκοποι μαζεύτηκαν στη Σαλαμίνα για να χειροτονήσουν τον νέο επίσκοπο. Παρακάλεσαν τότε τον Πάππο να προσευχηθεί θερμά, γι' αυτό το θέμα αυτό, στο Σωτήρα Χριστό. Ο όσιος Πάππος κλείστηκε στο κελλί του και προσευχόταν θερμά στο Μέγα Αρχιερέα Χριστό, ο οποίος του αποκάλυψε ότι επόμενος Επίσκοπος Σαλαμίνας θα αναδεικνυόταν ο Άγιος Επιφάνιος από την Παλαιστίνη.

Ο Επιφάνιος ήταν μοναχός στην Παλαιστίνη κι είχε έρθει με δυο συντρόφους του μοναχούς στην Κύπρο για να πάρουν την ευλογία του μεγάλου Ιλαρίωνα, που μόναζε σ' ένα σπήλαιο στην περιοχή της Πάφου. Έμειναν κοντά του δυο μήνες και μετά πήραν το πλοίο να επιστρέψουν στην Παλαιστίνη. Όμως τους έπιασε σφοδρή θαλασσοταραχή, που κράτησε τέσσερις μέρες, η οποία τους έβγαλε τελικά στην πόλη της Σαλαμίνας.

Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε ο όσιος Πάππος, υποβοηθούμενος από δυο διακόνους. Ήταν και τρεις επίσκοποι μαζί του. Μόλις προσήγγισαν τον Επιφάνιο, ο Πάππος του είπε να τον ακολουθήσει. Ο Άγιος Επιφάνιος προσπαθούσε να του εξηγήσει ότι είναι μοναχός και όχι κληρικός.

Τότε, ο Άγιος Πάππος του είπε: «κοίτα παιδί μου, μη δώσεις ευκαιρία να κατακριθείς μπροστά στα μάτια αυτών των αγίων πατέρων, όπως εκείνος που

έκρυσε το τάλαντο». Ο Επιφάνιος αρνιόταν και πάλι, αλλά τελικά πέφτοντας στα πόδια του Πάππου τον προσκύνησε, λέγοντας: «Μη θυμώνεις, πάτερ, γιατί αμαρτωλός άνθρωπος είμαι και δεν είμαι άξιος της ιεροσύνης».

Κι όμως ο Επιφάνιος υπηρέτησε άξια ως αρχιεπίσκοπος Σαλαμίνας της Κύπρου και συγκαταλέγεται σήμερα μεταξύ των μεγαλύτερων αγίων της Αποστολικής Εκκλησίας της Κύπρου και της οικουμενικής Εκκλησίας.

Τον επόμενο έτος, το 368, ο άγιος Πάππος κοιμήθηκε εν Κυρίω αισθανόμενος ικανοποίηση για την πνευματική πορεία της Εκκλησίας της Κύπρου, με την παρουσία του Πατέρα και Διδασκάλου, αγίου Επιφανίου, στο πηδάλιο της.

Απολυτίκιο του Αγίου Πάππου, επισκόπου Χύτρων

Ποιμήν μακάριος των Χύτρων γέγονας, Πάππε και είληφας θαυμάτων δύναμιν, δι' ων εδόξασας Θεόν, εν Κύπρω λαμπρώς βιώσας. Όθεν πάντων μνήσθητι, των τιμώντων την μνήμην σου, πλούτον χαριζάμενος, της ζωής της εν Πνεύματι, φυλάττων από πάσης ανάγκης, ταύτην την Νήσον ταις ευχαίς σου.

(Ποιμένας έχεις γίνει ευλογημένος των Χύτρων, Πάππε και έχεις λάβει δύναμη να κάνεις θαύματα, διά των οποίων εδόξασες το Θεό, αφού έζησες με πνευματική λαμπρότητα στην Κύπρο. Επομένως να θυμάσαι όλους τους τιμώντες τη μνήμη σου, χαρίζοντάς τους πνευματικόν πλούτο στη ζωή, φυλάγοντας από κάθε κακουχία με τις ευχές σου αυτήν τη νήσο).



Επιμέλεια: Ε. Μ. Γρ.

**Πηγή:** [churchofcyprus.org.cy](http://churchofcyprus.org.cy)