

## Νέο θαύμα της αγίας Σοφίας της Κλεισουριώτισσας

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία](#) / [Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες](#) / [Θαύματα και θαυμαστά γεγονότα](#) / [Ορθόδοξη πίστη](#)



*Ι. ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ by georgemor from*

Η αγία Σοφία της Κλεισούρας (1883-1974) είναι μία αγία που έζησε ζωή μετανοίας, προσευχής, ασκήσεως και σαλότητας στο μοναστήρι της Παναγίας της Κλεισούρας.

Το μοναστήρι βρίσκεται στο Νομό της Καστοριάς.

Είναι πολλές οι μαρτυρίες αδελφών μας για θαύματα που έκανε η Αγία Σοφία της Κλεισούρας. Ένα από αυτά σας παραθέτουμε σήμερα με την άδεια της αδελφής που το μοιράστηκε μαζί μας και επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία της. Την ευχαριστούμε θερμά που μοιράστηκε την εμπειρία της.

Η αδελφή βαπτισμένη ορθόδοξη αλλά “άπιστη”... απομακρυσμένη από Τον Θεό. Κάποτε ο Κύριος ευλόγησε την μήτρα της με ένα παιδί. Την 2η μέρα του 5ου μήνα κυήσεως η αδελφή μας δεν είχε καμμία ένδειξη κινητικότητας του εμβρύου στη κοιλιά της. Δεν έδωσε πολύ σημασία παρ’ ότι το γεγονός την ανησύχησε κάπως.

Την 3η μέρα η κατάσταση παρέμενε ίδια κι έτσι αποφάσισε να επισκεφτεί τον γιατρό της. Έγινε υπέρηχος και ο γιατρός της έδωσε κάποια περιθώρια ζωής του εμβρύου...την επόμενη μέρα ξαναέκανε υπέρηχο αλλά τα αποτελέσματα δεν ήταν ενθαρρυντικά. Ακολούθησε και 3ος υπέρηχος την επομένη κι εκεί αποφάνθηκαν πως το μωρό είχε πεθάνει και θα έπρεπε να προβούν σε αναγκαστική έκτρωση. Νοσηλεύεται λοιπόν και την επόμενη μέρα οι γιατροί θα έκαναν την επέμβαση...Κάποιος συγγενής της της έδωσε λαδάκι από το καντήλι της Αγίας Σοφίας της Κλεισούρας, σταύρωσε την κοιλιά της και της ζήτησε να προσευχηθεί θερμά. Την επομένη και πριν μπει στο χειρουργείο για την επέμβαση, η αδελφή μας, ζήτησε να της γίνει προηγουμένως νέος υπέρηχος, έχοντας την πεποίθηση πως κάτι άλλαξε...Η Αγία είχε κάνει το θαύμα Της...το μωρό ζούσε!!! Η χαρά τους ήταν απερίγραπτη...το παιδί γεννήθηκε κανονικά είναι κορίτσι και βαφτίστηκε πως αλλιώς; Σοφία!!!

Την ευλογία της Αγίας να έχουμε!!!

Το θαύματα έχουν καθημερινή θέση στην ζωή μας. Η θεία παρέμβαση μας προστατεύει, μας σώζει, μας καθοδηγεί και μας φωτίζει και συμβαίνουν όχι μόνο σε πιστούς αλλά και απίστους, γιατί σε όλους αποκαλύπτεται ο Θεός.



Πηγή: [ixthis-12.blogspot.gr](http://ixthis-12.blogspot.gr)