

11 Σεπτεμβρίου 2019

# **Σχόλια για το πρόσωπο του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού του Αγιορείτου του εκ Πάρου**

[Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες / Αγ. Ιωσήφ Ησυχαστής / Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες](#)

Ὁ  
ὉΣΙ  
ΩΣ

ἸΩ  
ΣΗΦ

Ὁ ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ



ΧΕΙΡ ΜΑΡΙΟΥ ΠΕΛΕΛΗ

✠ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΙΩΣΗΦ ΓΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΒΙΓ' ✠



ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2009



ΟΡΘΟΔΟΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  
«Ο ΑΓΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ  
Ο ΕΝ ΠΑΡΩ Ο ΘΛΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ»

*Ημερολόγιο Πάρου, 2009, αφιέρωμα για Παππού  
Ιωσήφ*

## **Ο γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής ως συνεχιστής του Μοναχικού Πολιτεύματος**

### **Για τον Γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή**

... Δεν καταθέτει μόνο διδασκαλίες και νουθεσίες, αλλά ο λόγος του είναι και προσωπικός και εμπειρικός. Μάλιστα μιλάει και μετά Θάνατον. Απόδειξη το αποτέλεσμα της ζωής του. Η χάρις του μεταφέρεται στα τέκνα του (...). Το εντυπωσιακό δε είναι ότι όλοι οι υποτακτικοί του, όχι μόνον συνέχισαν την παράδοση πού αυτός δημιούργησε, αλλά και έγιναν οι ίδιοι γεροντάδες με πλειάδα νέων μοναχών πού εν πολλοίς βοήθησαν στη σύγχρονη αναγέννηση του Αγίου Όρους...

*† Νικόλαος Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής*

## **Η προσφορά του Γέροντος Ιωσήφ**

Ο Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής είχε γίνει ο απλανής και διακριτικός οδηγός της πνευματικής ζωής. Παρόλο που ήταν διακεκριμένος ησυχαστής, ήταν ταυτόχρονα και ποιμένας που ποίμαινε τις διψα-σμένες για σωτηρία ψυχές (...). Προσευχόταν αόκνως για τα πνευματικά του τέκνα και έδινε για την προκοπή τους όλο τον εαυτό του (...). Έγραψε σε πνευματικό του τέκνο: «Μαζί θα πάμε εις τον Παράδεισον. Και εάν δεν βάλω εσένα, μήτε εγώ δεν καθέζομαι μέ-σα» (...). Η προσφορά του αγίου Γέροντος δεν περιοριζόταν μόνο στο Άγιον Όρος, ούτε μόνο στην Ελλάδα, αλλά είχε οικουμενική διάσταση...

*Αρχιμ. Εφραίμ Καθηγούμενος Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου*

## **Μετέδιδε ουράνια μηνύματα**

Με εκείνα τα γράμματα «συνωμιλούσε» ο Μοναχός [Γέρων Ιωσήφ] του Αγίου Όρους με νοσταλγούς ψυχάς που αναζητούσαν την πνευματική των ολοκλήρωσιν έξω από τα συμβατικά σχήματα ενός ρηχού στοχασμού, μιας χιλιοειπωμένης ηθικής δεοντολογίας, με τας ευλογημένους εκείνας ψυχάς που επιποθούν να φτερουγίσουν έξω από τον κόσμο, προς την απέραντον έκτασιν που κυριαρχείται από την παρουσίαν του Θεού. Και δεν έγραφε διά να «διδάξη» μετέδιδε ουράνια μηνύματα, βιώματα και εμπειρίας μιας άλλης εξωκοσμικής ζωής (...). Συνεχίζει με συνέπειαν την παράδοσιν των Κολλυβάδων, αλλά και των Νηπτικών Πατέρων. Γίνεται διδάσκαλος της νοεράς προσευχής και η σκήτη του φυτώριον πνευματικόν φροντιστήριον Νεοησυχασμού.

*Διονύσιος Μπατιστάτος*

## **Το δώρο της νοεράς προσευχής**

Όπως τα πλήθη των Αγίων που προηγήθηκαν από εκείνον, για να αναφέρουμε μόνον τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά (...) ή ακόμη τον Όσιο Μάξιμο τον Καυσοκαλυβίτη (...), έτσι και ο Γέροντας Ιωσήφ στην προσωπική του ασκητική πορεία πλούσια απήλαυσε τα αγαθά της ισχυρής Της μεσιτείας [της Παναγίας] προς τον Υιόν και Θεόν Της και έλαβε το δώρο της ευχής και την πληθύν των θείων αποκαλύψεων και ουρανίων δωρημάτων που το ακολουθούν, ώστε να

θεβαιωθή απόλυτα για την μεγάλη Της παρρησία και να γράφει: «Ο Υιός Της δεν Της χαλάει το θέλημα...».

*Πρωτοπρεσβύτερος. Γεώργιος Τριαντάφυλλος*

## **Η συνοδεία του Γέροντος Ιωσήφ**

Από την ευλογημένη αυτή συνοδεία του μακαρίου Γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστού προήλθαν άλλες συνοδείες, μικρότερες και μεγαλύτερες. Οι άμεσοι διάδοχοί του έδωσαν πολλούς πνευματικούς απογόνους, ώστε από την πρώτη συνοδεία του Γέροντος να προέρχονται σήμερα περισσότεροι από 800 μοναχοί. Το ευσκίοφυλλο αυτό δένδρο του Γέροντος δημιούργησε δρόσο, αναψυχή, ανάταση, ανανέωση, επιστροφή στις κολλυβαδικές και ησυχαστικές αγιορείτικες ρίζες κι' έδωσε καρπό εύχυμο, δυνατό, ενισχυτικό κι' ευφρόσυνο. Ο αμαθής, ο αφανής, ο άγνωστος με τη μεγάλη αγάπη του στον Χριστό, την υπομονετική κι' επίμονη και μόνιμη θαυμαστή άσκησή του έγινε σοφός, γνωστός, σπουδαίος φιλοκαλικός πατήρ.

*Μοναχός Μωϋσής Αγιορείτης*

**Πηγή:** Ορθόδοξος Χριστιανικός Σύλλογος «Ο Άγιος Αρσένιος ο εν Πάρω ο Θαυματουργός», Μοσχάτο, Ημερολόγιο 2009, Αφιερωμένο στον Γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, 50 έτη από τη κοίμησή του, Στοιχειοθεσία - εκτύπωση: Γραφικές Τέχνες ΑΒΕΛ, Αθήνα 2009.