

Π. Μάρκος-Αντώνιος Κόστα Ντέ Μποργκάρ Πρόσωπο και σταυρός Συζητήσεις με τον π. Δημήτριο Στανιλοάε

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία](#) / [Θεολογία και Ζωή](#) / [Ορθόδοξη πίστη](#)

“Το ζενίθ της αγάπης
ενανθρωπήσαντος Υιού
Θεού έφθασε σ’ αυτό



ω στον Σταυρό του
ο οποίου η αγάπη του
ζί μας. Επειδή πάνω

στον Σταυρό φάνηκε η

του Υιού του Θεού,

καθώς και η πατρική αγάπη του Πατρός Του προς εμάς: Δια του Σταυρού, Πατήρ και Υιός αποδέχθηκαν ακόμη και την οδύνη και τον θάνατο για χάρη μας. Και σ’ αυτό συνίσταται το θαύμα και η δύναμη του Σταυρού που νίκησε τις δυνάμεις του κακού: ανεβήκαμε στο πιο ψηλό επίπεδο αξίας, στο επίπεδο των αδελφών του Υιού του Θεού και των υιών του ουρανού Πατρός. Από εδώ απορρέει η ανάγκη να αποδίδουμε αμοιβαίο σεβασμό και τιμή ο ένας στο πρόσωπο του άλλου.”
“ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΣ” π. Μάρκος-Αντώνιος Κόστα Ντε Μποργκάρ

“Συμπονώ σημαίνει ότι ξεσχίζεται εσωτερικά η καρδιά μου για τους ανθρώπους. Ο

Χριστός είναι μονίμως έτσι. Η αιώνια δόξα Του είναι η δόξα μιας αγάπης που προσφέρεται δωρεάν και ευχαρίστως, για να βοηθήσει τον άλλον. Αληθινά άνθρωποι γινόμαστε όταν δινόμαστε στους άλλους και για τους άλλους από αγάπη. Αυτή η συμπόνια νίκησε και τον θάνατο. Είναι μια αγάπη ισχυρότερη και από τον θάνατο. Πεθαίνοντας στον Σταυρό, ο Χριστός νίκησε τον θάνατο. Γι' αυτό και όλη η εμπειρία της συγγνώμης ταυτίζεται, κατά ποικίλους βαθμούς, με την εμπειρία της Αναστάσεως. Όταν συγχωρώ τον άλλον, όταν εγώ συγχωρούμαι, προχωρώ προς την Ανάσταση. Όλα όσα γνωρίζουμε δια της πίστεώς μας στον Αναστάντα Χριστό, τα καθιστά ενεργά, μέσα από μια εμπειρία ολοένα και πιο έντονη, το Άγιο Πνεύμα, το Οποίο μας βοηθά να αποκαταστήσουμε την κοινωνία δια της αφέσεως. Είναι ανάγκη να νιώθουμε πνευματικά τον σύνδεσμό μας με τον Χριστό. Γευόμενοι κατ' αυτό τον τρόπο την αιώνια ζωή, καθιστούμε παρούσα την οικουμενική ανάσταση, για την οποία ολόκληρη η δημιουργία πρέπει να προετοιμάζεται." " Ο Χριστός θέλησε να δώσει στους ανθρώπους την διαβεβαίωση ότι ο Θεός δεν θέλει να παρέμβει υπέρ του Υιού Του, δεν θέλει να πάρει εκδίκηση για λογαριασμό Του. Ο Θεός μένει ανυπεράσπιστος μπροστά στην απόρριψη που Του επιφυλάσσουν οι άνθρωποι. Δεν υπεραμύνεται του Εαυτού Του. Μπορούσε να παρέμβει, αλλά δεν το θέλει. Θέλει να προσφέρει παράδειγμα, γι' αυτό και υποφέρει και δεν συμπεριφέρεται όπως εμείς οι άνθρωποι. Δεν υπόκειται στην παρόρμηση να αντιδρά. Αγαπά τον Υιό Του, μα δεν Τον προτιμά από τους ανθρώπους. Τον αφήνει στον Σταυρό να συμπάσχει μέσα στην οδύνη." Συγγνώμη και Ανάσταση " Όταν παύσω να κρίνω έναν άνθρωπο, αφού τον συγχωρήσω, αρχίζει να μου γίνεται συμπαθής. Αλλάζει η σχέση μου μαζί του. Το ίδιο κι όταν συγχωρεί ο Θεός. Το αναφέρει συχνά ο άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας. Ο Θεός μας βλέπει σαν παιδιά Του. Βλέπει στο πρόσωπο του Υιού Του τα δικά μας πρόσωπα. Γι' αυτό, λέει, πρέπει να προσευχόμαστε στον Ιησού, να είμαστε ενωμένοι μαζί Του, να διατηρούμε μια διάθεση προσφοράς του εαυτού μας ενώπιον του Πατρός. Νιώθουμε τότε την αγάπη του Πατρός. Η συγγνώμη είναι μια πράξη αγάπης. Όταν συγχωρώ κάποιον, αρχίζω να τον αγαπώ." " Ο Υιός του Θεού ήρθε εν χρόνω αναλαμβάνοντας εκούσια και φανερώνοντας τη δική μου ανάγκη. Θέλει να Τον αγαπώ. Αυτό που μας έδωσε ο Θεός, δεν θα ήταν τέλειο, αν δεν υπήρχε η αγάπη Του, αν δεν είχε τη φιλανθρωπία να χρειάζεται την αγάπη μας. Αυτή είναι η αυταπάτηση του Θεού: Δέχτηκε να μας έχει ανάγκη, φανερώνοντας έτσι την ανείπωτη και αιώνια αξία που μας αποδίδει. Η Εκκλησία αναπαύεται πάνω στην Εσταυρωμένη Αγάπη. Αναπαύεται στην αγάπη του Θεού ο Οποίος δίδεται ολοκληρωτικά, προσφέρει ως δώρο τον Εαυτό Του έστω κι αν υφίσταται ακόμη και την απόρριψη. Αυτή η αγάπη είναι ένας τρόπος να προσφέρεις αποσυρόμενος, σεβόμενος απόλυτα την ελευθερία του άλλου. Δίνομαι αλλά δεν επιβάλλομαι: να τι σημαίνει διακονία. Βοηθώ τους ανθρώπους, προσεύχομαι γι' αυτούς, σώζω τη ζωή

τους, χωρίς να καθυποτάσσω την ελευθερία τους, χωρίς να τη ματαιώνω: να τι σημαίνει ευθύνη. Διότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να αναπτυχθεί, αν δεν είναι ελεύθερος.” π. Μάρκος-Αντώνιος Κόστα Ντε Μποργκάρ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΣ Συζητήσεις με τον π. Δημήτριο Στανιλοάε, έναν από τους μεγαλύτερους θεολόγους του 20ου αιώνα. Καταβυθίσεις στο μυστήριο της Αλήθειας, της Ζωής, του ανθρώπου και του κόσμου.

<https://www.facebook.com/enploeditions.gr?filter=3>

http://apantaortodoxias.blogspot.gr/2014/05/blog-post_2674.html

Πηγή: [hristospanagia3. blogspot.gr](http://hristospanagia3.blogspot.gr)